



KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

CUMHURİYET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

15'inci BİRLEŞİM

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
I. GELEN EVRAK	
II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI	1951
1. Yurt dışına giden Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Erdal Onurhan'a İçişleri, Köyşleri ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Taşkent Atasayan'ın vekalet etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi.	1952
III. GÖRÜŞÜLEN İŞLER	
- 1988 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Devam)	1954

1000

1000

DONEM :1
YIL :3
G.E.L.No:278/87

I. GELEN EVRAK

RAPORLAR

- * 1. Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı(Y.T.No:194/2/87)
ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya
ilişkin Raporu(Başkanlığa geliş tarihi:15 Aralık 1987)
(Değatim:15 Aralık 1987)
2. Gazi Magusa Belediyesi'ne ait Dr.Fazıl Küçük Sitesinin
kiralama konusunda hazırlanan Sayıştay Raporu
(S.R.No:23/3/87)(Başkanlığa geliş tarihi:15.12.87)
(Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine:15.12.87)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma saati:10.30

BAŞKAN- Başkan Yardımcısı Dt.Sait Güven

KATİP- Feridun Onsav

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin,
I'inci Dönem, 3'üncü Yasama Yılı'nın, 15'inci Birleşimini
açıyorum.

Lütfen ad okuyarak yoklama yapar mısınız?

(Ad okunarak yoklama yapıldı).

KATİP- Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

-1952-

II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI:

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; toplantı yeter sayısı vardır. Gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Önce Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarını yapacağız.

1. Görevli olarak yurt dışına giden Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Erdal Onurhan'a İçişleri, Köyleri ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Taşkent Atasayan'ın vekalet etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi vardır. Okur musunuz lütfen?

OZKER OZGUR (Lefkoşa)(Yerinden)- Bütçe benim bütçe değil, bana ne?

ENVER EMİN (Lefkoşa)(Yerinden)- Hoca, Hoca,

İÇİŞLERİ, KOYİŞLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI TAŞKENT ATASAYAN (Yerinden)- Birşey değil Hoca,

BAŞBAKAN Dr.DERVIŞ EROĞLU (YERİNDEN)- Senin de,,,

TAŞKENT ATASAYAN (Devamla)- Birşey değil Hoca,

OZKER OZGUR (Devamla)- Yani onlar yatacaklar evde, biz de gelelim bütçe geçirelim. Olmaz öyle şey, Kuzura bakmayın.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla)- Dünyaya karşı,,,

OZKER OZGUR (Devamla)- Yok. Onların yaptığıdır ayıp,

BAŞKAN- Dinleyelim e fendim. Sunuşu dinleyelim önce,

KATİP-

Sayı 191/87

11 Aralık, 1987

KKTC Başbakanlığı,

Lefkoşa

İlgi: 11.12.1987 tarih ve BB/141/76,2 sayılı yazıları.

12 Aralık 1987 tarihinde görevli olarak yurt dışına gidecek olan Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Erdal Onurhan'a, İçişleri, Köyleri ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Taşkent Atasayan'ın vekalet etmesi uygundur.

Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Rauf R. Denktaş

Gumhurbaşkanı .:7105

-1953-

MUSTAFA HACIAHMETOGLU (Girne)(Yerinden)- Ciddi olmazlar, ondan sonra bizi rezil ederler.

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

ESBER SERAKINCI (Gazi Magusa)(Yerinden)- 10.30'a kadar ara istiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN- Sayın Eşber Serakinci'nin önerisi vardır. 10.30'a kadar bir ara verilmesi isteniyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Reddeden?... Yok. Çekimser?... Yok. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

10.30'a kadar ara verilmiştir. Teşekkür ederim.

Kapanma Saati:10.15

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati:10.45

BAŞKAN- Hakkı Atun

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin 1'inci Dönem, 3'üncü Yasama Yılı'nın 15'inci Birleşiminin 2'inci oturumunu açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

(Ad okunarak yoklama yapıldı).

KATİP- Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; toplantı yeter sayısı vardır. Gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Önce Başkanlığın Genel Kurula bir tek sunuşu var. Okuyunuz lütfen.

KATİP-

"11 Aralık 1987

KKTC Başbakanlığı,
Lefkoşa.

İlgi: 11.12.1987"
Okundu efendim bu.

..:..:

../1954..

İÇİŞLERİ, KOYUŞLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANİ TAŞKENT
ATASAYAN (Yerinden)- Sunuldu efendim bu, sunuşlar yapıldı.

BAŞKAN- Ha, pardon, özür dilerim.

OMER DEMİR (Gazi Mağusa)(Yerinden)- Oylama yapılacaktır.

BAŞKAN- E, nasıl nişap olmadı, ha onlar çıkınca dıştı.

KATİP- Madde madde görüşülmesi oylanacak efendim.

OMER DEMİR (Devamla)- Ara istedik efendim.

BAŞKAN- Ara istediniz, özür dilerim. Doğru. Ben onun için gelemedim.

III. GÖRÜŞÜLFN İŞLER

Sayın Milletvekilleri; şimdi gündemin ikinci maddesine, özel gündemde görüşülmekte olan 1988 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının görüşülmesine geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri; dün Rapor ve Tasarının bütünü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştı. Şimdi Tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Okuyunuz lütfen.

TAŞKENT ATASAYAN (Devamla)- Sayın Başkan, oybirliği mi Sayın Başkan?

BAŞKAN- Oybirliği.

KATİP-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi
aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa isim 1. Bu Yasa 1988 Mali Yılı Bütçe Yasası olarak isimlendirilir.

BAŞKAN- Sayın Milletvekilleri; 1'inci madde hakkında söz isteyen?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Reddedenler?... Çekimser... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

KATİP-

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

31 Aralık 1988'de sona erecek mali 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1 Ocak 1988'de başlayan ve 31 Aralık 1988'de sona erecek olan 1988 Mali Yılında, bu Yasaya ekli C, D ve E (Kadro, Gider ve Araç) cetvellerinde saptanan hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesi için 170,121,129,000 TL ödenek tahsis edilir.

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; 2'nci maddede ekli C cetvelinde öngörülen giderler kısmına geçiyoruz, C cetveline geçiyoruz:

KATİP- D cetveline.

BAŞKAN- Efendim?

KATİP- Üç cetvel de birlikte efendim. Üçü birden..

BAŞKAN- Cetvellere geçiyoruz. Okuyunuz lütfen.

KATİP-

1988 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısında Öngörülen Giderler

Program; 01:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı,
Alt Program 01: Yönetim Hizmetleri; Personel Giderleri Toplamı 193.391.000 TL.; Cari Giderler Toplamı 599,210.000 TL.; Yatırımlar Toplamı: 150.000.000 TL.; Transferler Toplamı; 25.000.000 TL.;
Alt Program Toplamı; 967.601.000 TL.; Program Toplamı; 967.601.000 TL.

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; 2'nci maddeye bağlı cetvelleri ile birlikte okunup görüşülecek ve giderler bütçesi üzerinde görüşmelerde İçtüzüğün 103'üncü maddesinin (5)'inci fıkrası uyarınca her program bütçesinin tümü üzerinde yapılacak ve görüşmeler tamamlandıktan sonra o program bütçesi oya sunulacaktır. Program bütçelerinin tümünün görüşülüp oylanmasından sonra 2'nci maddenin oylaması yapılacaktır.

Az Önce Ol, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi okunmuştur.

Sayın milletvekilleri; şimdi Ol, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi hakkında söz almak isteyenleri saptamak istiyorum. Sayın Özgür, Sayın Durduran... Başka?... Buyurun Sayın Özgür.

OZKER ÖZGÜR (Lefkoşa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı Bütçesi deyince, akla Cumhurbaşkanı gelmektedir. Cumhurbaşkanı deyince de akla Sayın Rauf Raif Denктаş gelmektedir. Cumhurbaşkanlığı Bütçesini eleştirirken, Cumhurbaşkanlığı katında oturan Sayın Rauf Raif Denктаş'ın bu ülkede anayasal görevlerini ne oranda yerine getirip getirmediğine, Anayasal görev ve yetkilerinin dışına çıkıp çıkmadığına bakmak gerekmektedir.

Sayın milletvekilleri; Birleşmiş Milletler kayıtlarında, Kıbrıs Türklerinden Federal Kıbrıs Cumhuriyetinde eşit ortaklığa lâyık ulusal bir toplum olarak söz edilmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin hazırladığı belgelerde de iki toplumlu Federal Cumhuriyet için düzenlemeler önerilmektedir. Kıbrıs Türk ve Rum taraflarınca kabul edilen Daruk Anlaşmalarında da, iki toplumlu Federal Cumhuriyet öngörülmektedir. Başka bir deyişle, biz Kıbrıs Türkleri, kendimizi ulusal bir varlık olarak dünyaya kabul ettirmiş bulunuyoruz. Siyasal eşitliğimize dayalı Federal bir Cumhuriyette ortak olmaya hazır olduğumuzu dünyaya her gün duyuruyoruz.

Değerli milletvekilleri; ulusal toplum, evrim sürecinde belli bir aşamayı vurgular. Biz, siyasal eşitliğimiz üzerinde ısrarla duran, ulusal bir toplumuz derken, bir dinsel azınlık, ya da bir kabule, Öz Türkçe ile bir boy olmadığımızı, bu aşamaları çok gerilerde bıraktığımızı ve Kıbrıs'ın egemenliğini diğer toplumla paylaşabilecek düzeye geldiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani bize, dinsel bir azınlık gözü ile bakmak yanlıştır. Bize salt kan bağı ile birbirine bağlı, ilkel bir kabile gözü ile bakmak yanlıştır. Biz çağdaş anlamda uygar ulusal bir toplumuz ve hem kendi kendimizi, hem tüm Kıbrıs'ı uygarca yönetebilecek yetenekte insanlarız demek istiyoruz. Çağdaş ve uygar olmanın kuşkusuz bir ölçüsü olmalıdır. Dinsel bir topluluk veya ilkel bir boy yani kabule ile ulusal bir topluluğu ayırt eden temel faktörler, temel öğeler olmalıdır. Modern araç ve gereçleri kullanmakla, bir yerden bir yere örneğin arabayla gidip gelmekle, ya da evde yemeği düdüklü tencerede pişirmekle sadece uygar bir görünüm, uygar bir görünüm kazanılır. Ancak asıl uygarlık toplumun ne oranda kurumlaştığı, ne oranda müesseseleştigiyle ölçülür. Dinsel bir topluluk söz konusu olduğunda baş imam, müftü egemendir. Topluluk baş imamın buyruklarıyla yönetilir. İlkel bir kabileden kabile reisi esastır. Kabile reisi ne derse o olur. Kimse kabile reisinin sözünün dışına çıkamaz. Ancak çağdaş bir toplumda halkın katılımıyla kurumlar oluşmuştur. Toplum artık yukarıdan buyruklarla değil, kurumların kararlarıyla yönetilir. Çağdaşlığın temel ölçüsü işte budur. Bir toplum ne kadar kurumlaştıysa ve halkın katılımıyla kurumlarca yönetilebiliyorsa o toplum uluslaşma, ulusal toplum olma yönünde büyük mesafeler katetmiş demektir. Bizim dünyaya verdiğimiz, vermeye çalıştığımız mesaj da budur. Biz ilkel topluluklar gibi yukarıdan yönetilen bir toplum olamayız. Kurumlarımız oluşmuştur ve halkın oluşturduğu bu kurumlar aracılığıyla kendi kendimizi yönetmeliyiz. Kıbrıs'ın egemenliğini paylaşacak düzeyde olduğumuzu savlarken kendi kendimizi ulusal bir toplum olarak yönetebileceğimizi de fiilen kanıtlamaya çalışıyoruz. Meclisimizle, hükümetimizle ve saireyle. Bunu kanıtlamaya çalışırken de kapılarımızı dünyaya açarak buyurun gelin görün diye açık çağrı yapıyoruz. Ne var ki halkoyuyla Cumhurbaşkanlığı katına seçilen Sayın Rauf Raif Denktaş toplumun bu uğraşını yıkmak ve Kıbrıs Türklerini henüz ulusal toplum aşamasına ulaşmamış ilkel bir

topluluk olarak gösterebilmek için elinden gelen çabayı harcamaktadır. Sayın Denktaş Anayasanın kendisine sağladığı sorumluluktan da yararlanarak toplumun oluşturduğu kurumları elinin tersiyle bir yana itmekte ve ilkel bir toplumun tek yetkilisi gibi davranmaktadır. Ülkede halk bir Meclis seçmiş, Meclisin içinden bir hükümet çıkmış, Hükümet Meclise karşı sorumluymuş; Denktaş için tüm bunlar fasafiso şeylerdir. Varsa da yoksa da kendisi vardır. Her iş kendisinden başlamalı, kendisinde bitmelidir. Bunu kabul eden Hükümet yaşar, kabul etmeyen yaşamaz. Meclis, kendini halk seçti diye Denktaş'ın buyruklarının dışına çıkamaz, çıkmamalıdır. Denktaş dilediği zaman Meclise falanla filenin dokunulmazlıklarını kaldırın diye direktif gönderecek, sonra "biraz bekleyin" deyince işlemler duracak. Denktaş yargı organını baskı altına alacak, mahkemede tanıklık yaparak ana muhalefet partisini oğlunun katili olarak takdim edecek, sonra da elini kolunu sallayarak çekip gidecek ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunda sözüm ona tarafsız Cumhurbaşkanlığı yapacak.

Değerli milletvekilleri; bu ülkede çok partili dönem öncesinde Denktaş'ın toplumu nasıl yönettiği belleklerde dir. Karşıtlarını nasıl susturduğunu yakın tarihimiz yazmıştır. Dr. Küçük ile Berberoğlu'nu meşûl ekarte ederek kendini tek aday olarak seçtirttiği unutulmamıştır. Çok partili dönemde bu ülkede başbakanlık yapmış olanların başbakanlıktan nasıl ayrıldıklarını anımsayın. Tümü de Denktaş'ın hismine uğrayarak Başbakanlıktan ayrılmışlardır. Bir Mustafa Çağatay'ın, Federe Devlet Anayasasının değişmesini istemediği için Denktaş tarafından istifaya zorlandığı, topluma açıklanmamıştır. Osman Örek, Panama Şirketi konusunda Denktaş'la anlaşamadığı için görevden ayrılmak sorunda kalmıştır.

Şimdi Dr. Eroğlu ile uyum içindeymiş gibi görünüyorlar. Denktaş, Ulusal Birlik Partisinin yolsuzluklar karşısındaki tutumuna göz yumuyor, Ulusal Birlik Partisi de Denktaş'ın bir usta bir memleket anlayış ve tavırlarını sineye çekiyor. Memleketi kendilerine göre gül gibi yönetiyor görünüyorlar. Ancak kaçakçılık dosyaları Savcılıkta takılıp kalabiliyor. Türkiye'den dünya kadar insan Kıbrıs'a gelip giderken, uç tane tanığı, Türkiyeli tanığı Kıbrıs'a getirtmek nedense mümkün

olamıyor ve kaçakçılık dosyaları bir türlü bu memlekette açılmıyor. Açılmıyor, çünkü Denktaş Beyle Derviş Bey uyum içindedirler. İkisi de açılmamasına karar vermişlerdir. Sayıştay, toplumun oluşturduğu bir kurumdur. Görevini yapamadığından yakınmaktadır. Neden? Çünkü topluma kurumlar değil Rauf Bey egemendir.

Değerli milletvekilleri; Kıbrıs'ın egemenliğini diğer toplumla paylaşmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Ne var ki Kuzey'de demokratik kurumlarımızın yerleşmesine engel ögeler etkinliklerini sürdürebiliyorlar. Yasama, Yargı ve Yürütme Organlarının bilgisi ve denetimi dışında, uluslararası gerici-liğinin örgütü Rabita'dan Cumhurbaşkanı para alabiliyor. Parayı hem alıyor, hem de almaya devam edeceğini söyleyebiliyor. Eski Başbakanlardan Nejat Konuk ve Mustafa Çağatay, Rabita ile bu tür bir ilişkiden haberleri olmadığını açıklamalarına karşın Cumhurbaşkanı, "Hükümetin haberi vardı, Meclisin haberi vardı" diye kamuoyuna doğru olmayan beyanatlarda bulunabiliyor. Demokratik kurumlar üzerine oturtulmuş bir toplumda bu tür olaylar toplumun üstünü altına getirir. Ne varki bizde kimsenin kılı kıpırdamaz, hiçbir şey değişmez. Seçim yaparız, adaylardan biri elinde çek defteri sağa-sola kendi imzası ile çek yazıp para dağıtıyor. Soruyoruz. Bu derenin suyu nereden? Alıyoruz. "Ahbablarım veriyor" diye yanıt alıyoruz. Ahbablarım veriyor. Ahbabların kimliğini sordüğümüz zaman yanıt alamıyoruz. Denktaş'ın Mason localarıyla ilişkisi belgelenmiştir. Rabita'dan para aldığını kendisi itiraf etmiştir. Seçimlerde kendisine parasal destek sağlayan kimliğini açıklamadığı ahbabları Mason locaları ile Rabita olamaz mı?

Bir Cumhurbaşkanı eğer savladığı gibi onuruna ve makamına gölge düşmesini istemiyorsa herşeyi halka açıklamak ve tüm kuşkuları gidermekle yükümlüdür. Denktaş, seçimlerde on yıllık maaşı tutarında parayı kendi imzasını taşıyan çeklerle kulüplere ve kişilere dağıtmıştır. Paranın kaynağını açıklamadığı sürece konu askıda kalacak, biz de kamuoyu adına kuşkularımızı dile getirmeye devam edeceğiz.

Gerçekten çağdaş, gerçekten uygar bir toplum yaratacağsak, halkın katılımıyla demokratik kurumlarımızı yerleştirip geliştirmek zorundayız. Bunu başarmanın yolu, açıklık rejimini benimsemekten geçer. Basını, Denktaş'ın ve Hükümetin baskısından kurtarmak gerekir. Denktaşla açılan, Denktaş'la kapanan bir BRT, Devletin bağımsız ve tarafsız yayın organı olamaz. Toplumun bağımsız organları üzerine Denktaş'ın gölgesi düşmüşse ve işlevlerini yerine getiremiyorlarsa toplum demokratik bir geleceğe yönelemez.

Agustos ayında Türkiye'ye dinlenmeye giden Cumhurbaşkanı'na, Alanya'da gazeteciler Rabıta ile ilişkilerini, Rabıta'dan para alıp almadığını sormuşlar. Denktaş'ın gazetecilere söylediklerini tutanaklara geçirmek istiyorum, Denktaş, partimi ve beni kastederek gazetecilere; "suçlamayı yapan kişi, Türkiye ile entegrasyona hayır, Türkiye'den gelen kim varsa geri gitsin, bunlar bizim Kıbrıslılığımızı yok eden yabancılar-
dır, diyen kişidir. Bunların sicilleri millî davamız açısından oldukça şaibelidir" dedi. Bunlar Denktaş'ın Alanya'da, Türkiyeli gazetecilere söyledikleri.

Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi, toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil etmesi gereken kişi böyle konuşursa ve toplumda demokratik kurumlar kesinlikle kök salamaz ve gelişemez. Rabıta'dan para aldığını kendisi itiraf etmiştir. Rabıta Atatürkçülüğe karşı gerici bir örgüttür. Parayı doğrudan Denktaş'ın adına göndermiştir. Ne kadar gönderdiği belli değildir. Denktaş'ın seçimlerde, bu paradan yararlanıp yararlanmadığı da belli değildir. Alanya'da gazetecileri bu konularda aydınlatması gerekirdi. Aydınlatmadı. Ne yaptı? "Bunlar entegrasyona hazır" diyorlar dedi. Evet, biz CTP olarak entegrasyona hayır diyoruz. Bu Kürsüden, tekrarlıyorum, Biz entegrasyona hayır diyoruz. Entegrasyon politikasının Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarıyla bağdaşmadığına inanıyoruz. Federal çözümü, hem Türkiye'ye hem Kıbrıs Türklerine yararlı bir çözüm olarak görüyoruz. Kendisi ne yapıyor? Bizi entegrasyona karşı olduğumuz için Türkiye basınına şikâyet ediyor, ondan sonra 180 derecelik bir dönüşle,

federasyonu öngören Cuellar Belgesini kabul ettiğini söylüyor. İnsan bir çırpıda bu kadar ikili oynayabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye ile entegrasyon mu istiyor? Federasyon mu istiyor? Uyum içinde çalıştığı Hükümet neyin peşindedir? Entegrasyon ise entegrasyon, federasyon ise federasyon. Açıklaşınlar, biz de bilelim, halk da bilsin. İki biribirine zıt politikayı aynı anda gütmeye olanak yok. Sayın Cumhurbaşkanı açıktan bizi entegrasyona karşı olmakla suçlamakta ve Türkiye'de verdiği demeçte, Türkiye gazetecilerine ve dünya kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna bizi şikâyet etmektedir. Entegrasyon ne demektir? Türkiye ile bütünleşme demektir. Türkiye ile bütünleşme...

NACİ T. USAR (Gazi Magusa)(Yerinden)- ENOSIS'in Fransızcası.

OZKER OZGUR (Devamla)- Evet, ENOSIS'in şeyi. Evet, entegrasyon İngilizce entecration, bütünleşme. Bu bir politika-
dır. Olabilir. Ama, hem entegrasyondan yana, hem federasyondan yana olamazsınız. Mümkün değil. Hem Cuellar'a Belgesini kabul ettik diyeceksiniz, dünyaya mesajlar göndereceksiniz, Rum Tarafını suçlayacaksınız, hem de dönüp ana muhalefet partisini entegrasyona karşıdır diye suçlayacaksınız. Bu büyük bir tutarsızlıktır değerli milletvekilleri.

Türkiye'den gelen göçmenlere karşı izledikleri politika ortadadır. Sanki biz, Türkiyeli göçmenleri istemiyormuşuz da onlar göçmenleri bize karşı koruyorlarmış izlenimini yaratmak istiyorlar. Biz Türkiyeli Kıbrıslı ayırımına karşı bir partiyiz. Bu tür ayırımlara biz karşıyız. Bizim için sömüren ve sömürülen insan vardır. Sömürülen Kıbrıslı olsun, Türkiyeli olsun, biz onun hakkını savunuruz. Kaçak işçi akımı ile yerleşik nüfusa karşı haksızlık yapıldığına inanıyoruz. İşgücü anlaşmasının bu ülkede ücret dengelerini ve demografik yapıyı bozduğuna, yeni sosyal sorunlar yarattığına parmak basıyoruz. Ana muhalefet partisi olarak politikamız açıktır. 1976'lardan beridir kendileri hem Cumhurbaşkanlığı katında hem Hükümettedirler de ne yaptılar? Bugün, bu ülkede bir Türkiyelilik - Kıbrıslılık sorunu varsa baş sorumlusu Denktaş ve Ulusal Birlik Partisidir. Ayrılığı körükleyen kendilerinden olmayan herkese karşı partizanca

davranmayı ilke haline getiren kendileridir. Uç beş müteahhidin gönlü hoş olsun, ülkede işgücü ucuzlasın diye yerleşik nüfusun sofrasındaki ekmeği küçültmek pahasına kaçak işçilerin ülkeye doluşmalarına ve sosyal sigortasız, ihtiyat sandıksız koşullarda çalışmalarını teşvik eden muhalefetteki CTP değil, iktidardaki Denktaş ve Ulusal Birlik Partisidir. Denktaş ve Ulusal Birlik Partisi Türkiyeli göçmenleri korur gibi görünürken onlara karşı en acımasız ayrımcılığı yapmakta, en yoğun biçimde sömürülmelerine olanak yaratmaktadır.

Değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanına göre, millî davamız açısından oldukça şaibeliymişiz. Bakın, lâfa bakın ve hizaya gelin. Millî davamız açısından ana muhalefet partisi oldukça şaibeliymiş. Yani Cumhurbaşkanı açıkça hainiz diyor, hain. Şaibeli demek, hain demek. Bunun başka anlamı yok. Cumhurbaşkanı bu sözleri kimin için söylüyor? Ana muhalefet partisi için söylüyor. Denktaş Türkiyeli gazeteciler aracılığı ile dünyaya ilân ediyor. "Benim ana muhalefet partim haindir" diyor ve bu duyuru ile her sorunun üzerinden sünger çektiğini sanıyor. Ana muhalefet millî davamız açısından şaibelidir deyince Mason locaları ile ilişkiler, Rabıta ile organik bağlar, Amerikan emperyalizmine verilmek istenen askersel ödünler tümüyle bir çırpıda unutulacak ve herkes, "bravo Denktaş" diyecek zannediyor. Ve işin en kötüsü düzeyi, seviyeyi bu kadar düşürerek ülkeye, topluma hizmet ettiğine yurttaşlarınıandırmaya çalışıyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanı Denktaş, toplumda kurum tanımıyor. Bağımsız organ tanımıyor. Demokrasi kendine hizmet ettiği sürece var olmalıdır. Koltuğu tehlikeye girdiği anda başvurmayacağı yöntem yoktur. Federe Devlet Anayasa ve Meclisini bir çırpıda nasıl yok saydıysa aynı yöntemle her an gene başvurabilir. Halk sözcüğünü dilinden düşürmez fakat halkın seçtiği organlara en küçük bir saygısı yoktur. Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Temas Grubu ile görüştükten sonra Kıbrıs'a dönen Parlamento Grubumuz, Temas Grubunun önerisini olumlu karşıladıklarını açıklamışlardır. Ne var ki kendini Meclisin üstünde gören Denktaş, parlamento grubunun birlikliğini sabote etmek ve Meclisin üstünde olduğunu kanıtlamak güdüsü ile kendine göre açıklama yapmış, parlamentonun işlerini yokuşa sürmek istemiştir.

Anyalış bu olunca, yaklaşım bu olunca devletin hiçbir organı bağımsızca çalışamaz, işlevini yerine getiremez. Tepede oturan kişi eğer demokrasiye inanmıyorsa, organlar ne kadar çarpınırlarsa çarpınsınlar halkın iradesine tercüman olamazlar.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 103'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası; "Cumhurbaşkanı, görevleri ile ilgili işlemlerden sorumlu değildir" der. Denktaş bu fıkrayı kendine göre yorumlamış olacak ki, ülkeyi, tek yetkili ve dilediği gibi yönetebileceği zehabına kapılmıştır. Anayasa'nın 100'üncü maddesi uyarınca yaptığı yemini unutmuştur. Söz konusu yeminde Cumhurbaşkanı hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ile Atatürk ilkelerine bağlı kalacağına namusu ve şerefi üzerine andıçmıştır. Anayasa, görevleri ile ilgili işlemlerden sorumlu olmadığını belirtiyor diye, halkın seçtiği kurumları yok sayarak kendi düşüncelerini veya dıştan kendisine aktarılan politikaları halka empoze edemez. Bayrak Radyo ve Televizyonunu tekeline alarak gece gündüz, George Orwell'in 1984 adlı yapıtındaki Büyük Birader gibi, halkı şovenizmin baskısı altında tutamaz.

Anayasa'nın hiçbir maddesi, Cumhurbaşkanı'na, emperyalizme, "Batı'nın, dünyanın bize ait bölgesindeki güvenlik çıkarlarının farkındayız ve bunları her zaman görüşmeye hazırız" diye teklif yapma yetkisi vermemektedir. Bu ülkede bir Meclis varsa ve Bu Meclise karşı sorumlu bir hükümet varsa, politikaları bu organlar belirlemelidir.

Ne var ki Denktaş, Hükümeti takmıyorsa, Meclisi kaale almıyorsa, bir üsta bir memleket anlayışı ile davranabiliyorsa, Hükümetin zayıflığından büyük oranda yararlanmaktadır. Hükümet, köy düzeyindeki muhalif yurttaşlarla uğraşmaktan asil işlevlerini unutmuştur. Halkın kendisine verdiği yetkileri Denktaş'a devretmiştir. Denktaş da başta dışişleri olmak üzere her konuda yetkili gibi konuşmakta, dilediği gibi davranmaktadır. Tek yetkili gibi konuşmakta, her konuda tek yetkili gibi konuşmakta

dilediği gibi davranmaktadır. Kendini Meclise ve halka karşı gerçekten sorumlu gören ve hisseden bir hükümet sözkonusu olsaydı ve anayasal görev ve yetkilerine sahip çıksaydı Denktaş, bu kadar pervasızca, tek başına buyruk davranamazdı. Ne yazık ki ülkede konuşan halkın iradesi değil, kendini tüm kurumların üzerinde gören Denktaş'tır.

Denktaş tek yetkili gibi davranırken, halkın iradesini dikkate almamaktadır, ancak emperyalizmin Kıbrıs için çizdiği çerçevenin dışına çıkmamaya da özen göstermektedir. Kuzey Kıbrıs'ı uluslararası şirketler için vergi ve ucuz işgücü cennetine dönüştürmede Eroğlu Hükümeti ile tam bir uyum içindedir. Muhalefeti devreden çıkarmak, basını susturmak, sendikaları etkisiz kılmak ve Kuzey Kıbrıs'ı uluslararası finans kapital çevrelerine dikensiz gül bahçesine dönüştürmek için canla-başla uğraşılıyor. Halkın seçtiği organları takmıyor ama uluslararası finans örgütlerinin istemlerini çok iyi görüyor ve onların temsilcisi gibi davranabiliyor. Hükümet de aynı yolun yolcusu olduğu için aralarında herhangi bir yetki çatışması olmuyor. Madem ki Meclis önemli değildir ve madem ki önemli olan ücretleri dondurmak, faizleri yükseltmek ve sürekli zamlarla halkı soymaktır, varsın Denktaş, dilediği gibi, yetkili-yetkisiz davranсын. Yeter ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini çok uluslu şirketlerin sömürü alanı içine sokma yolunda ilerleme kaydedilsin. bu temel amaçta Denktaş ve Hükümet görüş birliği içinde oldukları için al gülüm, ver gülüm ülkeyi kendilerine göre yönetmektedirler.

Denktaş'ın Hükümet, Meclis, bağımsız organ tanımaz tavırlarına en son örnek Almanya'da Die Welt Gazetesine verdiği demektir. 9 Aralık 1987 tarihli gazeteye göre, Denktaş, muhabirin, "Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun üyesi federal bir Kıbrıs'ı düşünebiliyor musunuz?" sorusuna, "evet, bizim için Roma Sözleşmesinden kaynaklanan garantiler ve özgürlükler yeterli olur" demiş. Muhabir Denktaş'ın yanıtına hayret etmiş olacak ki, "böyle bir gelişme için önce Türkiye'nin topluluğa girmesini şart koşar mısınız?" diye sorunca, Denktaş, açık ve seçik olarak, "hayır" demiş.

Evet sayın milletvekilleri; yanlış duymadınız. Türkiye Avrupa Topluluğu'na üye olmasa da, Denktaş, Federal Kıbrıs'ın üye olabileceğini ve Avrupa Topluluğu'nun garantileri ile yetinebileceğimizi söylemiştir. Denktaşla söyleşiyi yapan muhabir bir süre önce bana da sorular yöneltti. Kıbrıs'a geldi, beni ziyaret etti ve bana da sorular yöneltti. Denktaş'ın kendisine, yukarıda sözünü ettiğim garantilerle yetinmeye hazır olduğunu söylediğini bana nakletti. Muhabir kendisine ısrarla, Türkiyesiz bir Avrupa Topluluğu'nun garantilerine razı olup olmadığını sormuş, o da, "evet, salt Avrupa Topluluğu'nun garantileri bizim için yeterlidir" demiş.

Değerli milletvekilleri; Denktaş'ın bu yaklaşımına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin özel temsilcisi Oscar Camillion ilgi gösterdi. Rum Dışişleri, Die Welt'de yayınlanan söyleşiyi incelemeye başladı. Herkes, "bu yeni bir durumdu" diyerek yola koyuldu. Ne var ki Denktaş, 14 Aralık tarihinde açılan Birinci Tarım Kongresi'nde yaptığı konuşmada söyleşiye açıklık getirmiş ve demiş ki, oünkü kongrede demiş ki Denktaş; "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınırsa, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kabul ederse, o zaman Avrupa sözleşmesinin kurallarını biz de tabiatıyla kabul eder ve görüşürüz. Çünkü devlet tanınmıştır. Güney de bu devleti tanımıştır. Tanınmış olmak demek, artık bizlere saldıracak ümidini kesinlikle bir yana bırakmış olması demektir. Bu çerçevede içerisinde biz bunu tabiatıyla görüşürüz". demiş.

HASAN SARICA (Lefkoşa)(Yerinden)- İçerde başka, dışarda başka.

ÖZKER ÖZGÜR (Devamla)- Evet sayın milletvekilleri; Denktaş; Tarım Kongresinde böyle konuşmuş, Kıbrıs Türkçesinde halk arasında, buna "çevir de kaz yandı" derler. "Çevir de Kaz Yandı" Die Welt gazetesi muhabirinin sorduğu sorular ve aldığı yanıtlar ortadadır. Aktarmakta yarar görüyoruz.

Soru: İşgal altındaki bölgedeki demokratik gerçekleri değiştirmek arzusunda mısınız?

Yanıt, Denktaş'ın yanıtı: 14,000 Türkü abzorbe etmiş bulunuyoruz. Geriye kalanlar misafir işçilerdir.

MEHMET CİVA(Lefkoşa)(Yerinden) - Ve gidecekler.

OZKER OZGUR (Devamla)- Soru; AET(nin üyesi federal bir Kıbrıs'ı düşünebiliyor musunuz?

Yanıt; Evet. Bizim için Roma Sözleşmesinden kaynaklanan garantiler ve özgürlükler yeterli olur.

Soru; Böyle bir gelişme için önce Türkiye'nin topluluğa girmesini şart koşar mısınız?

Yanıt; Hayır.

Söyleşimin ilgili bölümü budur. Söyleşide Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı bile geçmemektedir. 14,000 Türkiyeliyi abzorbe etmişiz de geriye kalanlar misafir işçilermiş. Denktaş'ın verdiği rakamların doğru olmadığı ortadadır. Nüfus dengesinin Kıbrıslı Türklerin aleyhine bozulmakta olduğu da ortadadır. Ancak burada ana konu, kurulması olası Federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Topluluğu üyeliği ve Kıbrıs Türk tarafının Roma Sözleşmesinden kaynaklanan garanti ve özgürlüklerle yetinmesidir. Ana konu budur. Muhabir bana Denktaş'ın aynen söyleşide yayınlandığı gibi konuştuğunu söylemiştir. Die Welt Gazetesinin ilgili sayısını istedim. Bekliyorum. Gelirse Kıbrıs Türk kamuoyuna daha kapsamlı bilgi vermek mümkün olacaktır.

Değerli milletvekilleri dikkat etmişlerse Denktaş, Tarım Kongresinde yaptığı konuşmada Die Welt Gazetesini yalanlamıyor. Yalanlamıyor çünkü yalanlamasına olanak yoktur. Muhabirin elinde söyleşinin kaydedilmiş kaset bantı vardır. Denktaş Alman Kamuoyuna hoş görülsün diye yayınlanan biçimde konuşmuş, söyledikleri Kıbrıs'ta duyulunca lâfı kıvırarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tonlanmasından söz etmeye başlamıştır.

Değerli milletvekilleri bu çok büyük bir ciddiyetsizlik örneğidir. Cumhurbaşkanlığı katında oturan bir zat kendisine oy veren ve vermeyen herkesi temsil eder, özellikle yurt dışında. Yurt dışında söylediklerine, ve yurt içinde söylediklerine özen göstermek zorundadır. Ağzından çıkanları kulaklarının duyması gerekmektedir. 1986 yılının Kasım ayında Londra'da emperyalizme şirin görünmek isteyen Denktaş, Kuzey Kıbrıs'ta kendilerine

askersel olarak verilebileceğini ima etmişti. 1987 mali yılı bütçesini görüşürken Hükümetin Denktaş'ın batılılara yaptığı bu tekliften haberi olup olmadığını sormuştuk. Hükümet de ne ak ne kara diyebilmişti. Şimdi 1988 bütçesini görüyoruz, ve Denktaş'ın bir falsosu daha ortaya çıkmıştır.

NACI T. USAR (Gazi Magusa)(Yerinden)- Hayatı falsodur onun, hayatı. Hayatı falsolarla doludur ama sağlam yere basar ayakları.

OZKER OZGUR (Devamla)- Federal Kıbrıs Avrupa Topluluğuna üye olursaymış biz Kıbrıs Türkleri 1956 Roma Sözleşmesinin güvenceleriyle yetinebilirdik. Bir usta bir memleket Rauf Bey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ihya etti, kurtardı, düzlüğe çıkarttı da federal cumhuriyeti kurtarmaya sıra geldi. Onu da bir çırpıda Avrupa Topluluğuna sokuverdi. Gece demeden, gündüz demeden Türkiye'nin güvencesinin koşul olduğunu tekrarlayıp dururken, batının ekonomik örgütü Avrupa Topluluğu sözkonusu olunca Denktaş Bey gece gündüz tekrarladıklarını unuttu ve Türkiye'nin garantörlüğüne gerek yoktur deyiverdi. Söyledikleri Kıbrıs'a ulaşınca lafı kıvırdı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından söz etmeye başladı.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanının Anayasa, anayasal kurum ve organ tanımaz, halkı, Hükümeti, siyasal partileri hiçe sayan bu tavrı devam ettiği sürece biz toplum olarak hiçbir yere varamayız. Madem ki konuşan kurumlar değil de, tepede oturan kişidir, biz ulusal toplum niteliğimizi kimseye anlatamayız.

Konuşmamın başında da söylediğim gibi ulusal toplumu, salt kan bağı ile birbirine bağlı bireylerden oluşmuş basit bir kabileden ayıran en belirgin özellik, birinin kurumlarca, diğerinin kabile reisi tarafından yönetilmesidir. Biz Denktaş engelini aşarak kurumları toplumda söz sahibi yapabildiğimiz oranda içte demokratik bir yapıya, dışta da belli bir saygınlığa kavuşabileceğiz.

Dikkatleriniz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Özgür.

İkinci söz sırası, Sayın Durduran'da. Buyurun Sayın Durduran.

ALPAY DURDURAN (Lefkoşa)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşüyoruz. Tabii Cumhurbaşkanımızın şu anki durumu dolayısıyla, Kıbrıs Sorunu, da gündeme gelmektedir ve bu durum dolayısıyla doğal olmaktadır. Çünkü ülkemizde Sayın Denktaş, bir Karizma olarak etkilerini korumaktadır. Anayasada kendisine yetkiler verilmemiş olmasına karşın, bir Dışişleri Sekreteri gibi hareket edebilmektedir. Yani en ayrıntısına kadar Kıbrıs Sorunuyla ilgilenmektedir. Güneyden birisi ses verse, kendisini ona yanıt vermekle görevli saymakta ve bir söz düellosunu günlük iş olarak sürdürmektedir. Her gün görürüz. Sabah 9.00-10.00 arasında ellerinde kasetlerle BRT'nin, TAK'ın ve bazı meraklıların Saraya yolandıklarını ve orada bir soru üzerine Sayın Denktaş görüşlerini açıklar ve bir soru üzerine verilen yanıtlarla da bizim Kıbrıs Sorunu politikamız gündeme gelmiş olur. Dolayısıyla biz de Cumhurbaşkanının Bütçesini görüşürken, normal bir cumhurbaşkanının görüştüğümüz gibi, aynı zamanda bir Dışişleri Sekreterini, Enformasyon Müdürünü, o dereceye kadar incelemek zorundayız. Yani hem Dışişleri Bakanlığını yapmakta olan, hem Müsteşarlığını, hem Müdürlüğünü ve hem de Enformasyon Müdürlüğüne kadar teferruatına inan bir kişiyi tartışmak zorunda kalmaktayız.

OMER DEMİR (Gazi Magusa)(Yerinden)- Nihayet Başkan yanı.

EŞBER SERAKINCI (Gazi Magusa)(Yerinden)- Bir soru üzerine.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Nihayet Başkan, Cumhurbaşkanı değil, Başkan.

EŞBER SERAKINCI (Devamla)- Hayır, bir soru üzerine.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Bir soru üzerine bu işler halledilmektedir.

OMER DEMİR (Devamla)- Nerdeyse onu diyeceksiniz Sayın Durduran.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Halbuki Anayasa, Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini 102'nci maddesinde tanımlıyor. (1)'inci fıkrada, Devletin başıdır diyor ve bu sıfatla da temsil etme görevini belirtiyor. Devletin bütünlüğünü ve birliğini. Tabii devlet bizde öyle bir varlıktır ki toplum onun yanında bir hiçtir. Ama zorunlu olarak bir demokrasiyi sürdürmeye çalışıyoruz ve onun için hatırlarız ve koyarız. Devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü simgeler, temsil eder Cumhurbaşkanı. Bu temsiliyet görevini ve derece yerine getirdiğini herkes bilmektedir. Bu toplum, aslında onun gözündeki hainler ve hain olmayanlar diye iki birbirinin gırtlığına elini uzatmış varlıktan meydana gelmektedir. Onu dinleyen, bu toplumu iki parça olarak görür. Bir hainler, bir de vatanseverler. En önemli sayılması gereken milli gün demelerinde, ki orda da bu bütünlük temsil edilecektir, Sayın Cumhurbaşkanı derhal alır eline bıcağı ve keser. Bu taraf hainler, bu taraf da vatanseverler tarafı olur.

EŞBER SERAKINCI (Devamla)- Namık Kemal ve Atatürk'ün çocukları bu tarafta.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- (Gülerek) Bu tarafta da Kıbrıslıların çocukları. Derviş Vahdetin'in, Alpaslan Türkeş'in, vesâirenin.

EŞBER SERAKINCI (Devamla)- Hayır, Alpaslan Türkeş değil, Derviş Vahdetin tamam.

BAŞKAN- Serakıncılar, şunlar, bunlar gibi.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu büyük bir hatadır. Bir Cumhurbaşkanı böyle hareket edemez, etmemelidir. Ama ne yazık ki Cumhurbaşkanımızı

frenleyecek hiçbir güç bu ülkede görülmemektedir. Onu gün gele halk önlerse önleyecektir. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri hain ilan etmekte, kenini tamamen özgür olarak görmeye devam edecektir. Onun için milli törenlerden sakınmak, Cumhurbaşkanının konuşma yapacağı yerlerden uzak durmak gereklidir. Ola ki ciddiye alıp da bazıları hain avına çıkabilirler. Dikkatli olmak lazımdır.

FADİE ÇAGDA (Girne)(Yerinden)- Dogal ayıklanmayı unuttunuz Sayın Durduran.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Elbette yasalar gereğini yerine getirecektir, sonuçlarını ortaya çıkaracaktır. Umutsuzluğun kesinlikle olmaması gerektiğinin bilincindeyim. Bir de Cumhurbaşkanının fiili görevi vardır. Tabii diğer fıkralarda Başkomutanlığın temsil etme gibi birtakım başka temsiliyetler de vardır ve bir de otomatik görevleri vardır. İmza eder etmez, Anayasa Mahkemesine havale eder etmez diye birtakım görevleri vardır, Anayasanın içerisinde. Ama esas (2) nci fıkroda Cumhurbaşkanının görevleri belirtilmektedir. Nedir sayın Cumhurbaşkanının görevleri? Tabii ona geçmeden hemen belirteyim, Cumhurbaşkanı buraya gelir, bu halk iradesinin tecelli ettiği yere gelir ve yasalara saygı duyacağına yemin eder. Milletvekili etmez. Çünkü milletvekili yasaları yapar. Milletvekilleri yapacak yasaları, Cumhurbaşkanı da uyacaktır, gelir buraya ve yemin eder. Der ki yasalara uyacağım. Anayasamızda iki yemin vardır. Farkları yalnız budur. Birisi yasa yaptığı için yasalara uyacağına yemin etmez, Cumhurbaşkanı ise gelir buraya ve yasaya uyacağına yemin eder. Yasaya uyacağına yemin etmiş bir Cumhurbaşkanı şu görevleri yerine getirecektir. Anayasasına saygıyı sağlayacak. Bu toplumun bir Anayasası vardır. O Anayasaya saygıyı sağlayacaktır. Ve aynı zamanda kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini de sağlayacaktır. Nasıl sağlayacaktır bunları? İrtakım kendisine yetkiler verilmiştir. (4) üncü fıkroda belirtildiği gibi bu Anayasada birtakım yetkiler kendisine verilmiştir.

Meclise Başkanlık edebilir, Bakanlar Kuruluna Başkanlık edebilir, yasaların Anayasaya aykırı olduğuna dair bir şüphe duyarsa onları hemen incelemeye alır. İyi çalışma yapılmadığını görürse yasayı iade eder ve salt çoğunlukla geçmesini sağlar vesaire, vesaire. Ve bazılarını referanduma gönderir, bazılarını Hükümetle görüşür, birçok işler daha yapar. Demek ki bu görevlerini yapmak için kendisine açık, çıplak bir yetki verilmemiştir. Yani bir köy kahvesinde tartışsanız hukuku, anayasal düzenleri, demokrasisi yeterince incelememiş kişilerle bunları tartışsanız yetkisi yoktur der. Ama aslında bunlar çok önemli yetkililerdir. Cumhurbaşkanı zaten bundan daha ötesine gidemezler. Hiçbir örgütün başı bundan daha ötesine gidemez, teferruatla meşgul olamaz. Eğer bir örgütün başı kapıcı ile uğraşırsa kendi görevlerini yapamaz. Artık o kişilerle uğraşacak halde olmaktan çıkmıştır, yalnız ve ancak bölümlerle, departmanlarla, kesimlerle uğraşmak durumunda kalmıştır. Çağdaş bilim bundan ötesine gidilemeyeceğini göstermiştir. Tehdit ve baskı ile bazı yönlendirmeler yapılabilir. Sultan Abdülhamit bunun örneğini vermiştir. 14'üncü Lui Fransa'da bunun örneğini vermiştir, vesaire. Ama bütün o devirlerde örneğin Abdülhamit'ten maaş alıp Abdülhamite en sert muhalefeti yapmak da mümkün olmuştur. Mesela bir Namık Kemal Abdülhamit'ten maaş almış, Abdülhamite ise en sert hücumları yapmıştır, yapabilmiştir. Yani kontrol etme olanakları, şahıslarla uğraşma olanakları, şahıslarla uğraşma olanakları artık yoktur elde. Uğraşabilirsiniz ama sınırlı sayıda şahısla uğraşabilirsiniz. Gerisini ise ancak tehdit ederek, korkutarak, kendi kendine bir yerlere yönlenmesini sağlayabilirsiniz. Yani, korkunun egemenliğini sağlayabilirsiniz, sonunda da bu egemenliği sağlayanlar, korkunun esiri olmuşlardır bu da çıkar yok değildir. Bu açılarından bakıldığında, Cumhurbaşkanına yeterince yetkiler verilmiştir bu görevlerini yapabilsin diye. Ama bu görevler yerine geliyor mu? Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı çıktı Lefke'de bir nutuk attı ve dedi ki: "AIDS gibi suistimal, bu Devleti sarmıştır". Herkes baktı ne oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir söz söyledi ve arkasından tekrarladı da bunu. Birşeyler yapacak, herkes Cumhurbaşkanı'dan beklenti içerisine girdi.

Acaba ne yapıyor? Bir Cumhurbaşkanı eğer böyle bir sonuca varmışsa, Anayasayı alır eline ve başlar yetkilerini görmeye. Bir de yasalar kendisine yetki veriyor, görevler veriyor, onlara bakar. Yasalara uymaya mecburdur. O zaman demek ki bunlar çerçevesinde müdahalelerde bulunacak. Ne yapacak? Bir devlet örgütü sözkonusu olduğuna göre, devlet örgütü ile kendisinin ne ilişkisi var? Kamu Hizmetleri Komisyonu. Kamu Hizmetleri Komisyonunda doğrudan yetkiler verilmiştir kendisine. Bize göre Anayasaya aykırıdır bunlar. Ama buna karşın yine de bu yetkiler, Sayın Cumhurbaşkanına verilmiştir ve kendisi de bunların Anayasaya aykırı olmadığı iddiasındadır. Normaldir bunlar demiştir, kabul etmiştir o yetkileri. İsteseydi iade bile edebilirdi o Yasayı ve değişmesini de sağlayabilirdi. Ama tam tersine, ben bu yetkileri kullanacağım dedi ve kullandı. Suistimal varsa devlet örgütünde, bunun mahkemesi neresi? Birinci mahkeme Kamu Hizmetleri Komisyonudur. Çağırırsınız Bakanlar Kurulunu, dersiniz ki bu, bu, bu, bu işler oluyor. Bu AIDS hastalığı gibi Devleti sardı, tedbir almak gereklidir. Kamu Hizmeti Komisyonunu da çağırır ve der ki, ben size bu işleri böyle yapmanız için yetki verdim. Bana hesap vereceksiniz. Cumhurbaşkanına hesap verilir. Kamu Hizmeti Komisyonu raporlar hazırlar, Cumhurbaşkanına verir. Cumhurbaşkanı da o raporları inceler, Kamu Hizmeti Komisyonu hakkında inceleme yaptırır, değerlendirir ve eğer bu suistimallerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmıyorsa, tam tersine bunları destekliyorsa, Kamu Hizmeti Komisyonu Komisyonu da alt-üst edebilir, görevden alabilir, Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanını da görevden alma yetkisi de kendisine verilmiştir. Ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanı? Kocaman bir hiç. Ben söylerim, başkaları gerekeni yapar deyip havaya BRT aracılığı ile resim ve ses sinyallerini gönderdi, yakalayan yakalasin dedi ve tamamen hareketsiz kaldı. Demek oluyor ki Sayın Cumhurbaşkanı...

OMER DEMİR (Gazi Magusa)(Yerinden)- Yine de birşeyler yapmış.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Ne yaptığı aşikârdır Sayın Cumhurbaşkanının. Benden top çıktı, ben kurtuldum, ben sorumlu değilim artık. İsteyen dilediğini yapsın, sorumlu Hükümettir. O kadar, ben rahat. Ben vicdanımı temizledim, görevimi de yaptım. Daha önceleri de gördük bunun örneklerini. Yaz bir kağıt, ya haklısın efendi de, yaz bir kâğıt yola filân ilgiliye. Filân ilgili yapmadı ya. Ne yapayım işte "nayasa bana da yetki vermedi, elim kolum bağlı, sevgili vatandaş ben cennetten düşme, eli ayağı temiz, bir yeni doğmuş çocuk kadar masum ama ne yapayım? Bu yetkililer bu görevleri yerine getirmiyorlar. Bunun her safhada örneklerini ve sonuçlarını gördük.

ERGÜN VEHBİ (Lefkoşa)(Yerinden)- Kendi iyi ama çevresi kötü.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- O, ona bağlı olanların iddiasıdır. Osmanlı geleneği bizde, Bizans geleneği daha eskiden kalma bize. Bütün büyük imparatorluklarda bu Ortadoğu'da adettir o. Sultan Zillullah, kutsal yetkileri olan birisi, Tanrı'nın gölgesi dünyada. Onun bir kusuru yok. Kusur hep çevresindedir. Bu geleneği tevarüs ettik biz de. Sayın Denктаş tamam ama çevresi berbat, ne yapalım deyip onu desteklemek için gerekli özürleri reaya ve tebâa elinde bulundurdu ve desteklemeye devam etti. Cumhurbaşkanı da eli kirlenmesin diye zilin üzerine yeni bir zil düşmesin diye, bölgenin üzerine başka gölge düşmesin diye bütün ortaya çıkan sorunları da demokrasinin nimetlerinden, güçler ayrılığından yararlanarak Hükümetin ensesine pas ediverdi, eli ayağı temiz kurtuldu bu işten.

FADİL ÇAGDA (Girne)(Yerinden)- Hükümete pas etti.

SALİH USAR (Girne)(Yerinden)- Onlar da aldılar, kabul ettiler.

ALPAY DURDURAN(Devamla)- Onlar da kurbanlık. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı bu (2)'nci fıkrada belirtilen görevlerini yapmak için hiçbir harekette bulunmadı. Tam tersine bir yığın soru işareti ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı her konunun da içindedir. Aileler toplanmış kendisine gitmiş, kocalarımız mahvoluyor, ailelerimiz yıkılıyor, kumar yedi ortalığı. Yine hayaya bir sinyal, bir elektro manyetik dalga gönderdi.

ERGUN VEHBİ (Lefkoşa)(Yerinden)- Demeç.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Dalganın üzerine de bir titreşimi yükledi ve herkes işitti ki kumar bir bela imiş, E, bir yıla yakın bir süre....

OZKER OZGUR (Lefkoşa)(Yerinden)- Amerika'yı keşfetti.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Turizm Bakanlığının memurlarına buraları denetlemek için, bu turistik kumarhaneleri denetlemek için bir kart verilemedi! Sayın Cumhurbaşkanına birkaç kez uyarıda bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanı yerliler kumar oynamayacak buralarda bu sağlanacak, sağlanması için gereken tedbirler alınacak diye üst düzey, Anayasanın da üzerindeki üst düzey toplantısından sonra demeç verdiniz, ama bir türlü yetkili ve görevli bulunmuyor. Birşeyler yapın, Birşey olmadı. En sonunda kesin kararlıyız, bu işi önledik dediler, baktık gazetelere. Hakikaten bir hareket oldu ve turistik gazinolara girip de kumar oynamak Kıbrıs'lılar için yasaklandı. Herkes dedi ki bu yasağın ömrü on beş gün. Nitekim on beş gün sonra bu yasak unutuldu ve şimdi yine devran ol devran dileyen dilediği gazinoda kapılar açık, herkes seyreder...

RASİH KESKİNER (Girne)(Yerinden)- Resim çektik onlarla.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Ve Kıbrıslılar çatır çatır harra gürra makinelerin kollarını çekerler veyahut da ruleti seyrederler. Ne yapılıyor? Hiçbir şey. Sayın Ozker dosyalardan bahsetti. O dosyaları devrinde hazırlatan kişi de gitmeden önce şeytan şişeden çıkacak demiş. Onun için emanet ediyorum size dedi. Bana da bunu resmen söyledi. Size emanet ediyorum bu dosyaları mutlaka açtırın. Şeytan şişeden çıktı, dosyaları alanlar da artık kötü kişi oldular. Huzursuzluk yaratmak için maksatlı olarak dosyalardan bahsediyorlar. Ne dosyası? Dosya mosya kalmadı. Sonradan buna döndü ama şeytan da şişeden çıktı. Gerçekten bu dosyaları hazırlatanın öngördüğü oldu ve Kıbrıs'ta şeytan şişeden çıktı. Kuzey Kıbrıs artık esrar kaçakçılığı ile birlikte anılmaya başlandı ve Kuzey Kıbrıs bu haftanın içerisinde İngiltere'de özel dosyaya alındı. Artık Kıbrıslılar Londra'ya gittiğinde çok daha sıkı bir şekilde izlenecekler. Londra'daki Kıbrıslılar da bu yüzden daha sıkı bir şekilde izleneceklerdir. Hani bazı devletler vardır. Pasaportunu gösterdiniz mi hemen

gümrükleri bir telaş alır. Acaba ne kaçakçılığı var vesaire vesaire diye. Bizim de artık kimliğimiz böyle bir korku uyandıracak hale geldi. Ortaya çıkan kaçakçılıklar hep başka ülkelerde oluyor. Bizde yalnız bazı otellerin sahilllerinde, tekerleklerde vesaineleri bulunur ve sahibi bulunmaz.

OMER DEMİR (Gazi Mağusa)(Yerinden)- Sahibinin bulamadığı tekerlekler.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Katiyen. Bir de yurt dışında yakalanır. Sahibi olanlar yurt dışında yakalanır. Ama sahibi kim? Taşıyıcı. Yurt dışında taşıyıcıyı yakalarlar. Bizim burdaki polis yetkililerimiz bir yığın da enformasyonumuz vardır adları bile belli değil. Bizim bu bütçemizin içerisinde bir örgüt var mı? Enformasyonsuz bir devlet düşünün siz. Askeri istihbaratı yok, millî istihbaratı yok, tek polisin sivil istihbaratı var. Başka birşeyi yokmuş bizim Devletimizin, halbuki bizde, peee kaç kat var? Ama biz başka isimlerin arkasına sakladık. Yani halk iradesinden bile sakladık. Buraya bir kalem bile koymadık bunun için. Bir kapalı kalem bile koymadık. Yoktur bizde öyle birşey, hiç katiyen. Ama aslında yok denen şey, en fazla bulunan şeydir. O kadar çok bulunuyor ki, sakladık kendisini ve öbür kişiler gibi adlarını bile ağzımıza almayız. Ne yapıyorlar onlar?

ERGÜN VEHBİ (Lefkoşa)(Yerinden)- Tanıtma ve teknik.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Kimi üzüyorlar? Gördüğümüz bir tek şey oldu. Birbirlerinin karılarını ve seks ilişkilerini bile raporlarmış ve nihayet birbirlerine tabanca çekermiş. Başka bir ipucu yakalayamadık bu faaliyetlerden. Ama bizim adımız kötüye çıktı. Kuzey Kıbrıs esrar kaçakçılığının dolu dizgin dolaştığı bir ülke haline geldi. Kimisi Türkiye üzerinden geliyor diyor, kimisi başka yerden geliyor diyor ama Kıbrıs bir transit merkezi olarak kullanılıyor. Açık, isimlerle. Yakalanıyor insanlar, yabancı ülkelerin gümrüklerinde. Bu, duyabildiklerimiz. İngilizceye aşına olduğumuzdan dolayı İngilizce çıkan haberlerden duyuyoruz. Başka lisanlarda çıkanlardan pek haberdar olamıyoruz.

EMİN UZUN (Lefkoşa)(Yerinden)- Ama şimdi takdik değiştirdi, kolakas kasalarına koyuyor.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Onu da İngiltere'den öğrendik. Ne zaman burda öğreneceğiz biz bunları? Ne zaman biz bunları burda yakalayacağız? Bir tır şoförü yakalandı. Helliq teneke-leri içerisinde zehirlerle yakalandı. Bu tır kimindir? Kim bu tır'a koydu bunları? Bu araştırılıp da ortaya çıkarılamadı? E, biz niye besliyoruz bunca adamı? Türkiye niye besliyor bunca adamı? Bol bol paralarla gizli saklı birtakım insanlar, birtakım bilgiler toplayıp duruyor. Nedir bu toplanan bilgiler? Ve bugün dünyada bu millî istihbarat örgütleri özellikle bu esrar, silahla da ilgilidir tabii bu, bu gibi kaçakçılıkla da savaşmak, bunları da izlemekle doğrudan doğruya görevlendirilmişlerdir, doğrudan doğruya. Bunu önlemek için polis gibi çalışmakla görevlendirilmişlerdirler. Bırakınız yalnız bilgi toplayıp bunu yetkili organlara vermeyi, bununla doğrudan doğruya savaşmakla bile görevlendirilmişlerdirler. Çünkü esrar varsa, herşey var demektir. Silâh da vardır, bilgi de vardır, herşey vardır içinde. Fakat maalesef bunlar için bir hareket yok. Bu toplumun itibarı da zedelenmekte ve her gün hayatımızın içerisinde bunun etkilerini görmekteyiz. Şeytan şişeden artık çıkmıştır. Egemenliğini bu Ada üzerinde, daha doğrusu Ada'nın Kuzeyi üzerinde kurmaktadır. Efendim Güneyde de vardır derler. Doğrudur, Güneyde de vardır. Güney hem bilgi akımının, hem de maddî yolcu akımının, yani bütün telekomünikasyon ve transportun kilit noktalarından birisi halindedir. Kıbrıs Adasının üstünlüğünü pek güzel istismar etmektedir. Elbette ki bunlar görülecektir. Ama orda polisin yakaladığını, başka ülkede yakalananların Kıbrıs ile ilişkilerinin ortaya çıkarıldığını çatır çatır görmekteyiz. Bizde ise hiçbir örnek yoktur. Londra'da yakalananlar, burdaki ilişkileri kesinlikle ortaya çıkarılamaz. Bizimkiler olağanüstü ustalikle çalışıyorlar.

ERGÜN VEHBİ (Lefkoşa)(Yerinden)- Hep teşkilâtçı.

OMER DEMİR (Gazi Magusa)(Yerinden)-Modern kaçakçılık diyorsunuz.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Bu olağanüstülük nereden geliyor acaba? Üst kademelerle kurulan ilişkilerden mi geliyor? Başka nereden gelebilir?

FADIL ÇAĞDA (Girne)(Yerinden)- Devlete egemen oldular.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Eğer bu kadar suistimal yapılır ve AIDS'e benzetilirse, ki AIDS örneği çok kötü bir örnektir. Ölündür sönu. Tedavisi olmayan ve sonucu da kesinlikle ölüm olan bir hastalıktır bu. Berbat bir hastalık. Buna benzetilebiliyorsa. Ben bakarım şimdi istatistiklere, kaç tane suistimal yakalandı? Hiç. Kaç rüşvetçi yakalandı? Hiç. Kaç esrar kaçakçısı yakalandı? Hiç. Allah Allah bu toplum zenzemle mi yıkandı? Yani İngiltere'de de yakalanmasalar diyeceğiz ki Kıbrıs'ta arasan bile bulamazsın bu esrar denen nesneyi, Kıbrıslı tanımaz.

EMİN UZUN (Lefkoşa)(Yerinden)- Sıkıştıklarında öbür tarafa giderler, af olunca yine bu tarafa gelirler.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Yani bir milletvekilinin, sayın milletvekilinin bu sözü de çok önemlidir. Sıkıştığında o tarafa gider. E, bu sorma gir hanı mı? Demek ki biz bu hudutu laf ola tutarız burda. Gümrükçü var, polis var, asker var, yine de bu hudut maşallah süzgeç de değil, kalbur bile değil bu kuduz, her isteyen gelip geçiyor arasından demektir bunun manası. Bu da bir değerlendirmedir ve gerçekten gerçeği de yansıtmaktadır. Bunları önlemekle vazifeli olanlar nerededirler? Bu devletin üst kademeleriyle bu ustaların işbirliği içerisinde olduğunun nişanesi değil de bu nedir? Biz bu kadar aciz miyiz ki bir tane numune için bile bir tanesini yakalayamıyoruz. Kamuoyunun mahkûm ettikleri, rüşvetçi ve suistimaler kategorisinden mahkûm ettikleri bile sonunda elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaktadırlar ve iadeyi itibar etmektedirler. Bırakınız hukukun boşluklarından yılan gibi kıvrılarak geçtiler mi geçmediler miyi incelemeyi, iadeyi itibar bile etmektedirler. Demek oluyor ki şeytan şişeden çıktı ve bu ülkede egemenliğini kurdu.

Sayın Cumhurbaşkanı maalesef bu konularda kesinlikle etkinliğini göstermemektedir. Görevini de yerine getirmemektedir. Sadece bir gösteride bulunuyor, önlensin bunlar veya bunlar var, bu bu pislikler vardır deyip geçiştirmektedir. Bunu kabul etmenin olanağı yoktur. Hele bunlarla mücadele örgütlerinin buraya girmeyenleri de düşündüğümüzde, bu bütçenin içerisinde girmeyenleri de düşündüğümüzde üzerinde en yetkili, en çok otorite sahibi olan kişidir. Karizmasıyla zaten çoktandır devletin üzerine bütün bunları da kontrol edebilecek durumdadır. Dolayısıyla göreve davet etmek, sonuçlarını almaya çalışmak ancak onun üstesinden gelebileceği bir iş olarak şu anda karşımızda durmaktadır. Tabii temennimiz böyle bir devlet yapısı değildir ama durum, gerçek durum da budur!

Bir görüşme oldu bu Mecliste, son bir-iki günün içerisinde. Sayın Omer Demir yerinden bir müdahalede bulundu, tutanaklara geçti, partizanlık yapmadığı için Sayın Bakan eleştirilmektedir, Sayın Aytaç Beşerler partizanlık yapmadığı için eleştirilmektedir. Bu Sayın Beşerler için olumlu bir not. Ama yine Sayın Beşerler ve bütün parlamento ve Hükümet için de çok kötü bir nottur. Fenek ki bizde partizanlık artık, yararlı birşeydir ve partizanlık yapmayan kaybeder. Zor duruma düşer. Bu duruma geldiysek artık şeytan bütün tarifesıyla delikten artık çıkmış ve bu ülkede egemenliğini kurmuş olur, başka bir şey değil. Sayın Beşerler de burda söylüyor, diyor ki biz de partizanlıktan şikayetçiyiz. Ama biz kendimiz yapmadık ve yapmayacağız. Başımız derde bile girse partimizle yine de yapmayacağız diye meydan okudu burda. Saygıdeğer bir davranış. Ama kimdir partizanlığı yapan? Partizanlıktan şikayetçidir. Kimin partizanlığından şikayetçidir? Hükümetin partizanlığından şikayetçidir.

OMER DEMİR (Gazi Magusa)(Yerinden)- Yok, onunla ne ilgisi var?

NACI T. USAR (Gazi Magusa)(Yerinden)- Herhalde CTP'yle TKP'nin değil.

OMER DEMİR (Devamla)- Alt kademedeki memurların partizanlığından.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Memurların partizanlığı, Ne demektir partizanlık? Şimdi partizanlık bir vardır, elde kılıç bir dayanın kavgasını yapan partizan vardır. Bir de bizdeki adı vardır yani bir partinin menfaatıdır diyerekten partililere menfaat dağıtmak, partililerden arta kalanlarla da muhaliflerden adam ayartmak, bizde kullanılan partizanlık budur. Alt kademedeki bir memur, ne zamandan beri başladı bir parti üyesi olarak Devletin menfaatlerini dağıtmaya ve partizanlık yapmaya? Kim bu durumu yarattıysa bunun vebali de ağırdır, bunun sorumluluğu da ağırdır. Devletimiz maalesef bu durumdadır ve bu sözler gerçekleri yansıtmaktadır. Nedir o gerçek? Bu ülkede partizanlık, suistimal, rüşvet, AIDS gibi yerleşmiştir ve bu yerleşme dolayısıyla kontrol elden çıkmıştır, şeytan da şeyden çıkmıştır, ülkemiz kaçakçılar cenneti olmuştur, esrar kervanları bizim ülkemizden Avrupa'ya esrar taşımaktadır. Kim bilir daha neler de bu arada taşınmaktadır. Bu durumu görüyor, biliyor, sonuçlarını acıyla yaşıyoruz, zararlarını çekiyoruz ve göreve davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı söylediklerine sahip çıksın, çağırsın kabineyi başkanlık etsin, gerekli tedbirleri aldırınsın, yetkilerini kullansın, mücadele araçlarını harekete geçirsin. Bütün genel departmanlarda Sayın Cumhurbaşkanının kesin yetkileri vardır. Kamu Hizmetleri Komisyonuna degindim. En önemli organdır. Devletin. Sivil örgütün, kamu görevlilerinin en önemli organdır.

MUSTAFA ADAOGLU (Gazi Magusa)(Yerinden)- Ombudsman sistemi ister.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Ombudsman ister, onu nasıl kullanacak o da belli olacak bu uygulamalardan. Çıksın yetkilerini kullansın, yetersiz görürse ombudsman getirilir. Zaten Anayasanın bir gereğidir. Ama ombudsmanı Sayın Cumhurbaşkanının eline vereceksek Kamu Hizmetleri Komisyonun da ne yaptığını görmeziz gerekmektedir. İlle de Cumhurbaşkanına bağlı olacak,

onunla ilişkili olacak diye bir kayıt Anayasamızda yoktur. Dolayısıyla Meclisimiz kimi nasıl görevlendireceğini kendisi Anayasa çerçevesinde kararlaştıracaktır. Eğer Cumhurbaşkanımız talep ettiği yetkileri almayı düşünüyorsa önce bize gösterebilir, Kamu Hizmetleri Komisyonu hakkında ne yapmaktadır? Bir Zakaif olayı vardır, Kamu Hizmetleri Komisyonunun başkanının ilişkisi içerisinde olduğu ve ardından da bir yığın başka olaylar cereyan etmiştir. Sağlık Kurulunda olan olayları basın yazdı çarşaf çarşaf. Birçok başka konuda da ve bu arada gazinolarla da ilgili olarak ele alınması gereken bir durum vardır. Kamu Hizmetleri Komisyonu ele alınsın görelim, Sayın Cumhurbaşkanı ne yapıyor, ondan sonra geçelim diğerlerine. Bu mücadelenin ikinci mevzisi elbette ki Bayrak Radyo ve Televizyonudur. Onun üzerinde de kesin egemenliği vardır Sayın Cumhurbaşkanının. Bırakınız kendinin bu işlerin içerisine girmiş olmasını, mücadelenin bayraktarlığını da sürdürmek zorundadır Bayrak Radyo ve Televizyonu, görelim onun hakkında da ne yapıyor? Ondan sonra bütün müdürlerle müsteşarlar önünden geçmektedir. Görelim onlar hakkında neler yapıyor? Eğer bir departman kendisinin de belirttiği gibi AIDS'e bulaşmışsa, başında oturan müdürleri vardır, müsteşarları vardır, üçlü kararnamelerle tayin edilmektedir. Bir insan bir yere imza attı mı sorumluluğunu yüklenir. Bu imza dediğin haybeye atılmaz. En sade yurttışa bile at şuraya bir imza dedin mi, nedir efendim diye sorar ve bilir ki bu kağıdın üstüne imza atarsa kendisine bir yükümlülük gelecektir. O da attığı imzaların yükümlülüğünü taşımaktadır, gereklerini yapsın. Hangi departman en çok bulaşmışsa böyle bir AIDS hastalığına onun müdürleri ve müsteşarları hakkında kendisinin imzası olduğunu düşünsün ve bundan sonrakilerin hakkında da ona göre davranışın, çağırın kağıneyi ve başka bir üçlü müzayede ile de gereğini yapmak için mücadele etsin, bu kamuoyu da görsün. Evet, burda bir Cumhurbaşkanı vardır ve yetkilerini, sorumlulukla kullanmaktadır diyebilisin. Ulu orta sözler söylemekle sorumluluktan kurtulma olanağı yoktur. Biz ki muhalifiz, biz ki bütün bu olumsuzlukların olmaması için başka öneriler getirdik, doğru veya yanlış, başka öneriler getirdik, ama gerçekleşmedi.

Ama Meclis onaylamadı. Buna rağmen biz bile halk indinde sorumlu görülmekteyiz. Yeterince Mecliste mücadelesini yapamıyorsunuz, yeterince partiler olarak görevinizi yerine getiremiyorsunuz diye biz bile bu durumun, bu kötü durumun yarattığı sonuçlardan zarar görmekteyiz. Nerde kaldı ki imzalar atıp da sorumluluk alanlar bunlardan masum olabilsinler.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçemizde belki de en çok artırılan bir kalem vardır. İşte şu bölüm %21, bu yatırım şu kadar, şu bu kadar diye, oranlar üzerinde konuşmalar yapıldı geneli üzerinde. Onlara tekrar değinmek gereksiz. Ben bir kalem üzerinde duracağım şimdi, konuyla tamamen ilgili. Sosyal transferler. Onbeş milyondan yirmi beş milyona çıkarıldı. Zam %66. %66.66666... Zam geldi buna. Sosyal transferler. Sayın Cumhurbaşkanının sosyal transferi. Normal bir devlette baktığınızda buna, ne görürsünüz? Sayın Cumhurbaşkanının bir dairesi vardır elbette, kamu görevlileri vardır. Onlar içerisinde sosyal yardıma muhtaç olanlar vardır. Onlara sosyal yardım ödenecektir bu kalemden değil mi? Hayır. Bizde Sayın Cumhurbaşkanı sosyal transfer yapsın diye konuşur bu kalem.

ERGÜN VEHBİ (Lefkoşa)(Yerinden)- Dağıtacakmış kulüplere, o da lazımmış.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Ve enflasyon oranına uygun olarak tek artırılan kalem de bu kalemdir ve daha ilginç altı aylık hesaplara baktığımızda da altı ayda tükenen bir kalem bu. Yiğitlerle yatırım kalemi, bırakınız altı ayda tükenmeyi, başlamadı bile. Yıl sonu geldi daha başlanmayanlar da var, başlananlarınsa da daha 86'da öngörülenler bitmedi, 87 yılı bitiyor, 87 yılı Allah bilir ne zaman bitecek, başlananlar bile. Bu kadar para sıkıntısı içerisinde bir devlet karşımızda ama altı ayda parası bulunup da harcanan bir kalem bu, sosyal transferler. Ne olacaktır? Sayın Cumhurbaşkanı görececek birisini de diyecek ki, ha, bu yoksuldur, al sana. Nedir bu? Bu nedir? Bu bir suistimalden başka bir şey

değildir. Hiç bir kayıt yok. Kimdir sosyal yardıma muhtaç? Cumhurbaşkanı tarafından korunmaya muhtaç duruma kim düşebilir diye? Bir tüzük mü çıktı? Bir yönetmelik mi çıktı? Biri, bir makam karar mı aldı? Yok. Sayın Cumhurbaşkanına tamamen kendi vicdanına ve kendi gönlüne, paşa gönlüne göre karar verecek bu konuda. Diyecek ki bunun hakkıdır, al ve ödeyecek kendine. Hesabı kitabı tükendiğinde hesap bellidir. Çekler nasıl Rabitanın çekleri, çekler işte bankadan geçti, Maliye'ye de gönderildi haberi, bu kullanıldı diye. Ama kim nasıl hak etti de kime ne verildi ve o verilenlerden Rabita ne elde etti? Onlar için bir hesap kitap yok orta yerde. Aynı bunun gibi bu da doğrudan doğruya elden ödenecek. Filan kulübe verilecekmiş. E, güzel biz seçimlerde dinledik, Sayın Cumhurbaşkanı bir de savunma yaptı, dedi ki arkadaşlar verdi parayı da ben kulübe televizyon hediye ettim. Bu arkadaşlar kim? Bu arkadaşlar bütçe mi? Bu kalemler mi? Hayır. Çünkü bunlar seçimden sonra icat edildi. Sayın Cumhurbaşkanı Hükümetten elini ayagını çekecek, uzaklaşacak ve işte diyecek, sorumlu bunlardır. Onun için kendisine zemin ayırdı bu tarafa, sorumlu bunlar, günah keşisi, ben masum politikasını güdecek onun için kesti. Kesti ama elde de bir kalem olması lazım. Verin bakalım buraya dedi ve o zaman kondu. Demek ki arkadaşlar başka arkadaşlar, o arkadaşlar veriyordu, şimdi başka arkadaşlar veriyor. Aynı usulle yine dağıtılıyor, hep arkadaşlar bu işleri hallediyorlar. E, bu bir devlet ciddiyetliğine de, bir devlet yönetimine, bir çağdaş demokrasiye yakışan davranış mı? Resmen siz seçimlerde gösterdiniz ki seçim gezisi sırasında sizden televizyon isterse bir kahve getirirsiniz, bir kulüp sizden bir radyo istedi mi getirir koyarsınız, işte Sayın Cumhurbaşkanının hediyesi bize bu. Niçin verilir hediye seçimlerde? Desteklensin aday diye.

OMER DEMİR (Gazi Mağusa) (Yerinden) - Halk sandığına gitsin diye teşvik ediyor halkı.

ALPAY DURDURAN (Devamla, - Amin.

Açıkça Sayın Cumhurbaşkanı da bu kalemiyle de somut bir şekilde göstermektedir ki keyfi takdir yetkisi kullanmaktadır ve keyfi takdir yetkisiyle de kendisine şahsi prestij sağlamak içinde hareket etmektedir. Bu da işte kapıyı açar, arkasından partizanlık, arkasından suistimal, arkasından rüşvet, arkasından da bütün şeytani işler gelir geçer artık. Bir kere siz kapıyı açtınız mıydı, kimin ne getirip götüreceği de bu kapıdan hiç belli olmaz.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; maalesef karizma ağırlığı çöker Meclisin üzerine ve Meclis de kalkar böyle bir açık kartı bir kişinin eline verebilir. Kişi hatalarla malul bir kişidir. İnsan, beşer bir gün şaşar. Şaşacağı aşikar olan sınırlı yetenekleri olan bir kampütörle bile düzen bakımından yarışamayacak davranışlar içerisinde olan bir varlıktır. Kendine göre yontmakta, her şeyin mazeretini bulup vicdanını temizlemekte gayet ustafalan iki ayaklı bir varlıkla karşı karşıyayız. Başka birşey değil.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Cumhurbaşkanı'nın mahkemelere tehditler savurduğunu, şu, şu, şu olmazsa memleket Mafia babalarıyla dolar dediğini, dolayısıyla mahkemelere resmen tehditler savurabildiğini, ve saireyi, ve saireyi de gördüğümüzde bir Cumhurbaşkanı'nın nitelikleri, özellikleri, ve saireleri ile ortaya çıkanlar arasında bir ilişki olmadığını maalesef üzümlere görürüz, başka birşey değil. Böyle bir kişi Kıbrıs sorunu gibi hayat mebat meselelerimizde de tam yetkilidir. Hem de diğerlerinden daha da beter yetkilidir, hemen hemen kesin yetkili durumdadır Kıbrıslılar arasında. Daha doğrusu kesin demeyeyim de Kıbrıslıların içerisinde kesin olarak en yetkili kişidir ve Kıbrıs sorunu yıllardan beri sürmektedir. Binlerce şehit verildi, bazı insanlar yollardan toplandı, kaybedildi. 803 tane Türk,

1619 da Rum kayboldu. Bir yığın acılar çekildi. Oransal olarak toplumların büyüklüklerine baktığımızda en ağır faturayı da biz ödedik. Kıbrıslı Türkler. Biz ödedik. En ağır faturayı da biz ödedik.

ERGÜN BEHBİ (Lefkoşa) (Yerinden) - Tenekeci Paşa öyle demiyor.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Tenekeci Paşa Ankara'dan konuşur. Ve bu Kıbrıs sorunu sürdüğü sürece sürekli kaybetmekte olan da tek bir şey vardır, bu sorunla ilgili olarak. Tek bir varlık vardır. Kıbrıslı Türkler. Güneye bakarsınız Sayın Ergün Vehbi buraya dolar olarak kişi başına gelirleri getirdi, onu söylemedi. Uymuyordu çünkü konuşmasının akışına ama kaç dolardır şimdi ordaki kişi başına milli gelir? 5000 Doların üzerindedir ve bu Dolar değeri düştükçe daha da artmaktadır. Onlar da köşeyi döndüler giderler ve çağın gelişmiş ülkelerinin ve kapitalist ülkelerinin sıkıntılarını yaşamaktadırlar. Bizim sıkıntılarımızı aştılar geçtiler, kapitalist gelişmiş ülkelerin sıkıntılarını yaşamaktadırlar.

MUSTAFA ADAOGLU (Gazi Mağusa) (Yerinden) - Milli gelir de Dolar bazında değişiyor dünyada, yeni yeni gelişmeler var,

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Yakında Türk Lirası gelecek.

Kıbrıs sorunundan kaybetmediler mi? Kaybettiler. Bir fatura ödediler ve alacak verecek kapattılar defteri. Bizim, öderiz öderiz bu fatura bitmez. Kıbrıs Sorunu devam ettiği sürece her gün bir şeyler ödemekteyiz biz. Bunu yalnız postaya mektup yollarken, yurt dışına çıkarken değil, hayatımızın her vechesinde bu kayıpları görmekteyiz ve hükümetlerin de en büyük savunma silahı odur, Kıbrıs Sorunu devam ediyor, onun için ne yapalım, bunlara katlanacaksınız. Peki, nasıl oluyor da oransal olarak en ağır kayıpları zamanında vermiş olan ve halâ daha kaybetmekte olan bir toplum dış politikada bir etkinlik gösteremez, durumu kendi lehine çevirmek için herhangi bir şey yapamaz. Bir kere işlemekte olan bir mekanizmayı değerlendireceksiniz,

ama çıkardığı ürünlere bakmazsanız ne yapmış olursunuz? Biz Kıbrıslı Türkler bugün bunu sormak mecburiyetindeyiz kendi kendimize. Yıllardır çalışan bir mekanizma var. Ürünleriyle yaşıyoruz. Hayatımızın her alanını etkilemektedir, yaşamaktayız. Nerde bunun olumlu yanı? Nedir bizim kazancımız diye düşünmeyecek miyiz? Yani ille de bize bir salata koyacaklar, düşünce salatası önümüze ve biz de kabul edeceğiz, işte Rumlar bunu teklif etmişiz kabul etmediler. Onu kabul ettiklerinde biz başka yerdeymişiz. Tekrar biz başka teklifte bulunmuşuz, yine kabul etmediler. Başka bir yerdeymişiz biz. Tekrar teklif etmişiz, kabul etmemişler, başka bir yerdeymişiz biz. Hep kazanıyoruz biz. E, geldik öyle bir noktaya nihayet yazarımızın biri şaşırıp ve dedi ki nihayet Baf'ta bulacak bizi Rumlar dedi. Yani durum bu mudur? Bizim kazancımız nihayet Baf'ı da işgal etmek mi olacaktır? Yoksa gerçekçi çağdaş bir insan olarak bu lafları bir kenara bırakıp hayatımıza mı bakacağız? Niçin halâ daha dünyanın uluslararası bütün örgütlerinde, İslâm örgütleri dahil, bizim haklı olduğumuzu teslim edip de somut bize katkıda bulunan bir hareket içerisine giren olmuyor? Niçin? Bunları değerlendirmeyecek miyiz? Hiç bu makinenin çıkardığı ürünlere bakmayacak mıyız? Öyle bir makine bu, priz üretiyor, bütün prizler bozuk. Hiçbir yabancı ülke bizim çıkardığımız prizlere standarttır, kalite kontrolünden geçebilecek durumdadır deyip de lisans vermiyor ve biz ihraç edemiyoruz bu malları. Halâ daha dönüp bu makineye yahu bu makine bozuktur diye bakmayacak mıyız? Çıkardığı sonuçlardan bir politikayı değerlendirmek lazım. Yoksa laf çok söylenir. Türkiye'de örneğin 1980'den beri ekonomi bakımından iktidarda olan bir görüş vardır. Sayın Özel'da bu görüşü temsil etmektedir. Enflasyona karşı şiddetli bir mücadele gütmekteymişler. E, bu bir sözdür, lafla Peynir gemisi yürüse Allah için Irak uçaklarından da, İran botlarından da o büyük super tankerleri, körfezden yağdan kıl çeker gibi çeker kurtarırdık bu laflarla. Ama laflarla bu işler yürümektedir. Neticeye bakalım. Enflasyon %50 oranında hemen hemen miras olarak kalmıştır ve değişmemektedir. İşte bir yıl %120'ye kadar çıkarılmıştır. E, maksatlı olarak çıkarıldı. Bir darbe vuruldu Türk Lirasına ve maksatlı olarak çıkarıldı ondan sonra da o çok indi aşağıya %28'lere, 29'lara kadar

enflasyonu düşürdüğü söyleniyor. Ondan sonra geldi 50'ler düzeyinde Türkiye'de seyrediyor, bizde 60'lar üzerinde bu enflasyon seyrediyor. Ne demektir %50, %40, %60, %70 enflasyon? Korkunç bir şey. %5, %4'ten bahsedileceğine, on katından, yirmi katından bahsedilmektedir. Ama herkes Sayın Özel'in ve görüşlerinin anti enflasyonist olduğunu, enflasyonu önlemek için yılmaz bir çaba gösterdiğini düşünmekte ve konuşmaktadır. Bu sakat bir davranıştır. Sonuçlarına bakalım, somut, karşımızda ne var onlara bakalım, ona göre değerlendirelim. Kıbrıs Sorununda da açık şeyler vardır, karşımızda açık konular vardır. Girersiniz bir ülkeye, pasaportumuzu kabul etmezler bir, başlar. İkincisi bakarsınız ülkenize dış ilişkileri kurulamamış, hep bir Türkiye'ye mal satma. Avrupa'dan ithal, Türkiye'ye sat çarkı işlemekte, onun dışında sağlıklı bir ekonomi kalmamış, tarım çökmüş, harup, zeytin inkâr edilmiş, tütün unutulmuş, havuç zararlı mal haline gelmiş, ve saire, ve saire. Çölleşen bir ülke ve karşımızda ilgililer bize diyorlar ki Kıbrıs sorunu nedeniyle bunlar büyük ölçüde olmaktadır. Türk Lirasının yıkımı. Neden? Kıbrıs sorunu nedeniyle Kıbrıs Lirası yok, Türk Lirası kullanmak mecburiyetinde kalırız, kendi paramızı basamıyoruz. Getirilip getirilip bir yere bağlanmaktadır. Demek ki bu makine işe yaramaz. Bu makinenin çıkardığı prizler standart değil,, bu prizler kalite kontrolünden geçemiyor, kimseye biz bu malları ihraç edemiyoruz. Bu sonuca varmak gerekmektedir. Eğer bu sonuç yetmezse eleştirilerimizi diğer noktalara da götüreceğiz. Ama önce bu alışkanlığı elde etmemiz lâzım ki lâfa bakılmaz. Ainesi işbir kişinin lâfa bakılmaz diye atalarımızın bize söylediği söz de vardır. Bu açıdan konulara bakmak gerekmektedir. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Peki ilan edildi de ne oldu? 17 Kasım'da Cypfruvex'e talimat verildi, sat mallarını, yaz üstüne gene Kıbrıs malıdır ve devlet o gün ortadan çekildi. Bu devlet bir kenarda durmaktadır. Sayın Denktaş beyanat verir, açık. Öncesinde de veriydi, sonrasında da verdi. Dediği şudur: Federe diye bir devletimiz var, kimse bundan birşey anlamıyor. Bu ismi değiştirmek lâzım, bir. İkincisi bu devleti ilan edelim Kıbrıs sorununda

herkesin kulağı açılın, bilsinler ki artık böyle şeyler olamaz, böyle görüşme sürdürülemez, böyle istekler Kıbrıs'ta karşılanamaz, bizim tarafımızdan herkes uyansın, bizi ciddiye alsın ve ona göre hareket etsinler ve nitekim devlet ilanından sonra birçok şey oldu. Örneğin AET politikasını değiştirdi, o güne kadar günü bittiği halde yenilemiyordu ve Gümrük Birliği görüşmelerine girmiyordu Rum Yönetimiyle. Diyordu ki Kıbrıs sorunu var madem ki tehlikelidir benim için bu, ben bu işi yapmayacağım ve uzayıp uzayıp geliyordu. 1971'den 1983'e kadar uzadı geldi, görüşme yapılamadı. Devlet ilân edildi, bir ay sonra sesi soluğu çıktı Güneyden. AET Kıbrıs'ta Gümrük Birliği anlaşmasına gidiyor dendi.

ERGÜN VEHBİ (Lefkoşa) (Yerinden) - Asamble de öyle.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Asamble nezdinde yapılan girişimler sonucunda Kıbrıs Cumhuriyetini temsil eden Rum Yönetiminin Temsilciler Meclisi bir kişiyle Avrupa Konseyine gitti oturdu. Bu da Devlet ilanından sonra olan gelişmeler. Başkaları da var. Ama sonunda bakıyoruz başka taşlar da üst üste konuyor. Önce İslâm Konferansından gelen habere bakalım. İslâm Konferansı diyor ki taraflar Kıbrıs sorununu güçleştirecek yeni bir adım atmasınlar. İslâm Konferansı, İslâm Devletleri de böyle bir karar alıyorlar, diyorlar ki taraflar yeni bir adım atmasınlar. Birinci taş kondu diyelim. Gerçi daha sonra geldi ama ondan önce biz tanınma talep etmek için acelemiz olmadığını ilan ettik. İlk taşı koyduk. Arkasından 3 Ocak 1984'te Devlet ilânından iki ay sonra Sayın Denktaş çıktı televizyondan davet etti Rumlara, gelin görüşelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle görüşmüş olmayacaksınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımış da olmayacaksınız. Uç, yabancı devletler görüp de siz onlarla görüşüyorsunuz, bize niçin müsaade etmiyorsunuz, biz de bunlarla temas kuracağız deme tehlikesi vardır. Ey Kipriyanu sen böyle bir tehlikeden de masun kalacaksın benim verdiğim teminatlarla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmış olmayacak, tanınma kapısı da açılmayacaktır bu görüşmeler nedeniyle. Bu teminatları da verdi ve ikinci taşı da koydu üstüne. Bu arada Kıbrıs'la ilgilenen ve Kıbrıs

sorununda kendi amaçları gerçekleştirmeye çalışan yabancı devletlere de yeni bir adım atmayacağını belirtti. Onu da koydular. Ondan sonra baktık ki AET tavır değiştirdi ve bizimle de görüşmeye geldiler. Bizim de isteklerimizi sordular. Biz görüş bildirdik, görüşlerimiz de AET anlaşmalarına girdi. Bizim görüşlerimizi de aldılar, bir kısmını da haklı gördüler ve işlediler de. Bize verdikleri tavizleri Rumlara sormadılar bile, bunu yalnız imzalayacaksınız dediler ve Rum'a imzalattılar yalnız. Avrupa Konseyinde Türklerin de Avrupa Konseyinde temsil edilmesi gerektiği sonucuna vardı ve Rumların tek başına Kıbrıs Cumhuriyetini temsil edemeyeceklerini bildirdi ve onlar da Türklerin de Avrupa Konseyinde kendi toplumlarını temsil etmesi yolunda çalışmalara başladılar. Demekki taş taş üstüne konmakta ve bir politika çizilmektedir. Ama Sarayönünde bambaşka bir politika vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakidir, ilelebet yaşayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, kimse inkar edemez. Sanki inkar eden varmış gibi. Tanınma ve tanıtma gayretlerimize devam ediniz. Bakıyoruz burda da Sayın Cumhurbaşkanının emrinde bir fon. Tanıtma fonu. Tanıtacağız. Propaganda anlamında tanıtımsa doğal diyelim, bunu da tabii Dışişleri Bakanlığı Bütçesine veyahutta Maliyenin genel giderler bütçesine aktarmak kaydıyla kabul edelim. Burda bir tanıtma fonu, bir Tanıtma Dairesi ve her reisin, tehlikelidir kelimeler kullanmak, her reis diyelim, her reisin kendisine yardımcı olanları unutmaması ilkesinden hareketle birtakım kişiler de bu fondan istihdam, özel bir yasa, kendine danışmanlar, onlarla da kadrolar yaratmak, sonra da onları dairelere gıllaslama. Ondan da başka yerlere aktarmalar vesaireler şeklinde bir faaliyet ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınma ve tanıtma yılı ilan edilir. Kapalı kapılar arkasında taşlar konur üstüste. Yeni bir adım atmayacağız, suları bulandırmayacağız. Herkese tamamdır yahü vaziyeti idare edeceğiz merak etmeyin ama kamuoyunda, önünde de en sert demeçler, en kesin demeçler ardı ardına sıralanır gider. Halâ daha da devam eder. İkili bir politika, şimdi bu ikili politika doğru mudur, yanlış mıdır bırakalım bir tarafa, sonuçlarına bakalım. Neyi yaratır bu ikili politika? Bazen devletler böyle yollar izlemediler mi? İzlediler. Diplomasi tarihi, Sovyetler

Birliğinde kitaplar yazıldı bu kadar böyle Türkçeye çevrildi, okuyun onun içerisinde neler yapılmamıştır tarihte. İkili yollar, üçlü yollar, alternatif yollar vesaire bir ağ gibi ustalıklar hep gösterilmiştir. Olabilir, böyle bir yol da uygun görülmüş olabilir. Kimseye birşey sorulmuyor ki zaten. Federe Devlet ilan edildi de bu devletin tanınma istemeyeceğini bize mi sordular? Federe Meclisin Kurucu Meclisine doluştuyduk biz. Ama bize kimse sormadı bu devlet tanınma istesin mi istemesin mi. Varlığı nedir vesaire kimse bize sormadı. Anayasasına baktığımızda bu bir devlettir eğer federal devlet kurulursa bazı yetkileri ona devredecektir. Ama bu bir devlettir diyor. Yani biz tam bir devlet görüyorduk karşımızda. 77 Kuruluş Yılı Dönümünde Mecliste yaptığım konuşmada buna değiniyordum, 78'de değindim, 1979'da yine değindim. Sürekli değiniyorduk da bunlara. Hal böyleyken, bize kimse sormadan, bu devlet tanınmayacaktır dediler. Federedir federe kalacak. Kim federe? Daha federe olmadık diye garip değerlendirmeler yapılıyor ve hem var, hem yok bir vaziyetle karşı karşıya bırakıldı. Bu sene de yine aynı şekilde. Kimseye sormadı ya Sayın Denktaş. Yeni bir adım atmayalım diye sordu mu? Herhangi bir organa, herhangi bir kişiye bildiğimiz kişilere sordu mu Sayın Denktaş bu Devleti 15 Kasım'da ilan ettik ama duracak bir kenarda dedi mi? Demedi. Ama geçmişte de yaptığı konuşmalarda, yani devlet ilanından önce yaptığı konuşmalarında da ondan sonraki konuşmalarında da böyle bir politikanın sürdürüleceğini kamuoyuna üstü kapalı söyledi. Bunu da inkâr etmek doğru değildir. Hatırlayabilmek marifettir. Çünkü bir yığın cümlelerin arasında bunları da Sayın Denktaş hep gündemde tutmaktaydı ve halâ daha da tutmaktadır. Orneğin, ne oldu Sayın Cumhurbaşkanı, kaçınıcı yıldönümünü kutluyoruz, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne oldu? Tanınma için acele etmeye gerek yoktur demeci verilir. Niçin verilir? Çünkü, baştan daha zaten üstü kapalı söylediği gibi, bir adım atılacak kenara, ondan sonra da zaman geldiğinde başka adımlar atılacaktır. Bu politika sürdürülmektedir. Şimdi bu politika ışığında bu ikili yolu değerlendirmemiz gerekir. Sonuçları ne olur bunun? Amerika Hükümeti afferin der Türkler uslu. Gerçi kafaları kızdığına aksi büksü şeyler

yaparlar ama yine de usludurlar. Dur dediğimiz yerde dururlar. Maraş meselâ en güzel örneğindir bunun. Ansızdan bir tarafını kaptık ve dur dediler durduk. Bir daha atıldık bir daha kaptık. Çekil dediler çekildik de. Ama ilk kopardığımız da elimizde kaldı. Haa, demek ki ara sıra atıldığımızda zaman zemin uygunsa kaparız dedik biz. Biz memnun. Yabancılar da dedi ki bunlar atılır kapılır ama dur dediğimizde durular geri git dediğimizde de geri gelirler, dediler rahatladılar. Otel meselesinde olduğu gibi son yine. Verin bize parayı açalım bir hostel. Kime söylüyor bunu? Hem de Kiprianou'ya. Kimden izin aldı bilmiyorum tabii yine. Ama Rumlara dedi ki verin bize parayı hostel açalım, boşaltalım otelinizi diyor bunu neyse, bu da gösteriyor ki o otele girdik ama eğreti. Çık dediklerinde çıkacağız ama birazcık bedeli de lazım bu işin diyoruz. Demek ki Maraş emniyette. O halde sular durulsun ve duruldu. Bu bir politika. Yani, devletlere karşı Amerikaysa, güçlüyse, Kıbrıs'a etkiliyse, İngiltere'ye vesaire vesaire kategoriler var işte. Bu kategorilere göre biz yumuşak başlı, uslu, çekil dediğinde çekilen, dur dediğinde de duran bir tavır içerisinde bulunuyoruz. Tabii, limitleri de buna göre değerlendirilir ve iyi çocuk bunlar diye not alırız. Bu notları aldık. İkinci politika ne yapıyor? Sarayönlü politikası. Tanınma ve tanıtma yılı ilan ettik. Tanıtma seferberliğine çıkıyoruz. Kimse inkar edemez vesaire. Bizim Ruma verecek birşeyimiz yok. Bir karış toprak verilemez. Bir hudut ayarlaması yalnız düşünülebilir vesaire gibi demeçlerle de Sarayönlü politikası güdür. Bu ne yapar? Bu da dünya kamuoylarına etki eder. Şimdi bakalım, hakikaten etki ediyor mu? Eğer etki eder tahmininde bulunurken ben, yanılıyorsam, doğal olarak ortaya çıkacaktır. Hükümetlerle aran iyi, kamuoylarına verdiği mesaj kötüyse, demek ki bunu demokratik ilkelede ters tepmek kolaydır. Bakacaksınız. İngiltere, parlamento içerisinde Kıbrıs konusuyla ilgili olarak Hükümet sıkıntıda mı? Evet, sıkıntıda. Peki, İngiltere Hükümetinin politikası bize karşı nedir? İlimli. İşte, sonucunu gördünüz. Geçin başka tarafa. Amerika'ya, Kongrede Amerikan Yönetimi sıkıntıda mı? Sıkıntıda. Yönetimi? Yönetimi bize karşı ilimli politika gütmektedir. Bakın karşıtlarımıza.

Rumlar Kongreden memnun mu? Memnun. Yönetimden? Yönetimden şikâyetçi. Rumlar İngiltere Parlamentosundan memnun mu? Memnun. Yönetimden? Şikâyetçi. İşte, Bizim ikili politikamızın yarattığı sonuçlar demekki benim dediğim gibi oluyor mesele. Yani Hükümetler bize karşı etkili ve güçlü iseler olumlu tavır içerisindedirler. Etkili ve güçsüzler, Senegal, Senegal'e ilişkilerimiz iyi değil. Peki bizim Senegal'le alıp veremediğimiz bir mesele mi var? Senegal'in haritada yerini göstermekte bile güçlük çekeriz biz. Tarihi bir ilişkimiz bile olmadı. Gerçi Osmanlı tarihinde sündürürsek belkide Cezayir'den bazı korsanlar Senegali'de yağmalayıp bazı bölgeleri işgal etmiş, dolayısıyla Senegal'i de idare etmişiz diye kendimizi sayabiliriz. Ama bu gibi ilişkiler olumlu ilişkiler değil ve bizim aleyhimize oluyor. Dolayısıyla Senegal'le bir ilişkimiz olduğunu söyleyemeyiz. Hade böyle bir ilişki var derseniz, gelin gidelim uzakdoğulara bizimle ilgili olmayanlara. Niçin bize karşı? Demekki etkili ve yetkili bize sözünü geçirebilecek pozisyonda olanlar bizimle iyi ilişkiler içerisinde, ılımlı ilişkiler içerisinde, çünkü onlara karşı biz efendimci tavırda hareket etmekteyiz, kamuoyuna verdiğimiz imajlar dolayısıyla onların başı dertte kamuoylarıyla ve etkisiz olan devletler de hep karşımızda. Demekki bu ikili politika bize sonuçlarını da olduğu gibi getirmektedir. Bunu oturup değerlendirmek, bu sonuçlara bakarak, lafa değil, ne Durduran'ın lafına, ne Sayın Denktaş'ın lafına, ne de başkasının lafına bakmadan sonuçlara bakarak, değerlendirmeler yapıp gözden geçirilmesi gereken bir politikayla karşı karşıyayız. Bizim Meclisimiz de bir politikanın içerisinde kenarından girdi. Aslında Meclis bu politikanın anası olmalıdır. Eğer burada halk iradesi varsa, halk iradesinin üstünde de başka güçler yoksa, örneğin üst düzey toplantıları gibi başka güçler yoksa, bu Meclis bütün politikaların anası durumunda olmalıdır. Bütün ana hatlarını bu Meclis saptamalıdır. Oyleyken öyle olmadı, kenarından girdi Avrupa Konseyi ile ilişkiler nedeniyle girdi. Dünya parlamentosuyla ilgili ilişkiler nedeniyle de parlamenterler birliğiyle ilgili nedenlerden dolayı da girebilir, girecek, girmektedir. Bu ikili politikanın içerisinde ne yapsın bu parlamento? Siz devlet ilanına

hakikaten aldınız ve bir kenara koydunuz mu? Yani başka bir adım atmayacağınızı kararlaştırdınız mı, kararlaştırmadınız mı? Kararlaştırdıysanız buna göre bir politika saptayacaksınız başka çareniz yoktur. Kararlaştırmadıysanız ve Sarayönünde söyledikleriniz doğruysa yani tanıtma politikası güdüyorsanız, o zaman başkadır. Bu iki politikanın birini seçmeden ne kalır bize? Ayak içinde karıştırma kalır, başka bir şey kalmaz. Yani iki politikanın arasında ayak içinde karıştırma kalır.

Bize bir değerli, Türkiyeli parlamenter şöyle dedi. Siz şikâyet edeceksiniz, siz eleştireceksiniz, siz Rumlara tahrik edeceksiniz. Rumlara sıkıştıracaksınız, Rumlara karşı yabancılara tahrik edeceksiniz vesaire vesaire. Ama önden ötesi yok. O kadar. Bu o milletvekilinin tamamen şahsi bir değerlendirmesiydi. Kendisi durdu düşündü. Bir yol bu. İki yolun arasında ne var? Bu dediğim var işte. Gidin karıştırın ortalığı bulandırın, onunla konuşun, bununla konuşun, öyle konuşun, böyle konuşun ama netice? Netice yok. Orda durun.

ERGÜN VEHBİ (Lefkoşa), (Yerinden) - Ne teklif alın ne teklif verin.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Netice? Bu kadar. Bizim demiyor, ben diyor o. Kendi şahsi fikrini söyledi. Şimdi bu şahsi fikir doğal olarak onun tarafından istihraç edilmiştir, çıkarılmıştır. Türkiye'nin dış politikası nedir? Kıbrıs sorunu nedir vesaire gibi bir değerlendirme yapmış ve bizim için bulduğu rol sadece bu olmuştur. Acaba bize de verilen rol bu muydu?

OZKER ÖZGÜR (Lefkoşa) (Yerinden) - Karıştırma.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Çok yakın bir gelecekte, karıştırma, çok yakın bir gelecekte bize de hangi rolün verildiğini anlayacağız.

ERGÜN VEHBİ (Lefkoşa) (Yerinden) - Anlamaya başladık zaten kıyıda köşeden.

EMİN UZUN (Lefkoşa) (Yerinden) - Yani bizdeki rol şimdi figüran rolüdür.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Evet, figüran da, yani bu figüranlık da, perdenin kenarında elde bir mızrak durup bekleyeceksiniz yalnız. O kadar. Veyahut da tepsi götürüp getireceksiniz aktörlere.

Şimdi, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğer bu durum değilse vegerçekten bize açık ve belirgin bir politika gösterilmişse ve Meclisimiz de aldığı mandalar doğrultusunda bir heyet göndermiş ve çalışmışsa...

EŞBER SERAKINCI (Gazi Mağusa) (Yerinden) - Bir deneme yapacaklar şimdi de onun için.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Her gidenin elinde belgeler vardır. Belgeleri açar ve konuşur. Ona göre değerlendirilmesini yapar. Ne diyor bizim belge? Diyor ki, temsiliyetimiz için bir formül bulunması. Açık, yazılı, hilesi, hurdası yok. Çünkü, çok partili bir temsiliyet. Her delegenin de elinde bu rapordan var. Açık ve kesin. Demek ki biz Avrupa Konseyine temsiliyetimizi de sağlamak için görüşme yapmaya gitmiş durumdayız. Aynı zamanda, bunu sağlamak için de, daha önceden bize, bu paragraftan önce verilmiş başka bir talimat var. Orda da diyor ki, Rumların tek başlarına Kıbrıs Cumhuriyetini temsil edemeyeceklerini söyleyin. Deliller? Deliller de bunlar. Ve o deliller de yazılmış not olarak bu direktiflerin içerisinde ve aynı zamanda ek olarak da birtakım kitapçıklar, broşürler vesaireler de dosyamıza konmuş. Bu vaziyette, bu heyetler, gitti ve bu neticeler ortaya çıktı. Şimdi geldik bir noktaya. Eğer bu Meclisin politikaya girdiği nokta, sadece karıştırmaya noktası değilseydi ve gerçekten bir politkanın izleyicileri iseydi, sonuçlarına şu anda şahit olduk. Bu sonuçlar nasıl değerlendirilecektir? Nasıl etki yapacaklardır? Bunları görüp tanıyacağız ve ona göre de kendi rolümüzü oynayacağız. Bize verilmiş olan rolü ancak o zaman takdir etmiş olacağız.

Yani, bizim tahminlerimiz vardır, değerlendirmelerimiz vardır, onları söylemiyorum. Ama hep somut olguları ortaya koyuyorum. Bize teklif yapıldı. Gelin temsil edin toplumumuzu, şu şu koşullarla vesaire. Onların üzerinde de duracak değilim. Ama bize bu teklif yapıldı, bu teklif ilgililerin bilgisine geldi. Tavırları ne olacak, bu nasıl değerlendirilecektir, bunları göreceğiz. Eğer, bunlar olmamış gibi veyahut da hataen olmuş gibi, aslında bu işler olmaması gerekmiş gibi konuşulursa, ona göre muamele görürse, anlayacağız ki biz oralara sırf ortalığı bulandırmak için gönderildik. Biz bu politikanın sahibi değiliz. Başkalarının politikasıdır bu. Kıbrıs Türk politikası değil, her kimse sahibi, onun politikasıdır.

İÇİŞLERİ, KOYUŞLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANİ
TAŞKENT ATASAYAN (Yerinden) - Uzayacak mı Sayın Durduran?

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Sayın Başkan karar verecek.

BAŞKAN - Alpay bey, devam edecek konuşmanız. Uzayacak mı?

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Evet.

BAŞKAN - Uzayacaktır. Peki, eğer noktadaysanız burda bırakalım.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Eğer arzu ederseniz, beş dakikaya kadar....

BAŞKAN - Tabii. Devam edebilirsiniz biraz daha.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Bitireyim de ondan sonra ara verelim. Şimdi, değerlendirme aşamasındadır yetkililer. Ne olacak? Evet, diyebiliriz hayır diyebiliriz. Heyetin koyduğu şartlara, koşullara başka koşullar ekleyebiliriz. Demek ki üç tavır vardır orta yerde. Birincisi; evet dersiniz. Evet dersanız yine yollar ayrılmaktadır. 22 Aralık'a kadar evet dersanız evet cevabını almış bir grupla karşı karşıya kalacaktır Rum tarafı. Dolayısıyla politikalarını evet diyen Türk tarafına karşı bir politika haline gelecektir. Ve ağır bir durumla karşı karşıya kalacaklardır. Evetimizi sonraya bırakalım dersek, o zaman diyecekler ki Türkler evet demediler meselâ Rumlar hayır diyerek veyahutta olmayacak koşullar öne sürerek bu girişimi baltaladılar, ortadan kaldırdılar. O zaman hem biz, hem de Rum tarafı uzlaşmaz damgasını yiyeceğiz ve taktik manevralarla birisi fırsat verdi öteki reddetti, ondan sonra evet desen de demesen de hikâye olur. Dolayısıyla evet diyeceksek 22 Aralık'a kadar evet demek durumundayız. 22 Aralık'ı geçirdikten sonra evetinizin artık değerlendirmesi durumu etkileyecek oranda olmayacaktır. Şartlarınız varsa o zaman parlamento heyeti ile yetkilileri arasında bir sorun vardır. Parlamento heyetiyle yetkililer bu şartları konuşmalıdırlar. Neden bu şartlar konmadı parlamento heyeti tarafından da yeni şartlar eklendi? Bu bir sorundur, bunu da aşarız hiç sorun değildir bu. Bir şekilde bunun hesabı yapılır kapatılır gider. Ama Avrupa Konseyine siz yeni şartlar koyarsanız o zaman koyacağınız şartın da anlaşılır, kabul edilebilir bir şart olması lazımdır. Böyle bir şart olmazsa hayır demiş anlamına gelirsiniz hayırla birlikte mütalaa etmek lazımdır onu. Eğer anlaşılabilir, savunulabilir bir şartsa bu evet anlamına gelir, dolayısıyla olumludur ve 22 Aralık'tan önce bu şartın mutlaka gösterilmesi lazımdır. 22 Aralık'tan sonra konacak olan şartlar, gene Sarayönündeki politikaya hizmet eder, başka bir şeye hizmet etmez. Orda işte gene söyler biz KMTK'nin yılmaz savunucuları vesaire vesaire der bir yaldızlı nutuk çekersiniz olur biter bu iş. Dolayısıyla hayır eyleye. Anlaşılmaz şart ve hayır. Bu ikisi de aynı anlama geldiği için ona gelelim. Hayır dersanız bizim rolümüz ortaya çıkar. Demekki biz Avrupa Konseyine yalnız ve ancak etrafı bulandırmak için gönderildik.

Kendimizi bir şeye benzetelim diye de bize bir görev verildi. Temsiliyetimiz için de bir formül bulun. Aslında bu görev değildi, sırf eşeğin önüne uzatılan havuç gibi bir şeydi. Bizi tahrik etmek için, başka bir şey değildi. Bunu anlayıp ne olduğumuzu Meclis olarak da takdir edeceğiz, anlamış olacağız. Yani bu Kıbrıs Türk politikası mı? Yani bizim politikamız mı? Bunu bir güzel öğrenmiş olacağız. Zannedirim bütün kategorileri ortaya koydum ve değerlendirdim, bunlara göre bir değerlendirme yapacağız. Bunların yapılması süreci içerisinde Meclisin bulunmaması da maalesef üzücü bir durumdur ve bence hepsinden daha önemlidir çünkü bu Meclis sorunları çözecekse ancak çözebilir. Bu Meclis sorunlara katılmadığı sürece sorunlar çözülemez. Bunun üzerine akademik bir spekülasyon yapabiliriz. Mesela dar kadrolarda daha hızlı ele alınır, daha kolay karar verilir işte sivilseniz gizlilik içerisinde daha iyi planlar yapar vesaire, vesaire spekülasyon yapabiliriz. Sonuçları bunları hep reddetmiştir, sadece spekülasyon olur başka bir anlamı olmaz. Sayın Evren'in parlamentoda dediği gibi sorunların çözüleceği yer burasıdır, parlamentodur. O Türkiye parlamentosunda söyledi. Ben de burada tekrar ediyorum çünkü parlamentoların niteliği olmak durumundadır bu.

BAŞKAN - Sayın Alpay Durduran teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri; kalındığı yerden devam edilmek üzere birleşime 14.30'a kadar ara veriyorum. Teşekkür ederim.

Kapanma Saati:13.00.

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 14.40

BAŞKAN - Meclis Başkanı Hakkı Atun.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin I'inci Dönem, 3'üncü Yasama Yılı'nın 15'inci Birleşiminin 3'üncü oturumunu açıyorum. Ad okunarak yoklama yapılacaktır.

(Ad okunarak yoklama yapıldı).

KATİP - Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; toplantı yeter sayısı vardır.

Sayın Durduran konuşmasına devam edecektir. Buyurun Sayın Durduran.

ALPAY DURDURAN (Lefkoşa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sabahki konuşmamda bir Cumhurbaşkanının görevleri açısından, Devletimizin içinde bulunduğu durumda Cumhurbaşkanının yapması gerekenler üzerinde durmuş...

BAŞKAN - Dinleyelim efendim lütfen.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Ve ayrıntı ile görüşlerimiz açıklamıştık.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; dinleyelim efendim.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Daha sonra Kıbrıs Politikası da gündeme getirmiştik. Nedeni de sabahleyin söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanının Kıbrıs Politikasında hemen hem tek yetkili Kıbrıslı Türk olarak hareket etmekte olması idi. Dışişleri Bakanlığı bütçesinde de bunları tekrar etmeyeceğimiz için onunla ilgili olarak da görüşlerimizi bu arada açıklamış oluyoruz. Orda kısaca değinilmemiş konular üzerinde duracağım. Sabahki konuşmamda her ne kadar Bayrak Radyosu görüşlerimi açıkladı deyip noktalandı ise de söylediklerimizi....

OZKER OZGÜR (Lefkoşa) (Yerinden) - Biz ne dediğimizi dinlemedik.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Gerek yok, işte konuşmuş olmaktadır önemli olan, Muhalefet de var memlekette, onlar da konuşuyorlar işte.

OZKER OZGÜR (Devamla) - Ha var, ha yok.

-1999-

ERGÜN BEHBİ (Lefkoşa) (Yerinden) - Rauf Beyi eleştirme gafletine düştünüz.

OZKER OZGUR (Devamla) - Gaflet ve delalet hatta hıyanet içinde.

BAŞKAN - Sayın Ozker sabahleyin hızını alamadın galiba?

OZKER OZGUR (Devamla) - Derviş Beyin köydeki konuşmalarını verir, verir. Bizim burda iki saat konuştuk, iki cumle vermedi.

İÇİŞLERİ, KOYİŞLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI TAŞKENT ATASAYAN (Yerinden) - Çok konuştun da onun için.

BAŞKAN - Verir ben akşam televizyonda izledim.

TAŞKENT ATASAYAN (Devamla) - Az ve öz.

BAŞKAN - Peki devam edin Sayın Durduran. Tam şimdi sırasıdır.

OZKER OZGUR (Devamla) - Biz ne olarak konuştuk.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Günün olayında da Gazi Köydeki konuşmalar yer aldı. Onun için halkımız burdaki konuşmalarımızı bihakkın dinlemiş oldu.

BAŞBAKAN Dr.DERViŞ EROGLU (Yerinden) - Parti Başkanı olarak.

TAŞKENT ATASAYAN (Devamla) - Biz dinleriz kafi değil mi? Bütün bir ahali dinleyecek?

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Siz de dinlemezsiniz zaten, çıkarsınız, gidersiniz dışarı.

TAŞKENT ATASAYAN (Devamla) - Esir aldın....

BAŞKAN - Dinleyelim Sayın Taşkent Atasayan, biz olsun dinleyelim madem ki öyledir.

../2000...

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Kısaca durumu özetlemek gerekir. Nedir Kıbrıs Türkünün durumu? Bunlar Kıbrıslı Türkler tarafından yeterince anlaşılmiş midir, anlaşılmamış mıdır diye sorular her zaman ortaya çıkmaktadır. Sabahki konuşmamda da değindiğim gibi 15 Kasım'da devlet ilan edildi. Sonra dendi ki yeni bir adım atmayacağız. Ve bizim yöneticilerimiz de, halk iradesi olan Meclisten de izin almak gereğini duymadan bunu kabul ettiler. Yeni bir adım atılmayacaktır. Ve 1984 yılının başından başlayarak bugüne kadar yeni bir adım atmama politikasını sürdürdüler. Orneğin bugün BRT'de Sayın Koray'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, Barış Gücünün görev süresi uzatılırken söylediği sözler vardır. Dinleyen derki bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Üyesi olarak Güvenlik Konseyinde bir konuşma yaptı ve 1964 kararlarına dayanarak Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Rum tarafını benimsediği için Güvenlik Konseyi; Barış Gücünün sözleşmesine, mandasına karşı çıktı. Bunu anlar. Başka birşey anlamaz. Ve bizim kontur propagandanın etkisindeki basınımız da, basınımızın o kısmı, yani kontur propagandanın etkisinde olan kısmı da alır ve der ki bakın Ozer Koray, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dile getirdi. Dile getirmek kolay. Her gün dinleriz zaten bülbüller şakır her gün. Bir soru üzerine zaten her gün, bazen üç defa bunları dinlemekteyiz. Ama Sayın Ozer Koray Güvenlik Konseyinde ne olarak bulunuyordu? Kıbrıs Türk Toplumunun Temsilcisi olarak bulunuyordu. Bu önemsiz birşey mi? Esas önemli olan şey budur. Yani fiili gerçek karşımızda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk Toplumunu Toplum olarak var, toprağı ile herşeyi ile orda durmaktadır ve onun fiili Temsilcisi olarak orda konuşmaktadır. Sayın Denktaş gider genel kurulda konuşmaz ama siyasi komisyonda konuşur.

Ne olarak konuşur? Kıbrıs Türk Toplumunun lideri olarak konuşur. Fiilen, fiili gerçek. Kimse inkâr edemez bunu. Siz karşınızdaki binayı inkâr edebilir misiniz? İşte duruyor orda. Siz isterseniz deyin ki hayır, bu bina değildir, bu bir ağaçtır. Ne derseniz deyin o gene bir binadır. Fiili gerçekler çok önemlidirler. Ama biz dönüp kendi kendimizi aldatamayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilân edildi, ama ondan sonra yeni bir adım atmama kararı alınarak bir kenara kondu. Bu durum şimdi Avrupa konseyinde de var. Avrupa Konseyinde de Kıbrıs Türk Toplumunu var. Defacto olarak devlet olduğumuzu bile biliyoruz. Bu bilgi ışığında bunu kabul ederek sizinle konuşuyoruz. Size eşit muamele yapacağız, eşit muamele de yapmaktayız zaten. Ne zaman Rumlarla görüşsek, sizinle de görüşüyoruz, ne zaman sizinle görüşsek Rumlarla da görüşüyoruz diyorlar. Fiilen, fiili bir gerçek olarak Kıbrıs Türk Toplumunu kabul edilmiştir. 32/12 Birleşmiş Milletler Kararında da ki en kapsamlı 1974 sonrası karar budur, Birleşmiş Milletlerin, o kararda da Kıbrıs Türk Toplumunu varlığı, herşeyi ile kabul edilmiş bulunmaktadır. Ama siyasi bir girişim olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilânı, 1983 yılının içerisinde yapacağını yaptı ve orda durdu. Yeni bir adım atılmama kararı da birlikte alındı. Bu durum ne yapacaksa yaptı. Bizim itirazlarımıza karşı, çünkü biz devlet ilân edildikten sonra, artık bir devlet gibi hareket edin dedik. Parti olarak bildirimler yayınladık ve halkın da bunun yaratacağı sıkıntıları göğüsleyebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve her kişinin de gücü oranında bu zararlara katılması gerektiğini bildirdik. Bildirdik ama bir muhalefet partisi olarak bizim sözleriniz uygulanmadı, tam tersine yeni bir adım atılmaması kararı alındı. Ondan sonra ise bilinen gelişmeler oldu. İşte Cuellar Belgeleri çıktı orta yere. Biz evet dedik, Rumlar hayır dedi. Sayın Başbakan ilân etti bir kez daha ki biz ısrarlı değiliz. Yani olsa da olur, olmasa da olura getirdi. Çünkü Rumlar kabul etmemiş. Sayın Denktaş biz Rumların kabul etmediği bir belgenin masanın üzerinde durduğunu sürekli olarak ilân etmek mecburiyetinde değiliz. Tavizlerimizin azamisiydi, ama bu tavizleri de ille de vermek mecburiyetindeyiz diye bir durum da yoktur demektedir. Dolayısıyla yani

masadan kalktı ama kalkmadı da gibisinden bir şekilde verdi bunlara ve Cuellar görüşmelerinde geldi bir yere, tıkandı kaldı. Bunda Rumların suçu büyük. Bizim kazancımız? Bizim kazancımız ise minimum oldu. İlk anda büyük sempati uyardı politikamız, sonradan geçen zaman içerisinde, üzerinden rüzgârlar esti ve Amerikan Kongresinde her seferinde zikredilirken Türkler kabul etti, Rumlar kabul etmedi şeklinde söyleyip de Rumları suçlarken, nihayet bundan tahsedilmez oldu. Yeni görüşmeler açılması için devreye girilmek istendi, o zaman da biz hayır demiş olduk. Hayır demedik, desek de biz, neticede hayır demiş olduk, çünkü fiilen biz bu gelişmeleri engellemiş olduk. Ve sonunda bu gelişmelerin içerisinde verebileceğimiz tavizin bir kısmı gün ışığına çıkmış oldu. Geri dönmek çok zor artık bunlardan ve kazancımız da minimum oldu. İlk başlarda ne kazandıysak onları kazanabildik. Ama daha başka şeyler de olmaktadır. Nedir bunlar? Sayın Koray yine bugün radyolardan dinledik, tabii bunlar bugün çıkmış değil, bugün duymuş değiliz, ama öğle haberlerinde okunduğu için işaret ediyorum, yanıt veriyor Maraş hakkında diyor ki; Maraş bizim egemenliğimizin altındadır. Biz ne istersek yaparız, Rumlar bize karışamazlar bu konuda. Ama aynı zamanda ne diyor, fiili durum da değişmeyecektir, müsaade etmeyiz değişmesine. Defacto durumun değişmesine müsaade etmeyiz yoktur. Nedir defacto durum? Defacto durum Maraş kaldı orda ve içine girmeyesektir. Defacto durum bu. Dolayısıyla egemenliğim altındadır, kimseye bir söz söyletmem sözleri de o defacto lafı ile birlikte uçup gitti. Yani hep başka gösterip başka yapıyoruz. Örneğin; asker konusunda da. Biz topraklarımızda istediğimiz tedbiri alırız, kimse bize karışamaz diye nutuklar dinledik. Saraybünde atıldı bu nutuklar. BRT gürledi. Kontur propagandasının etkisindeki basınımız da manşetlerinde kahramanına bu haberleri verdiler. Verdiler ama, Amerikan Kongresine sunulan rapor, bize bütün gerçeği çıplaklığı ile anlattı. Türk tankları fazla imiş, geri çekilmiş, bu istisnai bir durummuş. Demek ki tankların sayısında bir uzlaşma Amerikayla varılmış durumdadır. Demek ki tank sayımız limitlidir. Arkasından, askerlerimizin sayısı bazı nedenlerle çoğaltılmıştı. Bunlar da çekildi, şimdi normal

düzye indi diye Amerikan Hükümetine teminat verilmiş. Amerikan Hükümeti bunu kongreye ihbar ediyor. Demek ki askerlerimizin sayısı hakkında da bize hiçbir şey sorulmadan, edilmeden bir zımnî anlaşmaya varılmıştır. Bunlar gösteriyor ki, biz Kıbrıslı Türk Toplumunu olarak, birçok bakımlardan limitlenmiş, kısıtlanmış ve gizli olarak hükümetlerle anlaşmalar içerisinde girerek hareketlerimizi sınırlandırmakta ve belli politikalara bağlanmaktayız, istedikleri doğrultusunda. Ama bunun dışında da kahramanlık yapmakta ve dünya kamuoyları karşısında da uzlaşmaz vesaire gibi sıfatlarla nitelendirilmekteyiz. Bu doğru bir politika değildir, bütün sonuçları ile karşımızdadır. Amerikan hükümeti bize karşı iyi, Kongresi Amerikan hükümetinin başına bela. İngiltere hükümeti bize karşı iyi politikalar uygular, parlamentoları karşımızda. Nereye baksak bu tutumu görüyoruz ve Kıbrıs sorunuyla uzaktan ilgilenenler de genel kamuoylarının etkisinde kalarak karşımızda saf tutuyorlar. Bu ikili durum bizim için hiç de yararlı bir sonuç getirmiyor. Bu politikayı gözden geçirmek ve dünya kamuoylarına da doğru politikamızı tanıtmak zorundayız. Hangisi ise esas sahip çıktığımız, onu uygulamalıyız, onun sorunlarını da göğüslemeli ve onun doğrultusunda kendimizi tanıtmalı ve onun doğrultusunda tanıtma faaliyetlerimizi yani, devlet olarak tanınmayı ben kastetmiyorum propagandadan bahsediyorum, gerçek anlamı ile tanıtmadan bahsediyorum. Onları da o şekilde yitirmemiz gerekmektedir. Maalesef bu politika başarısızlığa mahkumdu ve başarısız da olmuştur. Herşeyi ile Kuzey Kıbrıs mum gibi erimektedir. Bu ilişkilerin tıkanması, bu sorunlar, bu antipatik durumlar dolayısıyla uğradığımız kayıplar, bizde çok daha büyüterek etkilerini göstermektedir. Maalesef Sayın Denktaş bu konuda kesinlikle başarısızlık içerisinde. Kıbrıs sorununu hangi yıldan aldığına ele alsak, bir 20-21 yıldır ellerindedir. 20-21 yıl içerisinde binbir türlü ağın içerisinde hapsedilmiş, geleceği hala daha tartışmalı bir toplum olmaktan kurtulamadık. Yıl 1987 bitiyor, hala daha yatırım yapacak bir adamın bile endişeler içerisinde yatırımdan vazgeçtiği bir ülke durumunu değiştiremedik. Buna üstelik bir sürü endişeleri de beraber görerek değerlendirme getirmemiz gerekmektedir.

Bunların başlıcası da nüfus yapımızdaki değişikliklerdir. Çünkü, dün dağıtılan Güneş Gazetesi'nde belki evvelki günkü idi, fakat dün dağıtıldı, Sayın Denktaş Sayın Başbakanla beraber diyor ki her alanda işsizlik vardır, gelin biz Türkiye'ye öncelik veriyoruz, başka yerden gelmesin, dün yanın başka yerlerinden de işçiler gelecek.

ÖMER DEMİR (Gazi Mağusa) (Yerinden) - Pakistandan gelecek.

RASİH KESKİNER (Girne) (Yerinden) - Bangaldesten gelecek.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Pakistan'dan, Singapur'dan, Siyam'dan falan.

ÖMER DEMİR (Devamla) - Ziya UL Hak Kıbrıs'ı destekleyeceğine adetti.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Afganistan'dan falan, Afganistan göçmenlerinden, kapıya dayandılar, geliyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanı, hem bizim Kıbrıs Sorununda başımıza dert olan konuya karşı bir savunma getirmeye çalışıyor, hem de çağrılarda bulunuyor. Gelin, her tarafta işçi arıyor, bulunamıyor, gelin, buyurun. Bu ülke yani gerçekten böyle bir durumda mıdır? İngiltere'ye gideriz, bakarız, daha dün göç etmiş adamlar, daha dün gelmiş bir ay sonra Kıbrıs'a gidecek, üç ay sonra tekrar gelecek, mevsimlik mevsimsiz işçiler. Çünkü bunun mevsimi de yok. Meyva toplamaya gitmiyorlar ki falan mevsim gitsinler, kendilerine göre bir ortam yaratıp İngiltere'ye gidip çalışmaya çalışan binlerce Kıbrıslı var. İş bulamıyor Kıbrıs'ta, iş şartlarına razı gelemiyor ve Londra'lara dayanıyor, çalışıp üç beş ay çalışıp geri kalan sürede yemek için. Ve biz çıktık işçi talep ediyoruz, gelin işçiler, daha gelin.

ÖZKER ÖZGÜR (Lefkoşa) (Yerinden) - Mevlana gibi çağırırız, gelin.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Bu toplumun durumu Cumhurbaşkanı tarafından bilinmiyor değil, çünkü bunlar hep dile getirildi ve dile getirenleri Sayın Denktaş hain ilan etti. Ve aynı zamanda diyor ki beni vatan haini ilan ettiler diyor. Doğrudur, ilan ettik. Doğrudur. Bu Kıbrıs Türkünün kendi evine girecek yer kalmamışsa, veya kalmamaya doğru gidiyorsa, doğrudur, şikâyetimiz vardır, doğrudur, eleştirimiz vardır ve bunları dile getireceğiz. Dolayısıyla yanlış birşey söylemedik. Ama biz bekleriz kendisi bunlara çare bulsun da, bu tür konuşmalar da edilmesin ve hassastır, bu konuları konuşmayın diyenler de bunları demekten vazgeçebilsinler artık, onlar da rahatlasınlar. Biz bir vesile ile Sayın Halûk Bayülken gibi, Kıbrıs Sorununda çok uğraşmış, Kıbrıs Sorununa vakıf ve Kıbrıs Türkünün özellikle laiklik konusundaki gelişmeler nedeni ile hayranlığını her vesile ile söyleyen bir kişi bana soruyor. Diyor ki; "Kıbrıslı Türkler, Türkiye'ye karşı nefret duyguları ile dolmuşlar, doğru mudur?" diyor. "Bilmen" diyorum, "ne dereceye kadar siz tespit ettiniz bu işi?" "Yani," diyor, "bunun temelinde yatan gerçekler var mı?" diyor. "Çünkü ben Kıbrıs'a gittim, gezdim, tatilimi geçirdim ve edindiğim izlenim budur. Kıbrıslı Türkler Türkiye'ye karşı nefret hisleri ile dolmaya başladılar" diyor bana. Tabii bu ne anlamdadır? Türkiye'ye karşı mı nefrettir, duruma karşı mı nefrettir, eleştiri midir, nedir? O konudaki değerlendirmesi doğru değil herhalde. Çünkü Türkiye'ye karşı bir nefret değil, ama bu duruma karşı bir tepki vardır. Bu tepki elle tutulur somut birşeydir. Buna karşı Cumhurbaşkanı tedbirler alınmasını talep edeceğine, durumu daha da ağırlaştıracak olan çağrılar yapmaktadır. Bugün herkesin bildiği gerçek. Türkiye'den gelen işçiler, buradaki yurttaş ettiklerimiz ki 14,000 diyor Sayın Denktaş, başka bir resmi rakam 17.500 diyor...

ÖZKER ÖZGÜR (Devamla) 27,000

ALPAY DURDURAN (Devamla) - 27,000 diyor başka bir rakam, çeşitli rakamlar söyleniyor. Her ne ise onları diyor bahsettik, yurttaş oldular, yerleştiler. Onları önce işsiz yaptılar etkinlerden, arkasından geldi diğerlerine, doğrudan Kıbrıslı Türklere geldi sıra ve onlar da bundan etkilendiler. Neden? Çünkü geldiler ve üç bin liraya, 2500 liraya, 4 bin liraya, 5 bin liraya vasıflısı vasıfsızı çalışmayı kabul ettiler ve hem bahsettiklerimizi, hem de bizi işsiz bıraktılar. Bu gerçek orta yerde ve bu gerçeği düzeltmeye çalışsana daha da gelin diyor.

ÖZKER ÖZGÜR (Devamla) - Daha da bozulsun durum.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Ve Kıbrıs sorusunda da en büyük sorundur bu karşımızda, çünkü askerler ve Türkiyeliler çekilsin. Başka türlü bunu öngörmeyecek bir belgeye imza atmamız, görüşmeyiz. Rumların ön şartlarından birisi odur ve kimse de diyemiyor ki doğru yahu eğer bu ülke yani federasyon kurulacaksa bu şartlar altında kurulamaz ki. Eğer hakikaten Rumların söylediği doğru ise kurulamaz ki demektedirler ve Rumlar politikalarına bunu destek olarak almaktadırlar. Kıbrıs sorusunda kendi kendimize bir sorun yarattık biz. Bir askerler, 2-3 özgürlüktü. Şimdi ara yerde de bir askerler, bir Türkiyeliler, üç de özgürlüktür. Üçüncü olarak da üç özgürlükler demeye başladılar. Yani iki iken sorununuz üçe çıkardık kendi elimizle ve bunu da olumlu birşey olarak daha da olsun diye konuşmaktayız. Bizim bunu kabul etmemize olanak yoktur. Bu ülkenin insanının İngilterelere, Avustralya'lara göçünün hazırlanmasına tahammül etmemize olanak yoktur. En şiddetli bir şekilde buna muhalefet etmek bizim görevimizdir. Başta saydığım şehitler, kayıplar vesaireler, bütün bunlar katlanılmış kabul edilmiştir, bu fedakârlıklar yapılmıştır, böyle bir sona gidelim diye yapılmamıştır. On bin lira yevmiye ile çalışırken, 2500-3000 lira isteyenler yüzünden bırakıp da adaya gitsin Kıbrıslılar diye mi yaptık biz bu işleri? Bu fedakârlıkları biz bunun için mi yaptık? Sayın Cumhurbaşkanı bize Kıbrıs Sorununda planımız yoktur dersiniz, vardır. Biz de hikmet buyur dedik dinledik kendisini İslam ülkeleri ile ilişkiyerimizi sıklaştıracakmışız. Ve

onların desteği ile Kıbrıs Sorununda bir çıkış yolu bulacak mışız. Nerdedir bu İslam Ülkeleri? İslam Ülkeleri değil mi zaten yeni bir adım atmayın diye karar alanlar? Onlar. İkincisi; İslam Ülkeleri ile ilişki kuracaksınız. Hangi düzeyde, nasıl ilişki kuracaksınız Sayın Cumhurbaşkanı bunun da dozunu kaçırdı ve bir de baktık ki Rabita dül Alem ül İslami, Mudaraba vesaire, vesaire sözleri edilmeye başlandı ve onların paralarının bulunduğu dönemde de bunlardan paralar alındı. Bu paralar niçin kullanıldı ve neye yaradı. Hepsi de ölçülebilecek şekilde şimdi karşımızdadır. Petrol fiyatları düşünce, gelirleri azalınca bu kuvvetli müslümanların, bize yardımları da havada kaldı ve neyi devşirdikçe şimdi karşımızda durmaktadır. İş o kadar büyüdü ki o dönemde, Malezya'nın Başbakanı Türkiye'ye geldi ve bu İslami aşırıcılığa karşı laik Atatürk'ü Cumhuriyetin kalanı, ne kadar kalmışsa, temsilcilerine aman dikkatli olalım yardımcı olun dedi. Böyle bir dönem yaşadık. Bu dönemin içerisinde biz de gittik. Bu neyi gösterir? Bu da ileriye görememenin ve günlük politika gütmenin sonucudur. Belli başlı göstergesidir. Burada da maalesef Sayın Denktaş'ın büyük bir kusuru vardır. Rabita dül Alem ül İslami veyahut da Darül malül İslami ki en ana kuruluş budur, şeriat devletidir bütün dünyada. Hem de bütün dünyayı birleştirecekler İslam bayrağı altında. Bu kadar iddialı olan bankalar mankalardan sosyal kuruluşlarla partilerle vesairelerle meşgul bu arada Rabita da bunun kanadının altında, bu Darül Malül İslami ile temaslar kuruldu. E, şöyle demişler. Yani siz çekeceksiniz viskiyi, ama müslümanım diyeceksiniz, biz de size yardımcı olacağız. Olmaz böyle şey. Bu bir kişisel değerlendirmedir, başka birşey değildir. Ama biz o kadar uzak görüşsüz bir politika gütmekteyiz ki, nasıl bir albayın telkini ile Türkiye'nin görüşünü aldığımızı zannederseniz, böyle bir iddia ile de İslam dünyasının görüşlerini yanlış kabul ettik kendimizi. Halbuki hiç de gerçek öyle değil. Bugün Tunus'ta burjuvaziye devirdiler, bu İslami aşırıcılarını bastırabilinler diye. Az önce de söylediğim gibi Malezya'nın Başbakanı Türkiye'ye geldi, şikâyetlerini dile getirmek için. Singapur ondan dertli. Mısır başı dertte. Yasaklanmış vaziyette, tuttuğunu içeriye sokuyor bu aşırıcılarının, vesaire vesaire.

Onun için ne politikasını güdeceğimizi, kiminle nasıl ilişki kuracağımızı durup kırk defa düşünmek mecburiyetindeyiz. İstikbalimiz emin ellerde değildir, eğreti durmaktayız. Güvenliğimiz çözülmüştür. Gerçi ordumuz hudutta, biz arkada keke şeklinde nutuklar çekilmektedir ama, hiç de gerçek öyle değildir. Halâ daha varlığımız tartışılmaktadır. Öyle ki, bütün çabalarımız da maalesef sonunda bir noktaya gelip iflâs etmektedir bu politikalarınız yüzünden. Alın bir Avrupa Konseyini. Bunun en çıplak örneği, bize açık yazılı raporlarla verilen talimatlar yönünde hareket ettik. Konu gelişti, gelişti, gelişti, nihayet eşit şartlarla 1964'ten beridir talep ettiğimiz temsiliyet hakkımıza sıra gelince, dur bakalım oldu. Durup da ne olacak? Yani biz parlamento olarak, parlamento heyeti olarak sadece ortalığı bulandırmak için bir araç mı olduk? Yanıtı ile beraber bu gerçeği göreceğiz. Eğer Kıbrıslı Türk bir gün derse ki ben varım gerçekte ve bu var sözünün gerektirdiği bütün koşulları yerine getirirse, emin olun ki Kıbrıslı Türk dünyada saygı görecektir ve Kıbrıslı Türk herkes tarafından da kabul edilecektir. Ama ne yaptığın, ne ettiğın belli olmazsa, nüfusun tartışılırsa, geleceğın belirsizse ve bunca yıldan sonra gene Sayın Denktaş'a örneğın Türkiye ile birleşir misiniz siz bu şartlar altında vesaire diye sorular sorulursa, hiç kimse de bizi tanımayacaktır. Bizi devlet olarak tanımayacaklardır. Neden? Çünkü bizi iyi tanımaktadırlar. Bizim ne olduğumuzu gayet iyi bilmektedirler. Eğer biz bunu değiştirebilirsek ve biz kendi kaderimize sahip çıkarsak ve biz yapacağımız politikamızı, biz sonuçlarına katlanacağız derssek; durum değişecektir. O noktaya gelmedikten sonra, gerisi boştur. Biraz etrafı karıştırıp, karıştırıp, karıştırıp, karıştırıp ha ha oldu derken, bırakıp, vazgeçip geri gelmek kaderimiz olacaktır. Bizim bundan öteye gitmemize bu halde imkân ve ihtimal yoktur. Basit bir örnekle daha açık anlatayım.

Almanya'da, Türk dostu bilinen bir gazeteci, 3-4 tane yatırımcıyı aldı ve Kıbrıs'a doğru yola çıktılar. Önce Ankara'ya gittiler, sordular. "Karar mekanizması nerede? Bu adamlar Kıbrıs'ta yatırım yapmak istiyorlar." "Elbette Lefkoşa'da." Geldiler Lefkoşa'ya, temaslarını yaptılar ve giderken bana uğradılar ve bilgi verdiler. Dediler ki "Biz de istedik ki muhalefet bilsin durumu. Ben yıllarca Kıbrıslı Türklerin sorunlarını Almanya'da tanıtmaya çalıştım. Kıbrıs'ın Kuzeyi ile ilgim vardı. Sonradan Türkler burasını kontrol edince, Türklerle de gayet iyi ilişkim oldu, sempati vardı, bunun için uğraştım. Aldım geldim Almanya'dan yatırımcıları. Gelirken Ankara'ya uğradım. Karar mekanizması nerededir? Lefkoşa'dadır dediler. Geldim daire daire gezdim. En sonunda dediler ki her şeyin bittiği yer, Sayın Denktaş'tır. Hakikaten nazik bir adam, hiç olmazsa ilgilendi, ama o da karar veremedi ne olacağına. Onun için gidiyoruz ve durumun değiştiğine dair bir bilgi almadıktan sonra da bir defa daha artık gelemeyiz. Bu defter kapanmıştır." dedi ve gitti. Bu gerçektir. Karşımızdaki gerçektir. Bu gerçeği biz değiştiriyor muyuz? Değiştirirsek, önümüzdeki kapıların açılacağına emin olmamız gerekir. Kıbrıs politikasında işte Meclis karşımızda. Meclis Kıbrıs politikasını nasıl biliyor? Nasıl ele aldı? Ne şekilde planladı? Ne şekilde etkili oldu? Takke düştü kel göründü. Karşımızdadır manzara. Bu durumu biz gördükten sonra, dünya tarafından bu durumun kabul edilerek, suni şeyler için harekete geçmelerini nasıl bekleyebiliriz? Önce bunları değiştirmek gerekmektedir. Sahil koruma botu alırsınız. Kim verir size? Malum gazinolar verir. Bir sürü de kötü ün bırakan işler olur biter, hiç bir konuda da tedbirler alınmaz. Devlet teşkilatı laçka, ortada bir politika yok, her şey çatalı, yılan dili gibi çatalı ve biz bir yere gitmeye çalışıyoruz. Biz olduğumuz yerde duruyoruz. Evet. Ama ağaçlar ayakta ölüyor. Yani olduğumuz yerde durmak bir netice getirmez. Ağaç çürür ve olduğu yerde ayakta ölüyor. Biz de maalesef bu çürüme dönemi içerisinde yaşamaktayız ve bu çürüme içerisinde eriyip gitmekteyiz. Durumumuz o kadar karışıktır ki, Sayın Denktaş'ın Die Welt'e verdiği demeç veyahut da onunla yapılan röportaj ortalığı karıştırdı. Rumların kafası bile karıştı. Her gün

bizi dinleyen, üç defa, iki defa, dört defa, beş defa, on defa neyse günde dinleyen, her gün gazetelerde yazıp, çizip değerlendiren Rumların bile kafası karıştı. Ne dedi Sayın Denktaş? Ne dedisi var mı? Ben okur okumaz anladım. Açık. Federal Devlet AET'ye girecekse girer bizim itirazımız yoktur. Onun garantileri, orda verilen garantileri tamamdır. Çünkü federasyon kurulmayacak. Çünkü federasyonun kurulması için şartlar başkadır. Bu şartların olmadığı da ortadadır. O şartlara razı gelmeyeceği Sayın Denktaş'ın da kendisi tarafından bilinmektedir. Federasyon olsun da girsin AET'ye bakalım itirazı var mı Denktaş'ın? Yoktur. Çünkü olmayacak duaya amin demek gibi bir şeydir bu. Ben bunu okur okumaz bu şekilde anladım. Rumlarsa sandılar ki AET'in demokratik bir ülke olarak, ülkeler manzumesi olarak bireysel hakları güvene altına alması ile Kıbrıs Sorunu çözülür gibi oldu. Anlayışı öyle oldu Rumların. Zannettiler ki, bireysel haklara AET standartlarında güvene getirirlerse Kıbrıs Sorunu da hallonmuş olacak bu arada ve yeni bir durum olarak değerlendirme yaptılar. Halbuki hiç de öyle bir şey değil. Die Welt'in okuyucularının hoşuna gidecek bir şekilde düzenlenmiş, olmayacak bir duaya bir amin şeklinde bir demekten başka bir şey değildi. Nitekim Sayın Denktaş, KKTC'yi tanısin diyor AET da ondan sonra bakın nasıl olur bu işler. Nereden girdi KKTC ara yere? KKTC nereden bu araya girdi? Çünkü KKTC'nin AET'ye girmek için müracaatı yok ku, Federasyon girecekse, federasyon kurulduğu zaman da KKTC zaten federal bir devlet halinde kalacak veyahut da belki de province olacak. Belki eyalet olacak. Onun üzerinde de halâ daha 29 Mart belgesinde soru işareti var. Province veya devlet şeklinde. Dolayısıyla onun dış politikadaki durumu başka olacak. O kendiliğinden AET'ye müracaat edecek bir varlık olmayacak. Dolayısıyla KKTC'nin AET'ye müracaatı Sayın Denktaş'ın demeci içerisinde yoktur. Ama burda izah etmek için bir daha ileri adım attı Sayın Denktaş, federasyon kurulursa şayet, girerse, itirazımız olmaz şeklinde de değil, KKTC'yi alsınlar da ben görürüm olacak olanları şeklinde bir daha öteye bir kahramanlık numunesi gösterdiler. Bu politikalarla nereye varılabilir. Die Welt'i okuyan adam, bir de Sayın Denktaş'ın Tarım Kurultayında söylediğini dinlese,

nasıl ikisini yanyana koyup algılayabilsin? Nasıl bizi anlayabilsin? Ve nasıl bizi destekleyecek bir şey bulabilsin içerisinde? Hangi yanımızı desteklesin? Maalesef durum budur ve Kıbrıs Sorunu hiç de güven verici bir şekilde ele alınmış ve o yönde ilerliyor değildir. Kıbrıs Sorunu, günü kurtarma politikası içerisinde gitmektedir ve hatta durumun konsolidasyonu ve zaman içerisinde çözümlerin ortaya çıkması şeklinde bir değerlendirmeyle gitmektedir. Çünkü cesaret yoktur, çünkü inisiyatif kazanmak şeklinde bir gayret yoktur ve umut da yoktur. Umudu olmayan, durumu kurtarmaktan başka bir seçenek görmeyen anlayışla Kıbrıs Türk politikasını gütmektedirler. Meclisimizse, bunların üzerinde etkili olamamaktadır. Halk iradesinin bu politikalar üzerinde bir yön gösterici rolü olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Bu katı, fakat acı gerçeklerimizdir. Üzüntü verici bir şekilde bu durumu tespit eder, üzüntülerimi belirtirim. Kabul edilecek bir durum değildir. Bu toplum daha ne kadar süre böyle bekleyecek? Hade anladık 15 Kasım 1983'ten önce söylerlerdi, yanıda ha ne kadar bekleyeceğiz? Sanki birisi bekle diyormuş gibi bize. Bize bekle diyen yok, bize yürü diyen de yok. Daha ne kadar bekleyeceğiz, daha ne kadar bekleyeceğiz diye diye attık adımlarımızı. Şimdi döndük gene, daha ne kadar bekleyeceğiz. Bir sürü sorularımız da maalesef bu demagoji arasında askıda bırakılmaktadır.

1. Posta konusu. Posta idaremiz bu Meclisin komitesine geldi ve dedi ki; "çatlatın parayı, bir posta torbası alalım Uluslararası Posta Orgütünden. **Tabii senbolik birşeydir bu.** Yani harcını ödeyin demek istiyor. "Harcını ödeyin, adresimiz sorunu çözülür. "MERSİN 10" kullanmaya mahal yoktur. "KTC Cumhuriyet Meclisi" adres, "MERSİN 10- TURKEY". Böyle bir adres kullanmaya mecbur değiliz." dedi.

Uzerinden 10 yıl geçti. Halâ daha bir yetkili makam bulamadım söyleyeyim. Yahu girişimi yapın, talep edin. Şirketler bile posta torbası satın aldılar ve kendi adreslerini kullanıyorlar. Suudi Arabistan'da Aramco şirketi posta torbası diye harcını yatırdı ve kendi adresini kullanırdı. Suudi Arabistan devletinin kodlarını vesairelerini kullanmazdı. Kendi ödeydi uluslararası ajansa, kendine gelirdi, kendi verdiği, yazdığı şeklindeki adreslere teslim edilirdi postalar.

Uçak konusu: Uç tane alternatif sunuldu Kıbrıs Türk Hava Yolları tarafından Hükümete. Hiçbirisi halledilemedi. Gene direk uçak seferimiz yok, gene ağlarız. Gittik Avrupa Konseyinden de talep ediyoruz, direk uçak seferlerini başlattırın diye. Bize deseler ki, e siz kendinize düşeni niye yapmıyorsunuz deseler, gene mahvolduk kaldık orta yerde. Tabii siyasi bir avantaj olduğu için ısrarla bunları talep ettik, gündemde duruyorlar. Ama direk uçak seferlerini başlatmak için Uç tane formül Kıbrıs Türk Hava Yolları tarafından sunulmuştur. Bunun için de bir adım atan yok. Bunlar karşımızdaki acı gerçeklerdirler. Bunları çözmek için bir gayret içerisinde girmektikten sonra, biz niçin boynumuzu eğiyoruz? Önce biz kendimize düşeni yapalım. Elimizden geleni yapalım da ondan sonra başlayalım şikâyet etmeye. Kendi kendine yardım etmeden, başkalarının yardımını beklemek, herhalde doğru birşey olmasa gerek. Bu durumlar hepsi yanyana olduğunda, çok acı birtakım sonuçlara varıyor herkes ve bunu konuşuyor. Deniyor ki, kimse istemiyor zaten bizim bir varlık olarak böyle kalmamızı, kendi kendimizi yönetmemizi zaten kimse istemiyor. Hayır etmemizi kimsenin istediği yok zaten demektedirler. Halkın gelip vardığı nokta budur. Gittik İngiltere'de baktık ki bizden çok daha aşırı görüşler benimserdi devamlı Londra'daki Türkler, onlar da aynı soru ile geldiler vardılar ve onlar da aynı şeyleri söylediler bize. Bu durumu görüp değiştirmek, başta Sayın Denktaş'a düşer. Çünkü herkes ona bakar. Türkiye ile ilişkiler sözkonusu olduğunda hele, ilk iş ona bakılır. Çünkü en rahat bir şekilde bu konuda görüş söyleyip de etkili olabilecek pozisyonadadır. Ama önce ondan engelleyici hareketler gelmektedir ne yazık. En büyük talihsizliğimiz, maalesef bu tutumda bir liderliğin başımızda bulunmasıdır. Maalesef bu üzüntülerini de belirteceğim son durumdur. Geçmişte talep ettik, dedik ki bu tutum değiştirilsin, gözden geçirilsin. Anlaşıyor ki değişmesi de mümkün değildir. Sadece biz üzüleceğiz ve fiilen durumların değişmesini bekleyeceğiz. Saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Durduran. Sayın Başbakan.

BASBAKAN Dr.DERVIŞ EROĞLU - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında, Bütçesi görüşülürken söylenmemesi gereken çok sözlerin de söylendiğini büyük bir üzüntü ile izledim. Makamları yıpratmak, bağımsız kuruluşları hedef göstermek, son zamanlarda ülkemizde muhalefetin uygulama alanına koyduğu taktiklerden birisidir. Bütün bağımsız organlar üzerine çullanılacak, yıpratılacak ve Sayın Ozker'in bahsettiği kurumlaşma böylece ortadan kaldırılacak. Kurumları ortadan kalkan bir ülkede devlet kalmaz, düzen kalmaz ve yeni yeni düzen arayışları içerisinde daha rahatlıkla gidilebilir.

İki konuşmayı dinledik. Konuşmacılardan birisi hissi bir metin hazırlamış, o hissiyat içerisinde hazırladığı ve belki bazı baskıların etkisiyle hazırlamış olduğu konuşmasını sundular. Sayın Durduran'ın ise konuşma şekli daha değişik. Konuları biraz alaya alarak, o makamı alay edencesine kelimeler seçerek konuşmasını sürdürmüştür. Bunlar tabii ki varlığını sürdürme çabasında olan bir devletin, bir ülkenin Meclisinde konuşulması üzücü hadiselerdir ama, maalesef bu konuşmalar sık sık bu Meclis kürsüsünden de tekrarlanmaktadır.

Sayın Ozker Özgür, Sayın Cumhurbaşkanımızı baş imama, kabile reisine benzetmişlerdir. Sayın Durduran da memleketi iflas etmiş, çölleşmiş bir şekilde göstermeye çalışmıştır. Çölleşmiş bir ülkenin kabile reisi şeklinde Sayın Cumhurbaşkanımız gösterilmeye çalışılmış ve bu memlekette hükümetin olmadığı imajını da yaratmaya çalışmışlardı, hatta Hükümetin Anayasal haklarını kullanmadığını, kullanmaktan aciz olduğunu da vurgulamaya çalışmışlardır. Halbuki gerçek öyle mi? Hükümetimiz, Anayasal haklarını kullanmaktadır. Cumhurbaşkanımız kendi Anayasal haklarını kullanmaktadır ve bu memlekette Cumhurbaşkanlığı makamının yetkileri ayrıdır, Hükümetin yetkileri ayrıdır, yasama ve yargının yetkileri ayrıdır. Ama gelin görün ki yasama organına da, yargı organına da, Hükümete de, Cumhurbaşkanımızın baskılar yaptığını söylemektedirler. Hatta o kadar ileri gidilmektedir ki, dokunulmazlık konusunun gündemden çekilişini bile, Cumhurbaşkanının talimatına bağlamaktadırlar. Gayet iyi hatırlayacaklar ki, konu mahkemeye intikal ettirildikten sonra, kendileriyle yaptığımız bir

görüşmede, madem ki konu mahkemededir, Meclis gündeminde bu konu kalmayın, kaldırılın şeklinde görüştük, anlaştık ve kaldırdık. Ama gelin, görün, tekrarlamakata yarar vardır, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Meclis gündeminden çıkarmışız diyebiliyorlar bu Meclis kürsüsünden. Bu gerçeklerin saptırılması bakımından da fevkalade üzücü bir olaydır ve işbirliği diyalogun ne şekilde saptırıldığını da göstermesi bakımından önemlidir.

Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı, bu ülkenin, ülke halkının oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Beğenseniz de beğenmeseniz de halk iradesiyle o makama getirilmiştir ve 1990 yılına kadar da o makama Allah uzun ömür versin, sağlığı müsaade ettiği müddetçe oturacaktır. Bunu değiştirmemize imkan olmadığına göre, Sayın Cumhurbaşkanı da hazmetmek mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu ülkede demokratik kurallar yürütülmüştür. Birden fazla aday ortaya çıkmıştır. Ama halkımız, %70'i aşan bir çoğunluğu ile takdirini ortaya koymuş ve Sayın Rauf Denktaş'ı Cumhurbaşkanı seçmiştir. Şimdi seçilmiş bir Cumhurbaşkanı varken, çeşitli baskılarla seçilmiş intibaini verecek konuşmalar yapmak, o mevkiye, o makama ve genç demokrasimizi yıpratmaktan başka bir işe yarapaz. Bizler de sandıktan çıktık, sizler de sandıktan çıktınız, ama yine sizin yorumlarınıza bakarsak, Hükümette olan kanat, baskılar yaparak bir çoğunluğu Meclisi sandıktan çıkarmış diyebiliyorsunuz. Halbuki bugün çoğunluk dediğiniz, bir koalisyon Hükümetidir. Koalisyon eğer hükümetler o kadar baskı ile halkın oy yönünü değiştirme gücünde olsaydı, bugün tek başına 50 milletvekilinin belki 40'ını almış bir Ulusal Birlik Partisi iktidarını bulurdunuz. Ama öyle olmadığına göre, demek ki baskı yoktur, terör yoktur, vatandaş sadık başlarına serbest gidebilmekte, vicdan huzuru içerisinde istediği partinin amblemi altına mühürünü vurabilmektedir. Bu böyledir, böyle olmuştur ve böyle olması için iktidarda olan bizler, sizden daha büyük hassasiyet göstermekteyiz. Çünkü bu demorasinin yaşatılması iktidarda olan partilerin daha da büyük bir görevidir.

Sayın Ozker Ozgür konuşmalarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın yargıya baskı yaptığından bahsettiler. Bir dava konusu ile mahkemeye gitmiş olabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı davanın bir taraftarı olarak mahkeme önüne, hakim önüne gelip ifade verebilir. Bu, Yargı organını baskı altına almak değil, bilâkis gelmemiş olması daha büyük tenkitlere sebep olabilirdi bize göre. Madem ki davada taraftardır, gelip ifadesini vermesi, görüşünü ortaya koyması lâzımdı, ama Sayın Ozker Ozgür, Yargı organımıza da Cumhurbaşkanı baskı yapıyor şeklinde ifade etmişlerdir. Biz, buna karşıyız. Yargı organımız bağımsız bir organdır. Hiçbir kuruluşun bu organa baskı yapmasını da benimsemeyiz .

Yine Başbakanlıktan bugüne kadar ayrılanlar, Sayın Denktaş'ın gazabına uğradıkları için ayrıldılar dediler. Siz, Ulusal Birlik Partisinin içinde bir üye olmadığınızda göre, parti başkanlarımızın, dolayısıyla Başbakanlarımızın niçin veya nasıl görevden gittiklerini de bizim kadar bilemezsiniz. Başbakanlar gelip geçicidir. Hiçbir Başbakan ömür boyu o koltukta oturmamıştır. Çift partili, yani iki partili memleketlerde bile aynı Başbakan ömür boyu Başbakanlık yapmamıştır. Bizde de zaman içerisinde Başbakanlar gelmiştir, gitmiştir ama burada Sayın Cumhurbaşkanımıza ters düştü ve bu ters düşmeden dolayı nasiplerini alarak gittiler tezinizi tasvip etmiyorum. Çünkü ben, Ulusal Birlik Partisinin içinde olan bir kişi olarak hangi Başbakanın, hangi nedenle gittiğini, en azından sizden iyi bilmekteyim.

OZKER OZGUR (Lefkoşa) (Yerinden) - Anlat da bilelim bakalım.

Dr.DERVIŞ GEROGLU (Devamla) - E, sizin parti içerisinde olan konuları biz bilmiyoruz. Çünkü diyorsunuz ki dışa başka, içte başka konuşulur. İşte o sizsiniz. Halk önünde başka söylersiniz, kapalı kapılar arkasında başka stratejiler çizersiniz.

OZKER OZGUR (Devamla) - Başbakanlar nasıl gitti, anlat da öğrenelim.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Başbakanlar....

OMER DEMİR (Gazi Mağusa) (Yerinden) - Seçimle.

OZKER OZGUR (Devamla) - Bana anlattı. Başbakanlar bana anlattı. Kürsüden anlatsın da siz de öğrenin.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - E, bizim...

ENVER EMİN (Lefkoşa) (Yerinden) - UBP'ye gelecek de...

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Bizim partimizin, şu anda Başbakan olarak kürsüdeyim ama tabii ki Parti Genel Başkanı ünvanım da vardır. Bizim partimizin Başbakanlarının nasıl görevden gittikleri, nasıl istifa ettikleri...

OZKER OZGUR (Devamla) - Ben biliyorum.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Kamunun, halkoyunun gözü önünde olmuştur.

OZKER OZGUR (Devamla) - Hayır.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Her konu, gazetelere intişar etmiştir. Çünkü biz...

OZKER OZGUR (Devamla) - Kapalı kapılar gerisinde oldu hep.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Kapalı kapılar arkasında yapmadık. Kapalı kapılar arkasında karar vermedik ve Başbakanlarımız da günü gelip istifa ettiklerinde, gerekçeyi de hazırlamışlardır, açıklamışlardır. Dolayısıyla bizim kadar bu konuyu bilemezsiniz.

OZKER OZGUR (Devamla) - Biliyorum, biliyorum.

- 2017 -

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Onun için istismar etmeyin.
konuyu.

OMER DEMİR (Gazi Mağusa) (Yerinden) - Bilmesi için
size gelmesi gerekir.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Bize gelemez, bizde yer yok
zaten.

EŞBER SERAKINCI (Gazi Mağusa) (Yerinden) - Partinin
açık bir politikası var.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Evet.

SALİH USAR (Girne) (Yerinden) - Genel Başkan nasıl
olduğunuzu da biliyoruz.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Efendim? Ne Başkanı?

SALİH USAR (Devamla) - Genel Başkan nasıl olduğunuzu,
kaç girişimden sonra olabildiğinizi de biliyoruz.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Ben değerli arkadaşım
Ulusal Birlik Partisinin Kurultayında seçimle başa geldim.

SALİH USAR (Devamla) - O dönemi hatırlıyoruz.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Kimse beni tayin
etmemiştir. Kurultaya gelen Ulusal Birlik Partisinin
Kurultay Delegelerinin oylarıyla seçildim. Ne Salih
Usar beni tayin etmiştir, ne Sayın Özker Özgür.

İÇİŞLERİ, KOYUŞLERİ VE DONGAL KAYNAKLAR BAKANI
TAŞKENT ATASAYAN (Yerinden) - Glassnos var bizde Sayın
Başbakan.

/2018...

- 2018 -

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Bizde glassnos vardır. Ama o kelime onlara aittir, bırakın onlar kullansın. Bize açıklık vardır. Gizlilik yoktur, beraklık vardır,

Şimdi Sayın Ozker Ozgür....

ALPAY DURDURAN (Lefkoşa) (Yerinden) - Şeffaf.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Sayın Ozker Ozgür diyor ki...

BAŞKAN - Dinleyin Başbakanı.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Efendim? ..

BAŞKAN - Devam edin Sayın Başbakan.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Sayın Ozker Ozgür diyor ki diğer Başbakanlar Cumhurbaşkanına ters düştüğü için birer birer götürüldüler. Oyle olmadığını açıkladım. Denктаş-Eroğlu şimdi uyum içerisinde çünkü Denктаş UBP'nin hırsızlıklarına göz yumuyor...

OZKER OZGUR (Lefkoşa) (Yerinden) - Hırsızlık demedik, öyle bir sözcük kullanmadık.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Eroğlu yolsuzluklarına dediniz. Kendi ağzınızdan...

OZKER OZGUR (Devamla) - Yolsuzluklar karşısındaki tavrı dedim.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Ben cümleyi tam aldım.

OZKER OZGUR (Devamla) - İşte yanlış aldınız.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Sen dedin ki Denктаş UBP'nin yolsuzluklarına karşı çıkmıyor...

OZKER OZGUR (Devamla) - Hayır.

/2019...

- 2019 -

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Ben elikle yazdım.

OZKER OZGUR (Devamla) - Yolsuzlukların karşısındaki tavrına dedim.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Kayıtlı vardır.

OZKER OZGUR (Devamla) - Yazılı yaptım ben konuşmamı.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - İşte onun için yazılı vardır diyorum. Evet.

MALİYE VE GÜMRÜKLER BAŞKANI MEHMET BAYRAM (Yerinden) - Ne fark eder.

OZKER OZGUR (Devamla) - Ben düzeltirim onu.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Evet, Ulusal Birlik Partisinin yolsuzluklarına karşı çıkıyor Denktaş da bu karşı çıkmayışına karşılık memleketi bir usta bir memleket, bir usta bir memleket Denktaş memleketi yönetiyor.

EŞBER SERAKINCI (Gazi Mağusa) (Yerinden) - Evet, UBP'de onun isteklerine karşı çıkıyor.

OZKER OZGUR (Devamla) - Al gülüm ver gülüm.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Aslında değerli kardeşlerim; bu neyin göstergesidir? İlan ettiğimiz Cumhuriyeti hazmedememe, bu Cumhuriyetin Anayasasını hazmedememe demektir. Çünkü Anayasaya göre bu ilan ettiğimiz Cumhuriyet Meclisinden geçen Kurucu Meclis döneminde, geçen Anayasada, Hükümetlerin görevleri belirlidir. Cumhurbaşkanı'nın görevleri bellidir. Siz bu şekilde söylemekle bu Meclis kürsüsünden tutanıklara o yazdığınızı okumakla Anayasayı beğenmediğinizi, kabul etmediğinizi, geçmişte olduğu gibi şimdi de tekrarlıyorsunuz. Buna herhalde itirazınız yoktur.

/2020...

OZKER OZGUR (Devamla) - Nedir yani? İlgisi yok.
Benim söylediklerimle ilgisi yok.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Evet şunu söyleyeyim,
biz Hükümet olarak yolsuzluğun karşısındayız, kaçakçılığın
karşısındayız.....

OZKER OZGUR (Devamla) - Hiç bir yolsuzluğu da ortaya
çıkarmadınız.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Mahkemelerimiz vardır.

OZKER OZGUR (Devamla) - Hani nerde?

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Mahkemelerimiz kararı
verir, o karar neyse uygulanır.

OZKER OZGUR (Devamla) - Kaçakçılık dosyaları Savcılıkta...

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Kaçakçılık dosyaları
mahkemede.....

OZKER OZGUR (Devamla) - Onlardan haber ver bize.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Mahkemelerde dosyalar
görüşülür, davalar görüşülür ve yüksek....

OZKER OZGUR (Devamla) - Mahkemelere ulaşmadı ki.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Nasıl ulaşamadı?

OZKER OZGUR (Devamla) - Gitmedi mahkemelere.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Bu memlekette mahkemeler
sizin davaya bile gün vermek için altı ay bekletildi. Demek
ki mahkemeler harıl harıl çalışmaktadır. Suçluları, kaçakçıları,
esrarcıları dava etmektedir, hapse göndermektedir.

OZKER OZGUR (Devamla) - Dosyaları kayboluyor ama
esrarcıların.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Onu bilmem, belki siz kaçırdınız.

OZKER OZGUR (Devamla) - Olabilir.

İÇİŞLERİ , KOYUŞLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI
TAŞKENT ATASOYAN (Yerinden) - Sayın Başkan, biz Ozker Hocayı sabırla dinledik laf atmadan.

BASKIN - Sayın Ozker lütfen...

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Sayıştay'a da baskı yaptığımız ima edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, yargıya, Sayıştaya dolayısıyla hükümetin yargıya, sayıştaya baskı yaptığı söylenmektedir. Biz kesinlikle ne yargıya, ne Sayıştaya baskı yapmadık. Oyle bir düşüncemiz de yoktur ve varsa herhangi bir yerde yolsuzluk, o yolsuzluğun ortaya çıkması da bizi memnun eder. Çünkü yolsuzlukların üzerine yürüme kararlılığında olan bir hükümetiz ve yolsuzluk yapan kişiler kim isterse olsun, o mevkide duramaz. Ama hukuk devletinde yaşamaktayız. Muhakkak ki yolsuzluk iddialarını yapan kişiler o yolsuzluğu ispatlayıcı belgeleri de ortaya koyması gerekmektedir. 1976 yılından beri politikadayım, bu Mecliste benimle beraber, Meclise benimle birlikte giren bir çok arkadaşlar vardır, bu iktidar muhalefet ilişkileri içerisinde bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün iktidarların yolsuzlukları söylenmiştir. Ama muhalefet kanadından bir ispat edici, aspatlayıcı belge de bu Meclis Kürsüsünden sunulmamıştır. Eğer elinizde öyle belgeler varsa ben samimi olarak itiraf edeyim ki, memnuniyetle o belgeleri alır, üzerine yürürüm.

Seçimlerde çekler dağıtıldığından bahsettiler. Sayın Cumhurbaşkanının seçimlerde çek dağıtılmasına gerek olduğunu zannetmiyorum. Bugüne kadar halkımızın büyük bir çoğunluğu tarafından tutulmuş, benimsenmiş bir liderdir. Bu liderlik vasfını herhalde inkâr edecek değiliz.

FEDİL ÇAGDA (Girne) (Yerinden) - Çeklerin kopyalarını gazetelerde yayımlandı Sayın Başbakan.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Sayın Fadıl Çağda;
son zamanlarda, daha doğrusu uzun senelerden beri bu
memlekette çek kullanılmaktadır. Siz cebinizde para mı
taşırsınız, yoksa çekle işlerinizi görürsünüz? Genellikle
insanlar son zamanlarda hesaplarını, çeklerle yapmak-
tadır. Bugün, piyasayı araştırırsınız, eğer bir niyetle
araştırırsanız, benim de yazmış olduğum çeki bulursunuz.
Çünkü cebimde 100,000 lira taşıyacağıma çek defterimi
taşıyorum. Bir yerden alış verişi yaptığımda çek defterini
bir yaprak keser imzalar veririm. Bu demek midir ki ben o
adama rüşvet veriyorum?

SALİH USAR (Girne) (Yerinden) - Bütün köy kulüplerine
siz çek verirsiniz?

SALİH USAR (Lefkoşa) (Yerinden) - Kraldan
kralcılık.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Kraldan kralcılık değil.

SALİH USAR (Devamla) - Bütün köy kulüplerine.

TARIM VE ORMAN BAKANI AYTAÇ BEŞEŞLER (Yerinden) -
Veriyoruz. 75.000 lira verdim geçen gün.

Dr. DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Kraldan kralcılık değil.
Benim üzerinde hassasiyetle durduğum konu....

BAŞKAN - Sayın Usar karşılıklı konuşmayın efendim.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Bağımsız organlarımıza
sahip çıkmak, bağımsız organlarımızı yıpratmak için elimizden
geleni yapmamaktır. Bilâkis o organları korumak gerekmektedir.

SALİH USAR (Devamla) - Seçim zamanında.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - -Seçim zamanından
bahsetmiyoruz Sayın Salih Usar.

İÇİŞLERİ, KOYUŞLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI
TAŞKENT ATASAYAN (Yerinden) - Sayın Başkan iyi sabrettik.

Dr.DERVIŞ EROGLU (Devamla) - Sayın....

BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyelim efendim, Hakikaten...

Dr.DERVIŞ EROGLU (Devamla) - Sayın Ozker Özgür Genel Başkanınız...

BAŞKAN - Çok sabırla dinledik, Muhatap olmayın Sayın Başbakan.

Dr.DERVIŞ EROGLU (Devamla) - Genel Başkanınız diyor ki ve Sayın Başkan çok memnun oldum hatırlatmanız bakımından. Çünkü ben hem Ozker Özgür'ü, hem Sayın Durduran'ı bir tek kelimesiz söylemeden sabırla dinledim. Dışarı çıkmadan dinledim. Her ne halse biz Kürsüye çıkınca bizi hazmedemiyorlar.

BAŞKAN - Muhatap da almayın Sayın Başbakan kendilerini. Siz Genel Kurula hitap edin.

TARIM VE ORMAN BAKANI AYTAÇ BEŞEŞLER (Yerinden) - Büyük sabır gösterdik.

Dr.DERVIŞ EROGLU (Devamla) - Aslında hazmedilecek kiloda da değiliz ama...

SALİH USAR (Girne) (Yerinden) - Estağfurullah. Yamyam mıyız Sayın Başbakan.

BAŞKAN - Sayın Usar...

Dr.DERVIŞ EROGLU (Devamla) - Sayın Ozker Özgür...

BAŞKAN - Lütfen efendim.

Dr.DERVIŞ EROGLU (Devamla) - Sayın Ozker Özgür kabile olmaktan çikalım, kurumlaşalım ve ulusal bir toplum olalım dediler.

TARIM VE ORMAN BAKANI AYTAÇ BEŞEŞLER (Yerinden) -
Halka...

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Bu da sizin sözlerinizdir.
Herhalde inkâr etmezsiniz.

OMER DEMİR (Gazi Mağusa) (Yerinden) - İyi ki ulusal
parti olalım demedi.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Ve halâ daha, Cumhuriyet
olduk, bağımsız devlet olduk halâ daha bir parti genel başkanı
bu halkı bir kabile olarak görmektedir. Bu da üzücü bir taraf.

AYTAÇ BEŞEŞLER (Devamla) - Hoş değil.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Ama, biz kurumlarımızı
geliştirdikçe çoğalttıkça, bu kurumları da yıpratmak için
Sayın Ozker Özgür, partisiyle birlikte ne mümkünse
yapmakta. Ben hassasiyetle üzerinde duruyorum. Bütün bu
kurumları elbirliğiyle koruyalım, yıpratmayalım ki sizin
bahsettiğiniz, gerçekleşmesini beklediğiniz ama gerçekte var
olan ulusal toplumumuz yıpranmasın, zarar görmesin ve bu
genç devleti hep birlikte yaşatabilelim eğer niyet varsa tabi.

EMİN UZUN (Lefkoşa) (Yerinden) - Kabile reisi de bir
taraftan kendisidir Sayın Başbakan.

BASBAKAN - Sayın Uzun.

TARIM VE ORMAN BAKANI AYTAÇ BEŞEŞLER (Yerinden) -
Emin Uzun karıştırma ortalığı.

EMİN UZUN (Lefkoşa) (Yerinden) - O da bir kabile
reisidir.

BASBAKAN - Efendim onların...

AYTAÇ BEŞEŞLER (Devamla) - O kendi arasında Sayın
Emin Uzun bırak.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Değerli kardeşlerim,
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın Cumhurbaşkanının
bir görevi de...

OMER DEMİR (Gazi Mağusa) (Yerinden) - Açıklama getirsin.

BAŞKAN - Sayın Omer Demir, hakkınız yok efendim.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Arkadaşlar uyardılar.
Ülkenin birlik ve beraberliğini korumaktır. Eğer böyle büyük
bir görevi yüklediğimiz kişiyi her gün küfürlerimizle
hedef gösterirsek yıpratmaya çalışırsak ve o kişiden görev
beklersek tabii ki biraz hayal içerisinde oluruz demeyeceğim.
Çünkü bütün bunlara rağmen Sayın Denktaş, ülkenin birlik ve
bütünlüğünü koruyarak içi... tüm inkınlarnı seferber etmekte ve
o gayret içerisinde olmaktadır.

Entegrasyondan bahsetti Sayın Ozker Özgür. Entegrasyonun
bir manası var gibi konuştu. Halbuki entegrasyonun manası birdir
ama, söylediğiniz, kullandığınız kelime, cümle içerisinde
manasını değiştirebilir. Ekonomik entegrasyon başkadır, iki
ülkenin entegrasyonu başkadır.

MEŞER SERAKINCI (Gazi Mağusa) (Yerinden) - Kültür
entegrasyonu.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Kültür entegrasyonu
başkadır. Bugün AET ülkeleri, AET'ye girmek için mücadele
eden birçok ülke vardır. AET ülkeleri kendi ekonomilerini
birbirine entegre etmiştir. AET bir ekonomik entegrasyondur.

MUSTAFA ADAOĞLU (Gazi Mağusa) (Yerinden) - İzdivaç.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Evet, ekonomik bir
entegrasyondur ama Sayın Ozker Özgür Türkiye ile Kıbrıs'ın,
Kuzey Kıbrıs'ın birleşmesini ilhak manasında aldı. Sayın
Naci Talât da zaten orda bir, Enosis'in Fransicasıdır diyerek
Sayın Ozker Özgür'ün sözlerini güçlendirmeye çalışmıştır ama
gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın entegrasyon kelimesindeki
manası, gerek bizim bu konulardaki düşüncemiz Türkiye ile
ekonomik konularda, sosyal, kültürel konularda işbirliğidir.
Bunu eğer saptırmazlarsa memnun oluruz.

HASAN SARICA (Lefkoşa) (Yerinden) - Siyasi konularda da mı Sayın Başkan.

RASİH KESKİNER (Girne) (Yerinden) - Her alanda dedi.

HASAN SARICA (Devamla) - Geriye ne kalacak?

EŞBER SERAKINCI (Gazi Mağusa) (Yerinden) - Ne kalacak? Demokratik yapı.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - E, vallahi onu da sen bul.

EŞBER SERAKINCI (Devamla) - Cumhuriyet, kurduğumuz Cumhuriyet.

BAŞKAN - Devam edin Sayın Başbakan. Karşılıklı olmasın.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Hükümet Meclise karşı sorumlu olduğunun bilincindedir.

BAŞKAN - Cevap vermeyiniz Sayın Başbakan.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - Maalesef Sayın Ozker Özgür bunu henüz görmemiş, anlamamış. Oyle olsa her konu Meclise gelmez, yasalarımız Meclisten geçmez, kararnamelerle hükümet idare ederiz. Biz yasalarla bu memleketi idare etmeye gayret ediyoruz. Anayasanın kararname hakkı vermiş olmasına rağmen biz Meclisimize karşı olan saygımızdan dolayı her konunun yasasını yapar, yasa tasarısı şeklinde Meclise geliyoruz, Mecliste yasalaştırdıktan sonra o yasaları uygulamaya çalışıyoruz. Bunun bilincindeyiz. Ama bunu söylerken Sayın Denктаş'a bir yakıştırması oldu ki onu hazmetmekte kolay değil. Sayın Denктаş emperyalizmin çizdiği hudutların dışına çıkmıyormuş, Tabii emperyalizm bir kanatta olmaz. Sağda da emperyalistler vardır, solda da emperyalistler vardır, hangisini kastediyor bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının emperyalistlerle işi olacağına inanmıyoruz. Çünkü eğer bir ülkede bağımsızlık mücadelesi verilirse, bağımsızlık mücadelesinde liderlik yapılırsa, bu emperyalizmi mi, değil mi bilemem. Buna göre

bu bağımsızlık mücadelesidir. Çünkü Güney Amerika'daki mücadelelerde, bağımsızlık mücadelesi yapanlar alkışlanmaktadır bazı çevreler tarafından. Ama Kuzey Kıbrıs'ta daha doğrusu Kıbrıs'ta bağımsızlık mücadelesi yapılır, hatta bağımsızlık ilân edilirse, bu emperyalizme hizmet oluyor. Bunu da anlamakta zorluk çekiyoruz.

TARIM VE ORMAN BAKANI AYTAÇ BEBEŞLER (Yerinden) - Ortega.

EŞBER SERAKINCI (Gazi Magusa) (Yerinden) - Sandinista gerillaları.

Dr. DERViŞ EROGLU (Devamla) - Evet, Sandinista gerillaları vesaire, Nikaragua falan.

Evet, bunları söyledikten sonra Sayın Durduran'ın uzun konuşması içerisinde tabii, artık bu ülkede umut kalmadı gibilerden, ülke çürümeye başladı sözleri üzücüdür.

EMİN UZUN (Lefkoşa) (Yerinden) - Deima umutsuzdur Durduran.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Bu memlekette karamsar tablolar yıllarca çizildi ama halkımız bu tablolara itibar etmediğini çeşitli vesilelerle göstermiştir.Zaten gerçek ortadadır. Yani ülkemizin çürümediği, çöle dönmediği, umutların yitirilmediği gün gibi ortadadır. Ülkemiz her geçen gün gelişmekte, ekonomisi, sosyal yapısı güçlenmekte, dünya devletleri ile ilişkileri artmakta, buna rağmen Sayın Durduran bu ülkenin çürüdüğünü, artık umutsuz bir vaziyette olduğunu söyleyebilmektedir ve sanki bu memlekette şeriat düzeni varmış gibi de bir yorum yapmaya çalışmaktadır. Bu ülke lâik bir ülkedir. Bütün kurum ve kuruluşları ile bunu benimsemiştir ve bu memlekette şeriat düzeni yaşayamaz, yaşatılamaz, yaşaması için de ortam müsait değildir. İktidar da olan, hükümette olan partiler buna müsaade etmez. Onun için Sayın Durduran huzur içerisinde olsun. Bu memlekete şeriat düzeni gelmeyeceği gibi Humeyni gibi bir baş imam da gelmeyecektir.

OMER DEMİR (Gazi Mağusa) (Yerinden) - İmam derken sizi gösteriyor Sayın Özgür.

(Gülüşmeler)

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - O kendi...

Güneş Gazetesindeki bir yazıyı Sayın Durduran burdan okudu, bahsetti. Güneş Gazetesinde çıkan yazı acaba gerçek mi, değil mi diye soruşturmadiğinden eminim. Muhabirlere başka söylersiniz, başka yazarlar. Benim o gazete yazarına söylediğim şeydu: Memlekette %2 oranı civarında bir işsizlik vardır. Ama, bazı sektörlerde de işçi ihtiyacı vardır. Biz, Türkiye Cumhuriyetiyle İşbirliği Protokolü yaparken, kaçak işçi gelişini önleyeceğimize inandığımız için bu İşbirliği Protokolünü yaptık ve bu Protokola göre, müteahhit firmalar veya işverenler karşılıklı anlaşma ile Türkiye'den işçi de getirebileceklerdir. Ben kapılarımız açıktır, iş arayan bu memlekete gelsin demedim. Eğer öyle birşey demişsem, bu kürsüden konuşmamı herhalde o gazeteci hanım da duyacaktır, bir açıklama yapar. Bu memlekete gelin iş vardır, işçiye ihtiyacımız vardır. Almanya'nın geçmişte kapılarını açtığı gibi bir çağırıda bulunmadım.

EŞBER SERAKINCI (Gazi Mağusa) (Yerinden) - O günler de gelecek ama. O kadar geliştireceğiz.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - İnşallah. İnşallah o günler de gelir. Çünkü, ülkemizde yatırımlar her geçen gün artmaktadır.

KEMAL EMIRZADE (Lefkoşa) (Yerinden) - Sanayi yatırımları. Her gün sanayi yatırımı.

Dr.DERVIŞ EROĞLU (Devamla) - İş sahaları her geçen gün çoğalmaktadır ve yakın bir gelecekte işçi açığımız da ortaya çıkacaktır.

KEMAL EMIRZADE (Devamla) - Dev sanayi kuruluşlarımız.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Tabii bu işçi açığının ortaya çıkması sizi memnun etmez.

SALİH USAR (Girne) (Yerinden) - Vatandaş göç ede ede.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Çünkü, işçi açığının ortaya çıkması, ülkede işçiye ihtiyaç duyulması kalkınmanın bir işaretidir. Kalkınan bir ülkede iktidarların değişmesi kolay olmaz. Onun için bu sizi biraz rahatsız eder.

EMİN UZUN (Lefkoşa) (Yerinden) - Yani edebi öyle kalacaksınız demektir.

Dr.DERViŞ EROGLU (Devamla) - Tabii ki demokratik yapıdan da bahsetti Sayın Durduran ve üzümlerini belirtti bir konuda. Eskiden uç özgürlük konusu vardı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti konusu, bir de asker konusu çıktı. Yani bu da bir proplem oldu. Ama şunu söyleyeyim. Biz ne AET'nin garantörlüğünü, çünkü, o Alman Gazetesinde yerilen beyanatta Sayın Özker Özgür, o şekilde konuyu işledi ki, Türkiye garantisinden Sayın Cumhurbaşkanımız vazgeçmiş, Avrupa AET ülkelerinin vereceği garanti yeterlidir demiş. Aslında öyle değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün dünyaya verdiği mesajlarda, Türkiye'nin garantisinden vazgeçmeyeceğimiz, geçemeyeceğimiz gayet açık bir şekilde bahsedilmişti. Ve bu garantinin esası, şu anda Kıbrıs'ta bulunan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hudutlarında bulunan Türk Askeridir. Türk Askerinin burdaki varlığı bir proplem değil, davanın çözümsüzlüğünde de esas konu değildir bize göre. Ama Rumlar tabii ki Türk Askerinin varlığından rahatsız olacak, Türk Askeri çekilmezse bu ülkede çözüme ulaşılmaz diyecektir. Göçmenler dönmezse yerlerine, çözüm olmayacaktır diyecektir tabii. Ama, Rumlar böyle söyler diye, Rumlar böyle ister diye, biz Rumların her istediği şartları kabul ederek ille da bir federasyon altında birleşeceğiz iddiasında değiliz. 29 Mart Belgesini bu Meclis benimsemiştir. 29 Mart Belgesi masadadır ve Rumları 29 Mart Belgesine bugüne kadar olumlu yanıt vermediği gibi, daha geçenlerde Dışişleri Bakanının 29 Mart Belgesi diye bir Belge yoktur dediğini de hep

birlikte işittik. Oyleyse bu gerçekler ortadayken, Türk Askerinin varlığını ve Türkiye'lilerin varlığını da çözümlüzlük için bir gerekçe olarak göstermek bence üzücüdür. Saygılar sunarım.

EMİN UZUN (Lefkoşa) (Yerinden) - Yaşa Başbakan.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. Sayın milletvekilleri; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kalemiyele ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. Lütfen kalemi bir daha okur musunuz?

KATİP -

Program 01, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bütçesi: Alt Program 01; Yönetim Hizmetleri; Personel Giderleri: 193,391,000 Türk Lirası. Cari Giderler Toplamı: 599,210,000 Türk Lirası, Yatırımlar Toplamı 150,000,000, Transferler Toplamı: 25,000,000, Alt Program Toplamı: 967,601,000, Program Toplamı 967,601,000 Türk Lirası.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı, Program 01; Cumhurbaşkanlığı Bütçesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?..

KATİP - 27

BAŞKAN - Etmeyenler?...

KATİP - 14

BAŞKAN - 27'ye 14 oyla kabul edilmiştir efendim. Hayırlı uğurlu olsun.

Sayın milletvekilleri; şimdi Program 02, Cumhuriyet Meclisi Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. Okuyunuz lütfen.

KATIP - Program 02: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi. Alt Program 01: Meclis Dairesi, Personel giderleri toplamı: 244,286,000L, Cari giderler toplamı: 233,100,000L, yatırımlar toplamı: 5.000.000 L, transferler toplamı: 10,000,000L, alt program toplamı: 492,386,000L, program toplamı: 492,386,000L.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; söz isteyenler lütfen. Sayın Usar, Sayın Durduran.

Buyurun Sayın Usar.

SALİH USAR (Girne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Partimiz...

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; dinleyelim lütfen.

(Meclis Başkanı Hakkı Atun, Başkanlık Kürsüsünü Meclis Başkan Yardımcısı Dt. Sait Güven'e devreder.)

SALİH USAR (Devamla) - Partimiz Meclis Bütçesine olumlu yaklaşmakta ve Cumhurbaşkanının, Yürütmenin, Meclise karşı olumlu yaklaşımlarının daha bir etkinlik kazanmasını engellemek için Meclis Bütçesine bugüne kadar olumlu oy vermişti. Ancak komite aşamasında 1988 Mali Yılı Bütçesindeki Meclis Bütçesine, partimiz ret oyu vermiştir. Bunun da nedeni değerli arkadaşlar, Hükümet, Meclisin yetkilerine açıkça saldırmıştır, Meclisin yetkilerine müdahale etmiştir. Bu yargıya nerden varıyoruz?

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçtüzüğün 172'nci maddesi şöyle demektedir: "Cumhuriyet Meclisi Bütçesi Tasarısı, İdare Amirleri tarafından hazırlanıp Başkanlığa sunulur. Bütçe Tasarısı Başkanlık Divanınca incelenerek, son şeklini alır ve doğrudan Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine iletilir" demektedir. Burdaki İçtüzüğün düzenlemesi gayet açıktır ve demektedir ki, İdare Amirlerince hazırlanacak Meclis Bütçesi, Başkanlık Divanında görüşülür, gerekli düzenlemeler ve düzeltmeler yapılırsa bunlar

yapılır ve son şekli verildikten sonra, doğrudan doğruya Hükümetin hazırlamış olduğu Bütçe Tasarısının dışında ilgili komiteye sevk edilir, iletilir ve Başkanlık Divanınca hazırlamış olan Meclis Bütçesi Tasarısı, komitede görüşülür demektir. Halbuki 1988 Mali Yılı Bütçesinde bu prosedüre uyulmuş mudur? Uyulmamıştır değerli arkadaşlar. Başkanlık Divanınca oybirliği ile kabul edilen Meclis Bütçesi Tasarısı, Maliye Bakanlığı tarafından ve Hükümet tarafından redaksiyona tabi tutulmuş, yetkileri olmamasına karşın birtakım değişikliklere tabi tutulmuş, birtakım ödenekler azaltılmış ve bu azaltılmış biçimi ile, değiştirilmiş biçimi ile Meclis Bütçesi Tasarısı komiteye sevk edilmiştir. Bunu biz eleştirdiğimiz zaman, bize kalkılmıştır ve birtakım sudan gerekçelerle Hükümetin buna yetkisi olduğu şeklinde açıklamalar yapılmıştır. İşte, bu gerekçeden ötürü, Başkanlık Divanında Cumhuriyetçi Türk Partisinin Başkanlık Divanı üyelerinin de olumlu oyuyla Meclis Bütçesi Tasarısı hazırlanmış olmasına karşın ve oybirliğiyle geçmiş olmasına karşın, partimiz komite aşamasında Meclis Bütçe Tasarısına ret oyu kullanmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet kendini Yasama Organının üzerinde bir güç olarak görmüştür. Hükümet, kendini Yasama Organının üstüne koymuştur ve Yasama Organının ki kendi hazırladıkları Bütçeyi de yasalaştırıp kendilerine birtakım gelirleri toplama ve birtakım giderleri, harcamaları yapma yetkisi veren bu Bütçe Yasasını da bu Organ, Meclisin yapacağı bir yasayla kendilerine bu yetki verilirken, kalkmışlardır ve Meclisin yetkilerine müdahale etmek suretiyle Meclisten gelen Tasarıya değişikliğe tabi tutmuşlar ve komiteye öyle sevk etmişlerdir. İşte bu nedenden ötürüdür ki, partimiz komite aşamasında ve Genel Kurul aşamasında eğer Meclis kalkıp da kendi hak ve yetkilerine, en azından Genel Kurul aşamasında sahip çıkmaz ve Başkanlık Divanınca hazırlanan Tasarının en azından bu aşamada görüşülmesini sağlamazsa, partimiz Meclis Bütçe Tasarısına da Genel Kurul aşamasında ret oyu kullanacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güçler ayrılığının olduğu ülkelerde, muhakkak ki hele hele demokrasiyle yönetilen ülkeler ise bu ülkeler, Yasama Organının ayrı bir önemi ve konumu vardır. Anayasa ki Anayasa genel düzenlemeyi devlet yapısını, organların nasıl çalışacağını, hak ve özgürlüklerin neler olduğunu, bunlara ne gibi kısıtlamalar ve sınırlamalar getireceğini vesaireyi globalde düzenleyen bu Yasayı, Anayasayı dahi bu Organ, Yasama Organı ele alıp görüşebilmekte ve Anayasayı bile değiştirip hatta ve hatta Cumhurbaşkanlığı diye bir müesseseye ihtiyaç yoktur biçiminde bir yargıya varıp da Anayasada yapacağı bir değişiklikle Cumhurbaşkanlığı makamını dahi ortadan kaldırabilir. Bunun yanında yasaları çıkaran ve Hükümete yetki alanlarını belirleyen ve hukuk düzenini ve sosyal düzeni ve ekonomik düzeni de yine düzenleyen yasaları yapan bu Organdır. Cumhurbaşkanı dahil Hükümetin yetkilerinin sınırlarını çizen yine bu Organdır. Cumhurbaşkanı yine bu Organa gelmekte, Yasama Organına gelmekte ve bu Organda and içtikten sonra gidip de makamına oturabilmektedir. Hükümet, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel konularda neleri gerçekleştireceğini, şunu şunu yapacağım diyerek Hükümet Programını belirlemekte ve Hükümet Programını gelip de bu Yüce Organda okumakta, sunmakta ve ondan sonra, Hükümet Programını sunduktan sonra ancak gidip görevi yürütebilmektedir. Yine Yasama Organı, Yüce Meclis güvensizlik önergesi vermek ve bunu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul etmek suretiyle Yürütme Organını, yani Hükümeti görevden alabilme yetkisine sahiptir.

İÇİŞLERİ, KOYUŞLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI
TAŞKENT ATASAYAN (Yerinden) -- Anayasa yazar bunları.

SALİH USAR (Devamla) -- Anayasa yazar bunları.

TAŞKENT ATASAYAN (Devamla) -- Meclis İçtüzüğü de yazar.

SALİH USAR (Devamla) -- O zaman niye uymuyorsunuz
Sayın Taşkent Atasayan?

TAŞKENT ATASAYAN (Devamla) - Ondan sonra söyler söyler.
Aynı şeyleri söyler.

SALİH USAR ((Devamla) - İktüzüğe, Anayasaya, yasalara
niye uymuyorsunuz?

OZKER OZGUR (Lefkoşa) (Yerinden) - Parazit yapma Taşkent
lütfeñ.

SALİH USAR (Devamla) - Dinleyelim efendim.

TAŞKENT ATASAYAN (Devamla) - Parazit değil Ozker Hoca.

SALİH USAR (Devamla) - Dinleyelim efendim.

Başbakan veya herhangi bir bakan hakkında bu yüce
organ yasalara, tüzüklere, vesairelere uymadığı gerekçesi
ile bir suç duyurusunda bulunup da soruşturma önergesi
verip o ilgili Başbakan veya bakanı Yüce Divana sevk etme
yetkisi ile donatılmıştır Meclisimiz. Yine bunun yanında
bu Meclis karar vermediği sürece, Yürütme Organı tek bir
kuruluş tahsil edemeyeceği gibi, tek bir kuruluş dahi harcama
yetkisine sahip değildir. Yeter ki bu Organ, Meclis kendisine
buyetkiyi verebilsin.

Peki, bu denli önemli bir organ olan Meclisimiz,
yukarıda belirttiğim çerçevedeki önemine uygun bir yere
getirilip, oturtulmuş mudur? Konuşmanın başında da
belirttiğim gibi, bütçesini hazırlayıp doğrudan
ilgili komiteye havale etme yetkisi Meclise sahip iken, Hükümet
kalkmıştır ve Başkanlık Divanınca da hazırlanan bütçeyi
değiştirerek komiteye sevk etmiş ve Meclisin Bütçesini
değil, kendilerinin hazırladığı bir bütçenin görüşül-
mesini sağlamışlardır. Ve böylelikle Meclisin yetkisine
doğrudan doğruya Hükümet müdahale etmiştir.

Bunun yanında Cumhurbaşkanı kalkıp, Meclise yazı
yazabilmekte, kendini bu çerçevede yetkili görebilmekte
ve Meclis Başkanlığına yazdığı bir yazı ile "dokunulmazlıklar
konusu ağır gidiyor, bu işi çabuklaştırın" şeklinde bir
telkinde, daha doğrusu bir istemde...

UZKER OZGUR (Lefkoşa) (Yerinden) - Direktif.

SALİH USAR (Devamla) - Bir direktifte bulunabiliyor. Bu da Meclisin hak etmediği bir müdahaleye, bir pozisyona itilmiş olmasını getirmektedir ki, bizim bunu da benimsememize, Meclise böyle bir direktif yönelirken biz beklerdik ki Meclis, böyle bir hakkınız yoktur demek suretiyle Meclis Başkanlığı böyle bir direktifi sahibine iade etmesi gerekmekteydi. Bunun yanında bu Mecliste görüşülmeyecek, tartışılmayacak, eleştirilmeyecek hiçbir konu yok iken, örneğin iç hizmet yasası vesaire konularda, askeri birtakım konularda kalkabiliyor Meclis Başkanı ve birtakım daha kişi ve güçler Meclis ne hakla bu konuları tartışabilmektedir ve bu konularda söz söyleyebilmektedir biçiminde bir yaklaşım ortaya koyabilmektedir ve bunun karşısında da ne yazık ki Meclisin kişiliğini koruyabilecek, onun bu kişiliğine sahip çıkabilecek belli bir blok tepki ortaya konamamaktadır. Avrupa Konseyine, Avrupa Parlamenterler Assamblesine Meclisimiz gitmek ve birtakım çalışmalarına katılma yönünde karar alır ve yine bu alınan karar doğrultusunda Meclisimiz ilgili gidecek olan heyeti isim bazında belirlemekte ve oraya gidilmekte. Sanki Hükümetin bir heyeti imiş gibi veya Cumhurbaşkanı Denктаş'ın görevlendirdiği birtakım kişiler veya görevlilermiş gibi kalkabilmekte ve Cumhurbaşkanı Denктаş, bundan sonra buraya artık gidilmemesi gerekir, gidilmeyecektir ve benzeri birtakım açıklamaları yapmak suretiyle Meclis çalışmalarına direkt olarak müdahale edebilmektedir ve buna karşı, senin bu şekilde konuşma hak ve yetkin yoktur, Meclisin hangi çalışmayı ortaya koymasına gerektiğine Meclis karar verir şeklinde kişilikli bir karşı çıkış ne yazık ki ortaya konduğunu söylemek mümkün değildir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine siz hiç herhangi bir ülkedeki, herhangi bir parlamenterin veya herhangi bir düşünürün veya herhangi bir hukukçunun veya herhangi bir alelade kişinin kalkıp da başka bir ülkenin ne şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda görüş ortaya koyduğunu işittiniz mi? Ama beri yandan bakıp görüyoruz ki

Aldıkağı diye bir profesör kalkabilmekte ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bilinen bir devleti bir belediye başkanı bile yönetebilir dedikten sonra vakit geçirmeden başkanlık sistemine geçiniz diyebilmekte ve bizim Meclisimiz bu benim işimdir, bunu ben tartışma karara varabilirim ve gerekli birtakım adımlar atılması gerekirse bu adımları ben atarım ve kalkıp da bu toplumun kişiliği ile bu denli fütursuzca...

RASİH KESKİNER (Hirne) (Yerinden) - Tenekeci de..

SALİH USAR (Devamla) - Aşağılayacak biçimdeki....
Bu sadece en son örnek olduğu için bunu ortaya koyuyorum.
Sayın Keskiner, Kalkıp ciddi bir tepki ortaya konmamıştır.

MALİYE VE GÜMRÜKLER BAKANI MEHMET BAYRAM (Yerinden) -
Başkanın kabile dedi, sen belediye başkanı dedin.

SALİH USAR (Devamla) - E, sayenizde kabileden de
aşağıda bir toplum haline geleceğiz Sayın Mehmet Bayram.

MEHMET BAYRAM (Devamla) - Belediye dedin, sen de
belediyede aza olacaksın.

SALİH USAR (Devamla) - Yok, bunu ben söylemedim.
Bir belediye başkanı dahi idare edebilir dedi Aldıkağı.

ÖZKER ÖZGÜR (Devamla) - Ben öyle birşey söylemedim.

MEHMET BAYRAM (Devamla) - Başkanına göre...

SALİH USAR (Devamla) - Kıbrıs Sorununda Sayın Genel
Başkan da, Sayın Durduran da üzerinde durmuşlardır. Kıbrıs
sorununda Meclis devre dışıdır. Meclis Kıbrıs Sorununu enine
boyuna ele alıp tartışmalı ve ne gibi adımlar atılacağını
planlamalıdır. Halbuki Kıbrıs Sorununda Hükümet devre
dışı olduğu gibi, Meclis de devre dışıdır. Bay Rauf istediği
gün aklına nasıl eserse o gün Kıbrıs Sorunu o şekilde
biçimlenmektedir.

MEHMET BAYRAM (Devamla) - Sayın Başkan, Cumhurbaşkanına Bay Rauf diyemez.

BAŞKAN - Evet Salih Bey lütfen.

SALİH USAR (Devamla) - Bay Rauf değil midir?

BAŞKAN - Cumhurbaşkanındır.

MEHMET BAYRAM (Devamla) - Sayın Cumhurbaşkanındır. Burda sizin Genel Başkanınıza veya herhangi bir arkadaşına sayın diye hitap ediliyor.

BAŞKAN - Evet.

MEHMET BAYRAM (Devamla) - Hiçbir şekilde bir Cumhurbaşkanına Bay Rauf diye hitap edilmez.

BAŞKAN - Evet Salih Bey onu lütfen.

MEHMET BAYRAM (Devamla) - Bu en basit bir kuraldır.

KEMAL EMIRZADE (Lefkoşa) (Yerinden) - Bay mister demek değil midir?

SALİH USAR (Devamla) - Bay mister demek değil midir efendim?

MEHMET BAYRAM (Devamla) - Hayır, biz burda bütün arkadaşlara hitap ederken sayın arkadaşlar veya Sayın Başkan diye hitap ediyoruz.

ÖZKER ÖZGÜR (Lefkoşa) (Yerinden) - Kültü anlamda kullanmadı.

MEHMET BAYRAM (Devamla) - Hayır olmaz. Onu geri alsın.

BAŞKAN - Salih bey onu geri alın lütfen, çıksın.

SALİH USAR (Devamla) - Kötü birşey söylemedik Sayın Başkan.

OZKER OZGUR (Devamla) - Rauf Bey dedi.

BAŞKAN - Sayın Rauf Bey.

SALİH USAR (Devamla) - Peki Rauf Bey...

BAŞKAN - Cumhurbaşkanı Rauf Bey deyin orda. Düzeltin.

SALİH USAR (Devamla) - Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Beyefendi aklına nasıl gelirse o gün Kıbrıs Sorunu o şekilde biçimlenmekte ve şekillenmektedir. Halbuki Kıbrıs Sorunu toplumu ilgilendiren bir sorundur ve halk iradesini temsil eden Meclis tarafından ele alınmalı, tartışılmalı ve gerekli çözümlere ulaşılmalıdır. Kıbrıs Sorunu ile ilgili bir adım atıldığı zaman kalkılmakta ve sanki yetki aşımı varmış gibi birtakım müdahaleci sözler Meclise yönelik söylenebilmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplum iradesi, milletvekilleri aracılığı ile ve partiler aracılığı ile Meclise yansımaktadır. Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı, hele hele görüş birliği olan konularda ve Meclisin kişiliğine yönelen birtakım saldırılarda o şekilde hareket etmelidir ki bu kişiliği koruyarak bir tavır ortaya koymalıdır ve şunu bilsin ki Sayın Başkan, Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı böyle bir tavır ortaya koyduğu zaman bütün Meclisin eminim desteğini bulabilecektir kendi yanında.

Değerli arkadaşlar; Meclise yönelen yukarıdaki saldırıların ötesinde, Hükümet özellikle son 1½ yıldan beridir Meclis sevkettiği yasa tasarıları ile Meclisin Yasama yetkisine de ciddi ve ağır müdahalelerde bulunmaktadır. Bir yasa gelir, en genel çerçevesi ile birtakım hükümler ortaya konmaktadır ve sayarsınız, bir yasa tasarısında Hükümete 20 veya daha fazla konuda tüzük yapma yetkisi verilmektedir. Yani Yasama organının çıkaracağı detaylandırılmış, yasal çerçevenin dışında birtakım konularda elbette ki tüzükler yapılır ama sadece bir yasada 20'den fazla tüzük yapma yetkisini siz Hükümete verirseniz veya Hükümet böylesi yasa tasarılarını Meclise getirir de Meclis de kalkıp bunları onaylarsa, göreceğiz ki doğrudan doğruya

kanun yapma, kanun koyma yetkisine Hükümetin müdahale ettiği şekilde bir sonucu elde etme sözkonusudur.

Yine bunun yanında Meclise, Hükümeti araştırma önergeleri vermek, genel görüşme önergeleri vermek ve bunlar aracılığı ile Hükümetin çalışmalarını denetlemek yetkisi sözkonusudur. Araştırma önergeleri ve genel görüşme önergeleri ne yazık ki bu Meclisteki iktidara mensup, Hükümete mensup partilerin çoğunluğu aracılığı ile bu öneriler reddedilmekte ve Meclisin Hükümeti denetleme olanağı elinden alınmış olmaktadır. Hasbel kader bir tanesi de kabul edildi, buzlu et konusunu araştırmak için, o da Hükümete mensup çoğunluğun ve Komite Başkanının bu komiteye çalıştırmadığı ve zamanında Meclisin Hükümeti denetlemesi olanağı ortadan kaldırılmış oldu.

Yine Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; muhakkak ki sadece yasa önermek veya birtakım yasalardaki değişiklikleri önermek, Hükümete, tamamen Hükümete verilmiş bir olanak değildir. Muhalefetin de birtakım yasa önerileri yapmak veya birtakım yasa değişiklik önerileri sunmak yetkisi vardır. Ancak Hükümet, son dönemlerde, özellikle sunduğu bütün yasa tasarılarını veya yasa değişiklik tasarılarını aynı zamanda ivedilik önergeleri ile birlikte Meclise sunmaktadır. Ve böylece bu ivedilik önergeleri sonucunda her zaman için Hükümet'ten gelen Yasa Tasarıları veya değişiklik tasarıları önce çıkıncaya, Meclis'te ivedilikle görüşülür. Bu şekilde ve muhal partilerin ayrı ayrı veya birlikte sundukları yasa önerileri veya yasa değişiklik önerileri bir türlü ilgili komitelerin gündeminde dahi gelememektedir. Dolayısıyla muhalefetin de yasa önerisi yapma, yetkisi ile donandığı açık iken, Hükümetin tutumu bu olanağı muhalefetin elinden almış olmaktadır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir de bizim adımıza, yani Meclis adına görev yapan bir anayasal kurum vardır. Bu anayasal kurum Sayıştay'dır. Sayıştay Meclis adına Hükümeti mali yönden ve birtakım kamu kuruluşlarını yine mali yönden denetleme yetkisi ile donatılmıştır ve bu görevlerini Sayıştay, Meclis adına yerine getirmektedir. Hükümet yine çoğunluğuna dayanarak suretiyle Sayıştay'ın yaptığı çalışmalar sonucunda saptadığı birtakım usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların üzerine Meclisin zamanında gitmesi ne yazık ki yeterli bir biçimde çalışmamaktadır. Bu mekanizma yeterli bir biçimde çalışmamaktadır. Sayıştay raporlarını hazırlar Meclise sevkeder. Ne yazık ki bu raporlar, Sayıştay raporları aradan aylar geçmesine, hatta bazen bir yılı aşkın bir süre geçmesine karşın ilgili komitede ele alınmamakta ve değerlendirilip Sayıştay'ın bulgularının doğru olması halinde o yönde ki, doğru olması halinde diye bir durum sözkonusu değildir, çalışmayı Sayıştay yapmıştır, bu raporlar ışığında Meclisin önlem almasının önü tıkanmaktadır ki buna da bizim olumlu yaklaşmamız sözkonusu değildir.

Bir BRT konusu yaşandı, BRT ihalesi konusu yaşandı. Hükümet Savılıkla birlikte Sayıştay'ı muhatap aldı, Sayıştay'a karşı belli bir saldırı başlattı ve ne yazık ki bu Meclis adına bir görevi ifa ederken, bir görevi yerine getirirken saptadığı usulsüzlükleri ve yolsuzlukları rapor halinde ortaya koyan Sayıştay'a o aşamada Meclis sahip çıkmamış ve onun Hükümet ve Başsavcılık tarafından hırpalanmasına göz yummuştur. Sayıştay bu Meclis adına görev yapmaktadır. Bizim adımıza görev yapmaktadır. Bu nedenle Sayıştay'a sahip çıkmak da bu Meclisin temel görevlerinden biridir. Temennimiz bundan sonra Sayıştay'ın daha rahat işlevini yerine getirmesi yönünde, gerek Başkanlık Divanı, gerekse Meclisin kendisi gerekli çabayı ortaya koyar. Bunun yanında işte Sayıştaya sürekli hazımsızlıktan bahsetmektedir Sayın Başbakan. Biz bu ifadeyi kullanmak istemiyoruz. Hükümet Sayıştaya karşı belli bir tahammülsüzlük ortaya koymaktadır. Bunun sonucunda bütçe tasarıları geçmekte ve Mecliste onaylandıktan sonra Bütçe Yasaları haline gelmektedir. Bütçe

Yasaları geçtikten sonra onun uygulamaları, uygulanış biçimi, yasalara göre, Bütçe Yasasına göre gelirlerin toplanıp toplanmadığı, harcamaların yapılıp yapılmadığı, Sayıştay tarafından denetlenmekte ve Kesin Hesap Yasa Tasarıları Meclise Sayıştay raporu ile birlikte gelmektedir. Bütçede, Dışişleri Bakanlığının altında, program altında dış temsilciliklerin de ödenekleri sözkonusudur. Bu ödeneklere göre harcama yapılıp yapılmadığının Sayıştay tarafından denetlenmemesi halinde, Kesin Hesap Yasa Tasarısına Sayıştay Raporu nasıl eklenebilecektir? Yani gerekli denetim yapılmadığı takdirde, yapılmadan yasalara uygunluk raporu Sayıştay tarafından nasıl verilecektir? Hükümet, bu dış temsilciliklerin Sayıştay tarafından denetlenmesine olanak tanıyacak biçimdeki ödenekleri ne yazık ki Bütçeye koymamıştır ve kalkmıştır Sayın Maliye Bakanı, Sayıştay Başkanına ne demiştir? "Eğer siz gidecekseniz, örneğin New York Temsilciliğini denetlemek istiyorsan ey Sayıştay, bana başvuracaksın, Maliye Bakanı olarak bana başvuracaksın, ben de bunu Bakanlar Kuruluna görüreceğim ve Bakanlar Kurulu olumlu karar verdiği takdirde, sana bu denetimi yapmak için dış görev yolluğu tahsis edeceğiz" diyebilmektedir.

OZKER OZGUR (Lefkoşa)(Yerinden)- Böyle denetleme olur mu? Nasıl?

SALİH USAR (Devamla)- Yani denetimi yapacak olan organın, bu denetimi yapıp yapmayacağı, denetlenecek olan tarafından karar altına alınacaktır. Bu da ne garipliktir ki bizim böylesi bir uygulamaya yaklaşımımızın olumlu olmasını beklemek de sözkonusu değildir. Dolayısıyla Meclis kendi adına gerekli denetimleri yapacak olan Sayıştayın bu görevini yerine getirebilmesi için gerekli eklemeleri Sayıştay Bütçesine koyması gerekmektedir.

Sayın Başkan, sayın Milletvekilleri; bütün bu söylediklerimizin ışığında, Meclis Bütçesi eğer Başkanlık Divanı tarafından hazırlandığı şekli ile buraya gelmezse ve Hükümetin, Yasamanın yetkilerine müdahalesi devam ederse, biz CTP Grubu olarak Meclis Bütçesine de ret oyu kullanacağımızı belirtir, saygılarımızı sunarız.

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Salih Usar. Söz sırası Sayın Alpay Durduran'dadır. Buyurun Sayın Durduran.

ALPAY DURDURAN (Lefkoşa)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis Bütçesi, genel Bütçenin bir parçası olduğuna göre, bu Bütçeye de genelinden dolayı ret oyu vereceğimizi zaten herkes bilmektedir. Ancak konu, ret oyu vermek veya vermemek konusu değil, Meclisin durumu konusudur. Öncelikle Meclisin yönetimi ve işlerini değil, Meclisin ülkedeki yerini tartışmak lazımdır. Bunu daha önce de gündeme getirip tartışmaya açmaya çalışmıştık. Ancak ne yazık ki Meclis çoğunluk gruplarından yeni Ulusal Birlik Partisi ve Yeni Doğu Partisi grubundan resmi bir karşılık, genel bir karşılık alamadık. Bugün Meclis ne yapmaktadır? Bu soruyu herkes soruyor ve ona göre de değerlendiriyor. Bize diyorlar ki, e, elliniz işte bir arada hep kendi menfaatinizi düşünüyorsunuz. Eskiden kırkı, kırk haramiler derlerdi, şimdi elli deliler diyorlar. Meclis buna layık mıdır? Olmamak gerekir. Söyleyeceğim bu kadar. Ama eleştirmemiz ve Meclisi ülkenin kaderinden etkili hale getirmemiz kaçınılmazdır. Başka türlü bu eleştirilerden kurtulmamıza olanak yoktur. Bakıyoruz Meclis çalışmalarına bazı konular Meclis içerisinde çözümlenmektedir. Nedir bunlar? Belirli yasalar, belirli yasaların kısımları. Çözüm metodu nedir? Bunlar Ulusal Birlik Partisi Grubunda ele alınır, grupta karşı görüşte olanlar var, yandaş olanlar var. Yandaş olanlar çoğunlukta oldu mu, buraya blok halinde gelinir, oylar kullanılır, muhalefet de karşı görüştedir onlar da ret oylarını kullanırlar. Al gülüm, ver gülüm, bu konu çözümlenmiş olur. Ama nedir sonuçta ortaya çıkan? Azınlığın da azınlığı bir grup kararı vermiş olur ve bu kararı da yasalaşmış olur. Halbuki aslında onlara karşı muhalefet oylarını da eklerseniz çoğunluk buna karşıdır. Ki bunu demokrasinin cilveleri olarak görmek gayet kolaydır. Ancak bu cilvelerin demokratik olabilmesi için bir şart vardır. O da başka demokratik mekanizmaların bunun yerine geçmesi. Yani ön hazırlıkların demokratik bir şekilde yapılması, yani herşeyin kamuoyunda açıkça konuşulması, tartışılması, gerekli bilgilerin kamuoyuna verilmesi, herşeyin gerçeğe uygun olması,

verilen rakamların gerçekten toplanmış olan bir gayret sonucu ortaya çıkmış olan gerçeklerin ifadesi olması ve bunların da örgütler içerisinde demokratik bir şekilde tartışılmasıdır. Bunlar ise yoktur. Rakamlar yalandır, eksiktir, uydurmadır. Herkesin bildiği açık pahalılık rakamları bile ki her bakkala gittiğinizde karşınıza çıkar, onlar bile uydurmasıdır. Birakın milli gelir vesaire hesaplarını hepsi de uydurma rakamlardır. Dolayısıyla hiçbir gerçek kamuoyu önünde yok, hiçbir yerde de demokratik bir tartışma ve katılma yoktur. Onun için bu yanlış bir durumdur ve herkes bunu görmekte ve izlemektedir. Yurttaş biliyor milletvekili dendiğinde UBP'de ise evetçi, muhalefetten ise hayırcı. Başka etkisi olan birisi değil. Muhalefet tabii bu hayırı her vesile ile ret oyu olarak kullanmıyor. Birçok yaşa bu Meclisten oyçokluğu ile geçiyor ama yurttaşın umurunda değildir bu. Çünkü yurttaş muhalefet milletvekillerine başvurduğunda da muhalefetin sesini çıkarttığına da bir sonuç alınmadığını görürse onu da artık görmezliğe gelmeye başlar. Dolayısıyla suçlama da döner hiç sorumluluğumuz olmadığı halde bize kadar ulaşır. Bizim sorunumuz olsa yalnız biz sorunumuzu size getirmeyiz ve kendimiz halletmeye çalışırız. Ama sorun bütün Meclise yöneliktir. Meclis bu ülkede egemen midir değil midir? Sorun burdadır. Milletvekili etkili midir, değil midir? Bir yurttaş benim vekilimdir milletın vekilidir diye bir milletvekiline geldiğinde bu milletvekilinin bir etki yaratacağına inanmakta mıdır, inanmamakta mıdır? Tabii ben telefon almak için müracaat, bilmem yolun asfaltlanması için keparanın düzeltilmesi için kapının önüne bir elektrik direği konması için yapılan müracaatları söylemiyorum. En genel ve temel önemli konuları kastediyorum. O konularda milletvekilliğinin etkinliği var mıdır? Bunu gündeme getirmek lazımdır. Yoksa bazı etkili milletvekillerinin bulunduğu ve telefonlarla telefon işlerini, bilmem bazı prim işlerini, bazı izinleri mizinleri hallettiklerini yurttaş gazetelerde okumakta ve inanmaktadır. Doğru veya yanlış. Doğru da olsa, yanlış da olsa farketmez eğer inandırıcı olmuşsa. Ama bu Meclise bir saygınlık kazandırmaktadır. Bakınız şimdi bugünkü gazetelere, Meclisin kütüphanesindeki bugün masanın üzerinde bulunan gazetelere bakınız.

Gerbaçov'un Reagean'la görüştüktan sonra kongre üyeleri ile de görüştüğünü ve kongre üyelerine de nükleer silâhsızlanma konusunda bilgi verdiğini ve onların da desteğini istediğini göreceksiniz, Başkan Reagean'ın onayı yetmez. Kongre onaylayacak. Bizde olsa, Başkanı ikna ettin, onay garantidir veyahutta Hükümeti ikna ettin, onay garantidir diye görülür. Onun için milletvekilini kim takar? Farzedelim ki bir efendim belli bölgelerden askerin çekilmesi görüşmesi yapıldı, efendim Savunma Bakanımızla Rum Savunma Bakanı arasında. Rum Savunma Bakanı hiç aklından geçirir mi bir de bizim savunma komisyonu var Mecliste, onun başkanı ile de görüşeyim ve Meclisin desteğini de sağlayayım diye hiç savunma komisyonun başkanı ile veya etkili bir grup sözcüsü ile temas etmek ihtiyacını hisseder mi? Hiç hissetmez. Gereği yoktur. O nasıl hissetmezse, yurttaş da hissetmiyor birşey. Yurttaş da biliyor ki milletvekili boş iş, bir işe yaramaz. İşte bir grupçuk oluştu, bir de hükümetçik de çıkarıldı. İhale edildi. Neler? Sınırlı bazı yetkiler. Çünkü bazı yetkileri zaten başkalarına ihale etmiş durumda. Savunma, ihale ettik birine. Eğitim, ihale ettik Türkiye Eğitim Bakanlığına. Bütün temel konuları biz paylaştırdık zaten ihale ettirdik. Günlük işleri de ihale ettik Hükümete. Önceden verilmiş kararlar çerçevesinde hareket etmediler. Sayın Maliye Bakanımıza bazı yetkileri ihale ettik. Bize ne kaldı? Bize birşey kalmadı. Onun için bakın Bütçe görüşülüyor burda. Kim konuşuyor? Muhalefet şikâyet ediyor, ilgili Bakan yanıt veriyor. O kadar. Başka birşey var mı? Yok, başka birşeye ihtiyaç yok ki.

İÇİŞLERİ, KOYİŞLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TAŞKENT ATASAYAN(Yerinden)- Başka ne istersin Sayın Durduran?

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Milletvekillerinin bir fonksiyonu yok. Figüranlar burda bulunacaklar. Eller kalkacak evet veya hayır şelinde defter kapandı.

MUSTAFA ADAOGLU (Gazi Magusa(Yerinden) - Parmak çocuklar.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Parmak çocuklar biz.

TAŞKENT ATASAYAN (Devamla)- Kavga mı edelim Sayın Durduran?

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Tartışacağız, etkileşeceğiz. Siz tabii Bakan olduğunuz için yayıldınız böyle. İhalede ben de aldım payımı diyorsunuz ama...

TAŞKENT ATASAYAN (Devamla)- Bölüşelim. Bize birşey düşmedi Sayın Durduran.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Nasıl düşmedi?

MALİYE VE GUMRUKLER BAKANI MEHMET BAYRAM (Yerinden)- Büyük payı aldı.

Dt. MUSTAFA KARPAZLI (Gazi Maguşa)(Yerinden)- Siyah Mercedesi aldı.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Bu köy işleri, möy işleri filân hikâyeleri kime ihale edildi? Köy yollarına efendi kaçınıcı kademeden memurlarla görüşerek yardım hayeti ile kararlar verildi. Bu kadar ödenek ayrıldı. O ödenek serbest bırakıldığında, hangi köyün hangi yolunun yapılacağı hakkında da bizim ihale konusu başlayacak.

SALİH USAR (Girne)(Yerinden)- O zaman devreye girecek.

TAŞKENT ATASAYAN (Devamla)- Biz destebanlara bakarız Rasih Keskiner'in dediği gibi.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Maalesef böyle bir Meclis olmayı kabul etmemeliyiz. Bütün meselelerin içerisinde Meclis olmalı. Meclis komiteleri bu ülkenin en çok bilgi biriktirmiş müessesesi olmalı. Meclis komitelerinin kitaplıkları her konuda yapılmış araştırmalarla kendinin el emekleri ile dolu olmalı. Her konuda planı ve programı önce Meclis komiteleri tartışmalı,

ondan sonra ayrıntısını Hükümet alıp götürmeli ve uygulamalıdır ve bu da yetmemeli, o uygulamaları da Meclis dönüp denetlemelidir. Meclis böyle olmalıdır ki herkes Meclisin karşısında şapka çıkarsın. Kralın askerleri geldiğinde devirsın Meclisi, silâhsız da olsa, "Ben bu salondan, halkın izni ile bulunuyorum, çıkmayacağım. Kimse beni çıkaramaz" diyebilen milletvekilleri Fransa'da meclisi kurtardı ve meclisin egemenliği geldi. Biz milletvekili olarak biz de bunu sağlamak mecburiyetindeyiz. Sayın Denktaş istedi püf gitti ve bizim Meclis kendi kendini Kurucu Meclis ilan etti. O talihsiz günü bir defa daha yaşamak istemezsek sahip çıkmalıyız, her şeye sahip çıkmalıyız. Silâhlısına da silâhsızına da Meclis olarak sahip çıkmalıyız ve her politikanın anası bu Meclis olmalıdır. Bizim Meclisten istediğimiz budur. Böyle bir Meclise ulaşamadığımız için maalesef bir çok sorunlarımızı halledemiyoruz. İktüzüğü geçirdik, hem de oybirliğiyle. İktüzükteki bu bütçeyle ilgili önerileri de emin olun ki muhalefet üyeleri yapmadı. İktüzük Komitelerinde çalışanlar bir anılarını bir karıştırsınlar, muhalefet üyeleri yapmadı. Bu Türkiye Cumhuriyeti İktüzüğünden mülhem hazırlandı ve muhalefet üyeleri de evet dedi, iktidar üyeleri de evet dedi. Ama bir de baktık meğer İktüzük olması da önemli değilmiş. Yine ihaleyi alan Sayın Maliye Bakanı, ben bu ihaleden kazandığım yetkileri dilediğim gibi kullanacağım anlamam bu işten dedi ve bizim İktüzük parça parça oldu, hiçbir işe yaramadı, o dilediği şekilde biçimini verdi. Bu Meclis kuruldu kurulalı devamlı şikayet vardır. Tutanak yok ve bugün Sayın Bakan istiyor tutanak, tutanak akşama ham olarak hazırlanacak, ham da değil, ham yalnız olarak hazırlanacak ve bir ham tutanaga dayanarak Sayın Maliye Bakanı bütçenin genelinde yapılan eleştirileri toplayabilecek, hem de iki günün geçmesinde eğer hazırlanabilirse o da.

MUSTAFA ADAOGLU (Gazi Magusa)(Yerinden)- Fotokopi makinesi de bozuk.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Fotokopisi de olamayacağı için çoğaltılamayacak da. Bunu yıllardan beridir üzüntüyle ve acıyla eleştiriyoruz. Hallolmayacak mesele mi? Kapıdan çıktığı anda toplantıda konuşulanlar tutanak olarak konuşanların eline verilir, kapıdan çıkar çıkmaz dağıtılır. Son konuşma hariç, konuşmalar dağıtılır. Son konuşmayı da oturur sabrederseniz çok kısa bir sürede alır ve öyle gidirsiniz. Böyle çalışır Meclisler, hem de net, temiz, baskıya hazır. Baskıdan çıkmış böyle, taze, hazır ve verilir size. Avrupa Konseyine gidirsiniz, şu kadar dilden yayın yaparlar, şu kadar karışık konuşmalar vardır, ertesi gün gidirsiniz masaların üzerine sıralanmıştır. Baskıdan çıkmış, renk renk, tercüme rengine göre, tercüme yapılmış, hepsi sıralanmış, konmuştur, öyle gider toplarsınız, hazırdır her şey. Bu Mecliste niye bunu sağlayamıyoruz. Birinci Kurucu Mecliste bu iş halledilirdi, olmadı. Kıbrıs Türk Federe Meclisi geldi, halk iradesi değildi o, federeydi. Pardon, toplum iradesiydi o, sonradan halk iradesi oldu. Onu lâv ettik, kurduk bir kurucu meclis daha. Böylece kurucu meclis kurma şampiyonluğuna doğru gidiyoruz. O dönemde de halledemedik ve ilk Kurucu Meclisin tutanakları hâla daha tamamlanmadı. Bir anı olarak yanımızda bulunsun olsun isteriz hiç olmazsa, onu bile bulamadık.

MUSTAFA ADAOGLU (Devamla)- Tarihsel dökümandır onlar.

ALPAY DURURAN (Devamla)- Çok şükür ki Anayasa görüşmeleri tamamlandıydı dedik, o da lüzumsuz hale geldi çünkü başka anayasaya sahip olduk bu arada.

İkinci Kurucu Meclis dönemini yaşadık. Anayasa tutanakları vesaireler var mı elinizde arkadaşlar? Büyük bir gayretle Meclis Başkanlığı bunu halletmeye çalıştı. Personel de büyük bir gayretle çalıştı, bunlara tanık olduk. Ama ham vaziyette ilk nüshalar elimizde vardır hâla daha. Komite tutanakları halbuki önemlidir. Meclis Genel Kurulunun tutanakları, onlar da tamamlanmaya çalışılmaktadır ve bugün Meclis Başkanımız eski dönemi kapatmak için vargücüyle çalışmaktadır. Neden? E, çünkü böyle bir Meclise siz bir matbaa kurma gereğini duyar mısınız?

İhalecikleri almışsanız rahatsanız, kendi işinize bakarsınız, Meclis çalışırsa sizin ihaleler tehlikeye girecekse, rahatça, serbestçe, Meclisten habersiz politikalar gütmeye serbestliğini yaşarken, günlük kararlarınızı rahatça alıp dilediğinizi okurken, bir de ayak içinde karıştırırsın Meclis komiteleri, bir de politikalar saptasınlar, yollasınlar size de, onlara uymak mecburiyetinde kalasınız. Bunun için mi başınızı derde sokacaksınız? Böyle bir Meclis yoksa, böyle bir Meclise de maalesef işte görüyoruz ki büyük gayretlere rağmen bu olanaklar da sağlanmaz ve bizim tutanaklarımız elimize zamanında gelmez. Bunu biz maalesef sorumluluğunu alarak yaşıyoruz. Meclis olarak biz olacak desek, olacak. Nasıl Sayın Denktaş olacak der %66 oranında, %66.666 oranında hemen sosyal transferi artırılır, biz de istersek bu olur. Bu Hükümete puff dersek burdan Meclis olarak bilelim ki bu Hükümetin defteri dürülmüştür.

MUSTAFA ADAOGLU (Gazi Magusa)(Yerinden)- Gözümüzü açma, hiç uyanmadık çünkü.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Maalesef Meclisimize hem bu bütçesi, prensip olarak bütçesinin böyle sağından solundan kırılması, hem de açık Meclisin talebi olmasına rağmen bu olanakların sağlanmaması kabul edilecek bir durum değildir. Buna derhal bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. Yoksa halk indinde itibarımızı yükseltmeyeceğiz. Sayıştayımıza saldırıldı. Kaçınıcı defadır gündeme getiriyorum. Sayıştayımıza saldırıldı. Haklılık veya haksızlık bir tarafa. Efendim ihalede yolsuzluk vardı, yoktu bir tarafa. Böyle dedi, böyle dedi de bir tarafa. Diyor ki Sayıştay benim hesaplarımı denetleyemez, bana talimat veremez. Verebilir mi? Ey Yüce Meclis ses verin. Sayıştay buna talimat verebilir mi?

MUSTAFA ADAOGLU (Devamla)- Verir tabii.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Sayıştay hesaplarını denetleyebilir mi?

MUSTAFA ADAOGLU (Devamla)- Tabii denetler.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Hani, olmuyor? Bunu sağlamak mecburiyetindeyiz. Anaysal bir organ olarak kurduk bunu ve bizim denetimimizde olması gereken bu yönetim çarkını denetlemekle vazifelendirdik mali yönden, diğer yönlerden de denetleyeceğiz, bu da mali yönden bizim adımıza denetleyecek ve bize bilgi verecek, raporlar yollayacak, biz de ona göre kararlar vereceğiz ve bu organ acze düşürülüyor, hakaret ediliyor ve **öncelisi yetkileri reddediliyorlar. Bizim verdiğimiz yetkileri Meclis olarak reddediyorlar. Diyorlar ki hayır, beni bağlamaz bunlar ve biz birşey yapmıyoruz.** Havale ettik Komiteye, Napolyon'un havalesi gibi oldu bu iş **ava**. Maalesef Meclisimizin durumu budur. Böyle bir Meclise de işte Mücahitler Derneği bile gelir ve fırça çeker. İçinizde muzırlar vardır, ve saire der ve...

TARIM VE ORMAN BAKANI AYTAÇ BEŞEŞLER (Yerinden)-

Kim çeker?

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Mücahitler Derneği fırçalar işte bu Meclisi. Bunlara fırsat vermemek, Meclisin egemenliğini sağlamak lâzımdır. Biz üçüncü partisi olarak, sayı bakımından üçüncü partisi olarak bu Meclisin, çağırıyoruz bütün Meclisi egemen olsun bu topluma. Bu egemenlikten bizim payımız yine üçüncü sırada olacak. Esas sorumluluğu alıp onun şerefinde yaşayacak olanları davet ediyorum ben. Gelsinler ve sahip çıksınlar bu müesseseye. Bu müessese kiralın istişare Meclisi değildir. Bu müessese anayasal yetkileri elinde toplamış olan halk iradesinin Meclisidir. Bunun hakkını vermek gerekmektedir, sonuna kadar. Kıbrıs sorunu, AET, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, ve saire, ve saire buralarda konuşuyor, konuşuyor bu Meclis ama netice yok. Kim saptıyor bunları? Bizim varlık nedenlerimiz hakkında kim konuşuyor? Biz değil, savunma, savunması olmayan toplumu lup diye yutarlar. Nesini sağlıyoruz biz? Gençliğimiz, geleceğimiz hiçbir şey söylemiyoruz hakkında. Başkaları onu... O da ihale olmuş. Eğitim, hamur gibi yoguracağız bu gençliği, çıkaracağız biz üstelik de tevhidî tedrisatı kabul etmişiz, tek Uniformayı giydireceğiz bunlara. Resmi bilgiler, yani altında **reşmen** onaylanmış birşey olmazsa çocuğa şeretemezsiniz. O da oğluna cevap verecek. Kim karar veriyor bunlara?

Ansızdan baktık Tacikleri Türk ilan ettik. Bakıyorum ben Tacik. Tacik Türkleri ve saire. Acaba Tacikistan'da da bir azınlık Türk vardı da onları mı kastediyor. Okuyorum, hayır. Tacikler diyor. Getirin dedik Türk Ansiklopedisini. En büyük Türklerin yazdığı, en büyük ansiklopedi, Türk, adı da üstünde. Yani milli bir ansiklopedi. Getirin Larousse, Meydan Larousse, onun da bu kısımları Türkler tarafından yazılmış, bakıyoruz İranlıdır bunlar diyor. Ama benim çocuğum Tacikleri Türk olarak öğrenecek ve öyle cevap verecek imtahanda. Yoksa sınıfta kalır. Kim karar verdi buna? Benim çocuğum niçin sınıfta kalsın? Doğruyu söylerse sınıfta kalır. Hem de öyle bir doğru ki, Türk kültürü de öyle kabul ediyor bunu ve üstelik sotlar, uygurcanın ilkel şekilleri vesairelerini yazmış olan ve İrani oldukları herkes tarafından bilinen, kabul edilen bir şey bu. Hani o meşhur dizi var, çok beğendik, ansızdan Orta Asya Türklerini tanıtıyor dedik, İpek Yolu falan ve bir, bir daha gösteririz devamlı. Melodisini bile taklit ederek Türk kültürüne mal ettik. Orda bile açıkça gösterdi sotları, Tacikleri vesaireleri İranidir diye. Herkesin bildiği bir gerçek. Benim kitabımda tam tersine çevrilmiş. Ve daha neler? Bunlar hakkında Meclis karar vermiyor. Benim milletvekilime söyleyecek bir şeyim yok. Zaman. Savunmamda yok. Kıbrıs Sorununda yok, çocuğumun geleceğinde yok, taşınıyor çocuklarım yurt dışına diyorum onun üstünde bir sözüm yok. Yurtdışındaki toplumlarımdan buraya gelemiyorlar ailelerini görmeye diyorum, ondan da bir şeyim yok benim. Engel çıkarmışlar. Kim çıkarmış? Bakıyorum Meclis değil, başkaları çıkarmış. Ne olacak bu Meclisin hali? Meclisimiz bunları düşünmek, bunların çarelerini bulmak zorundadır. Bütün politikaların anası gerçekten halk egemenliğinin tecelli ettiği yer olarak ortaya çıkmak mecburiyetindeyiz. Eger bunu yaparsak, hakikaten bir çok sorununuzun çözüme başladığını göreceğiz daha yapmaya başladığımız anda. Çünkü zaman herkes bu müesseseye saygı duyacak. Bu saygı halkın kendi iredesine karşı güven olarak, sorunlarını kabul edecek ve çözülebileceğine inanacak ve dış politikada da büyük değişiklikler olacağına inanırım, çünkü biz egemenliğimizi işte icra ettikçe büyük saygı göreceğiz ve destek göreceğiz. Buna hiç kuşum yoktur. O bakımdan Meclise büyük önem vermek gerekmektedir. Bu bütçesine maalesef üzüldük. Bir defa daha böyle olmasını temenni ederiz. Bu Meclis kendi Başkanlık Divanında

oturur bütçesini yapar, ihtiyaçlarını saptar ve çözer. Bu milletvekili de bunu ister. Milletvekili Amerika'da dört tane sekreteri olan, bir katı olan, çalışması için gerekli her şey için kendisine para da verilen adamdır.

MUSTAFA ADAOGLU (Gazi Magusa)(Yerinden)- Uçak biletine kadar.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Uçak biletleri vesaire. Temas ettikçe, çalıştıkça kendisine üstünden prim verirler, yolluk verirler devamlı cebine de para koyarlar. Çünkü çalıştıkça iş yapar.

FADIL ÇAGDA (Girne)(Yerinden)- Güvenlik konusu görüşülürken Bakan terk etti Meclisi Sayın Durduran ve bu konuyu konuşmayın diyor, uyarıyor da bizi. Nasıl gerçekleşecek bu söyledikleriniz?

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Zaman zaman biz de yahi amin duası çekmek mecburiyetindeyiz ne yapalım? Biz dileklerimizi, temennilerimizi söyleyeceğiz, elbet bir gün gelecek bunlar bir zemin yaratacaklardır. Buna inanmak isteriz devamlı olarak, açıdan söylüyorum.

EŞBER SERAKINCI (Gazi Magusa)(Yerinden)- Meclisin bütçesinde nisap yok, hepimizindir Meclis.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Biz Meclise sahip çıktık ama sizi de bekliyoruz, sizi de bekliyoruz sahip çıkasınız. Aksi halde öyle bir kenarını tutmakla bir şey kurtulmaz. Bu sorunlara çare bulmak gerekmektedir. Milletvekilinin bugün maaşı söz konusu edilir, dedikodusu yapılır vesaire. Ama milletvekilini gerçek anlamda milletvekilini koysanız taraziye, hiç bunlar konuşulmaz bile. Çünkü örnekleri çoktur. Sayar dökersiniz oraya ve bu iş kapanır gider. Bugünkü fiili durumdur karşımızda en büyük dert. Saygılar sunarım.

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Alpay Durduran. Buyurun Sayın Mehmet Bayram.

MUSTAFA ADAOĞLU (Devamla)- Bir baskı daha yap bunu, geldiler madem ki bir baskı daha yap.

BAŞKAN- Sayın Bakan Mehmet Bayram buyurun.

MALİYE VE GÜMRÜKLER BAKANI MEHMET BAYRAM- Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın Durduran ve Sayın Salih Usar'ın Meclis bütçesi konusunda söylediklerine tam bir açıklık getirmek için söz almış bulunuyorum.

Şimdi, biliyorsunuz Anayasanın amir hükmüne göre bütçenin belli bir dönem içinde hazırlanması lazım. Biz tabii ki bu çalışmalarını Anayasamız emrettiği şekilde iki ay önceden çalışmalarını başlatır ve gerekli formaliteleri zaman içerisinde yürütürüz. Biz tabii bu arada siz de takdir edeceksiniz ki Meclisin, bütçenin giderleri yanında gelirleri de söz konusudur ve bir bütçenin bağlanabilmesi söz konusudur. Dolayısıyla...

ALPAY DURDURAN (Lefkoşa)(Yerinden)- O bizim sorunumuzdur Sayın Mehmet Bayram öncelikle. Ondan sonra sıra size gelir.

MEHMET BAYRAM (Devamla)- Dolayısıyla... O bizim sorunumuzdur öncelikle Sayın Durduran, ondan sonra sizin göreviniz olur.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Bizim görevimizdir. Meclisin, halk iradesinin.

MEHMET BAYRAM (Devamla)- Öncelikle benim görevimdir. Anayasa bana görevi vermiştir, anayasanın verdiği görevi yerine getiririm, ondan sonra Anayasa size görev vermiştir ve süre içerisinde siz de görevinizi yerine getirirsiniz. Eğer Anayasada okursanız ne zaman bütçenin hazırlanacağını bize emrediyor. Orda global bir rakamla hazırlanıp getirilmiştir ve rakamlar da Meclisin de hazırlanmış olduğu rakamlarla aynıdır. Yalnız ek mesai

konusu vardı ki ek mesai konusu genel rakam içinden karşılanacağı için orda bir ödenek konmamıştır. Aksine 10,000,000 daha ilave edilmek suretiyle bu bahsettiğiniz tutanakların ve bir kısım yasal kitapların basılması için de ayrıca ödenek konmuştur. Dolayısıyla orda Meclise, komisyona sunulan ve Hükümet tarafından kabul edilmeyen diye birşey sözkonusu değildir. Aksine ödenek de artırılmıştır. Onu belirtmek için söz aldım. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan Mehmet Bayram.
Buyurun Sayın Alpay Durduran.

ALPAY DURDURAN (Lefkoşa)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclisin ödenegi daha fazlaydı, azaltıldı veya azdı da çoğaltıldı, veya birbirine yakındı veya değildi konusu hiç değildir konu. Konu ilke konusudur. İçtüzük Meclisin kendi bütçesini hazırlamasını amirdir. Maliye Bakanı diyor ki; ama gelirleri de vardır bu işin diyor, ben kendim bağlayacağım ve Anayasa bana yetki verdi diyor. Maliye Bakanı bütçeyi hazırlar, bütçeyi o dengeleştirir ve saire diye bir kayıt bu Anayasanın içerisinde var mı? Kesinlikle yoktur. Maliye Bakanlığı adında bir bakanlık kurma mecburiyeti bile yoktur. Oyle bir mecburiyet bile yoktur.

MALİYE VE GÜMRÜKLER BAKANİ MEHMET BAYRAM (Yerinden)- Anayasa niçin emrediyor iki ay önceden hazırlayın diye? Ama takdir Meclisindir.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Maliye Bakanı hazırlar da demiyor.

MEHMET BAYRAM (Devamla)- Hükümete veriyor.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Hazırla da demiyor ve şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Eskiden böyle iddialarda bulunan krallar vardı, ben toplarım gelirleri, ben harcamaları yaparım derlerdi ve parlamento o kralları yola getirmek için kuruldu.

İlk Meclis kurulmasının nedeni, ilk karar Meclis kurulmasıyla ilgili ilk hareket yalnız ve ancak vergi toplanma yetkileri ve harcamalarıydı. Yalnız bunun için kuruldu. Onun için bu Meclisin kuruluş nedenlerinin başında da denk bir bütçe yapmak, denk veya açık bir bütçe yapmak, gelirleri kararlaştırmak, giderleri kararlaştırmaktır. Meclisin birinci vazifesi budur. Varoluş nedenlerinin en ilkel olanıdır bu. Meclis karar verecek ne kadar gelir toplanacak, ne kadar giderlere harcanacak, nerelere harcanacak. Meclis karar verecek. Meclis denetleyecek. Onun için anayasal Sayıştay müessesesi gibi müesseseler de kurulmuştur. Ama bazıları var ki ben hükümet, ne bilir bunlar demektir. İşte tavrı budur Meclise karşı. İşte Meclis de maalesef bunu hak etmektedir. Çünkü tedbirlerini almıyor bu konularda. Bu tavrıyla karşılaştığında tedbirlerini almamaktadır ve hak etmektedir maalesef. Meclis buna kesinlikle müsaade etmemelidir. Benim halka hesap verecek olan, siz artıracaksınız, yetki alacaksınız, siz artıracaksınız gümrük vergilerini dilediğiniz gibi, kim verecek hesabı? Sayın Adaoğlu gidecek kahvede hesap verecek. Yahu, olur mu yahu bu kadar vergi? Siz Türk arabalarına %15-20 vergi, dışarıdan gelen arabaya %70-80 diye koyduğunuzda kim gidecek savunsun bunu? Sayın Olgun Paşalar gidecek savunsun bunu. Tabii. Siz koyacaksınız, Sayın Olgun Paşalar'a kalacak savunması: Olacak iş değildir bu iş. Asıl yetki burdadır. Bu Meclis karar verecek, ne toplanacak, nerelere ne harcanacak? Bu Meclis karar verecek? Varoluş nedenlerinden birisidir bu. Bunu özellikle teslim etmek lâzımdır. Yoksa Maliye Bakanlığı nedir? Maliye Bakanlığını isterse "cancel" eder, yoktur Maliye Bakanlığı. Burdan Meclisten bir komite bu işleri hazırlayacak; iki ay önceden getirecek bu Meclise onaylayacak, harcama yetkileri de bakanlara verilsin, bakanlar yapacak her ve bu iş de kapatır.

BASBAKAN Dr. DERViŞ EROGLU (Yerinden) - Hükümeti de kaldır

ALPAY DURDURAN (Devamla) - Yoksa siz Sayıştay...

(Gülüşmeler)

Hükümet anayasal müessesedir, kaldıralım diye birşey yok. Oyle su dediğinizde, yahut da kış geliyor dediğinizde Ordek Ahmet kazması gibi kendi kendinize yorumlar yapmayın. Hiç alakası yoktur bu işin. Demin de Sayın Özgür bir söz söyledi, bir de baktık çaktı çaktı çaktı gitti.

MALİYE VE GUMRUKLER BAKANI MEHMET BAYRAM (Yerinden) - E, icrayı da verelim Sayın Durduran size de ordan ahkâm kesiniz.

ALPAY DURDURAN (Devamla) - İcra yetkileri Meclisten kaynaklanır. Meclis karar hükümeti görevini devam ettiği sürece

MEHMET BAYRAM (Devamla)- Meclis delege ediyor.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Delege mi ediyor?

MEHMET BAYRAM (Devamla)- Tabii.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Evet.

MEHMET BAYRAM (Devamla)- İşte o delege edilen görevi kullanıyor.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Delege ettiğim kadar kullanacaksın unutma. Delege ettiğim kadar kullanacaksın. Yani üzücü olan yan şudur; bir muhalefet partisi bunları söylüyor, çoğunluk partisi bunlara sahip çıkmıyor, etkili de olmadığı için Sayın Bakanlar da bize rahatça ordan meydan okuyorlar. Ne zaman Meclis yetkilerine sahip çıkacak, o zaman gerçek anayasal düzen işlemeye başlayacak. Yoksa bir arajman, bir hükümetçik, ondan sonra Meclis de arkadan gelsin ve maaş istersiniz siz ha, bulursunuz daha çok maaşlar o zaman götürürsün. Yetkileri kullanacaksınız ki bunlara gidebilesin.

BAŞBAKAN Dr.DERVIŞ EROĞLU (Yerinden)- Babah Ziya Bey parti disiplininden bahsetti Taşkent Bey laf attı da.

TARİM VE ORMAN BAKANI AYTAÇ BEŞEŞLER (Yerinden)- Bu olgunun içerisinde parti ve azınlık var, çoğunluk var. Değil mi? Hükümet var.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Maşallah.

AYTAÇ BEŞEŞLER (Devamla)- Tabii.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Ben de az önce söyledim zannedsem bunlara değinmiştim, tekrarladığınız için teşekkür ederim. Yani yeni birşey söylemiş olmuyorsunuz bunlara söylemekle

AYTAÇ BEŞEŞLER (Devamla) Olacak tabii.

MUSTAFA HACIAHMETOĞLU (Girne)(Yerinden)- Sayın Başkan karşılıklı olmasın efendi, uzar efendim işler.

BAŞKAN- Evet, karşılıklı konuşmayalım lütfen.

ALPAY DURDURAN (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir Meclis sahip çıktığı şekilde bu haklar, yetkiler, görevler yerine gelir ve yerine geldiği sürece de saygı duyulur, etkisi olur Meclis memleketin olaylarında. Bu maalesef olmadığı için bugün işte Maliye Bakanı geldi ve ben bilirim diyor. O elini kaldırmış ben bilirim diyor ama çifte puan olacağı gibi, çifte puan da kaybedebilir. O Meclisin bileceği şeydir. Saygılar sunarım.

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Alpay Durduran.

MEHMET BAYRAM (Devamla)- Sen yüz puan aldın Alpay.

BAŞKAN- Program 02, Cumhuriyet Meclisi Bütçesinin görüşmesi tamamlanmıştır.

Sayın milletvekilleri; oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler?... Meclis bütçesini, 02, Meclis bütçesini. Reddedenler?... Çekimser?... Yok."ret, 27 kabul, oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri; sıra 03 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı bütçesinin görüşmesine geldi. Lütfen okur musunuz?

KATİP- 03: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı;
Alt Program 01, Yönetim Hizmetleri ; Personel giderleri;146.247.000 TL
Cari Giderler Toplamı 192.800 Yatırımlar Toplamı 520.000.000 TL
Transferler Toplamı; yok; Alt Program Toplamı; 859.047.000 TL

02: Bakanlar Kurulu Genel Sekreterligi; Personel Giderleri;
48.273.000L; Cari Giderler Toplamı; 8.850.000L; Yatırımlar Toplamı
Yok. Transferler Toplamı; yok; Alt Program Toplamı; 57.123.000L.
03: Devlet Planlama Örgütü; Personel Giderleri; 249.959.000L.
Cari Giderler Toplamı; 53.550.000L; Yatırımlar Toplamı; yok;
Transferler Toplamı; yok; Alt Program Toplamı; 303.509.000.
04-05; Personel Dairesi; Personel Giderleri; 790.261.000L;
Giderler Toplamı; 130.650.000L; Yatırımlar Toplamı; yok;
Transferler Toplamı; yok. Alt Program Toplamı; 920.911.000.
06: Devlet Basımevi; Personel Giderleri; 190.369.000L; Cari
Giderler Toplamı; 62.670.000; Yatırımlar Toplamı; yok; Transferler
Toplamı; yok. Alt Program Toplamı; 253.039.000L; 07: Kooperatif
İşleri Dairesi; Personel Giderleri; 308.065.000L; Cari Giderler
Toplamı; 21.400.000; Yatırımlar Toplamı; 20.000.000L; Transferler
Toplamı; yok. Alt Program Toplamı; 349.467.000L; Program Toplamı;
2.743.094.000L;

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri; kalındığı yerden devam
edilmek üzere...

MUSTAFA HACIAHMETOĞLU (Girne)(Yerinden)- Oylayalım yahu.
Oylayalım yahu.

BAŞKAN- Söz almak istiyorlar.

KATİP- Yarına. Genel görüşmeyi yarına erteleyeceğiz
efendim.

İÇİŞLERİ, KÖYİŞLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI TAŞKENT
ATASAYAN (Yerinden)- Konuşma isteyen yok Sayın Başkan.

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; kalındığı yerden devam
edilmek üzere birleşimi yarına, saat 10.00'a erteliyorum ve
bugünkü birleşimi burda kapatıyorum. Teşekkür ederim.

(Kapanma saati:17.05)

DONEM: I

YIL: 3

CUMHURİYET MECLİSİ
GÜNDEMİ
15'inci Birleşim
15 Aralık 1987 Salı
Saat:10.00

GÜNDEM:

I. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI.

II. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER:

1988 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:221/3/87)
ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya
ilişkin Raporu.

No.	Name	Age
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100